

Nr. 335 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 18. august 2019

Nøgleord: Solavataren, Fredens Avatar og Kærlighedens Avatar i en triangel.

Godmorgen. Godmorgen. I dag er det søndag den 18. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 335. Okay. Jeg er lige en tur på Mors her, og her er det så ikke blevet vågen, det er ikke blevet lyst endnu, men det ser ud til at blive noget fantastisk godt vejr alligevel så lad os glæde os over det. Der er mange ting at glæde sig over hver dag, prøv at tænke på, vi kan glæde os over, at vi har fuld førlighed, vi kan trække vejret, vi kan være smertefri. Der er mange ting, man kan glæde sig over, tænk på vi kan spise hver dag, vi kan spise os mætte, vi kan endda blive overmætte, og vi har muligheden for at forvandle os hver dag. Tænk på at vi kan få ny indsigt hver eneste dag, en indsigt der var bedre end den, man havde i går, man kan blive afklaret på mange processer.

Noget af det jeg snakkede om i går, det var jo at gamle sygdomme, som man har haft tidligere, de vender altid tilbage igen, det er en lovmæssighed, at de skal vende tilbage igen, det hænger sammen med evolutionsloven. Det betyder, at alt det der ikke er omdannet, og er blevet fuldendt, det dukker op igen. Så vil det sige, at mange af de lidelser der har været, tidligere mønstre, hvis nu man er fri for dem, det er man sådan set ikke, de kommer tilbage igen, det er da noget af en overraskelse, man kan få lige her, at de kan komme tilbage til en igen. Det betyder, man ikke har løst det, man har ikke fået det ind på erkendelsesvejen, den oplyste vej, og den viden man har fået, den har man ikke videregivet. Så hver gang man laver blokeringer i at videregive tingene, så opstår der angst og frygt, og den angst og frygt ligger inde i kroppen. Så når folk virkelig kommer ud i en krise og siger okay, nu skal vi forandre på det, nu er vi klar til at forandre det, så kan der gå en dag eller to, så er de ude af krisen, så siger de nej, det er ikke nødvendigt det her, det var jo forleden, jeg havde det sådan, i dag er det jo ikke nødvendigt, fordi nu er det jo lige meget igen, nu er jeg ude af systemet. Men der kommer et tidspunkt, hvor man ikke kan komme ud af det mere, hvor man ikke har førligheden til at komme ud med det igen, så er man faktisk på vej ud af inkarnation i stedet for. Så derfor når vi siger, når vi har været nede ved mig og fået en indsigt i, jamen nu kan jeg løse de her ting, nu skal jeg køre hjem og løse det, så lad være med at gå hjem i den gamle tryghedszone. Den tryghedszone der er baseret på angst og frygt, hvor man ikke gør noget ved, hvor man opgiver. Så skal vi gøre det, at vi skal til at tage os sammen, og sige at nu løser vi det, vi skal have kærligheden til at flyde, kærligheden skal være den indre vejleder.

Jeg tænker sommetider på, at Guds rige den ligger inde i vores højere bevidsthed, Guds rige, paradiset, den guddommelige kærlighed, den altfavnende kærlighed ligger dybt inde i os, men vil vi være der, og vil vi tage opladning derfra og leve det ydre liv. Prøv at tænke på man kan leve et ydre liv, samtidig med at der er total samklang i det indre liv, det er muligt at opnå det, og så siger vi, nå hvorfor gør vi det så ikke, hvorfor lader vi alt det der følelsesliv være en spærring for at komme ind i vores ophøjede bevidsthed. Vi skal huske følelseslivet, de sårede følelser får et fysisk aftryk, æterisk aftryk, aftryk, æterisk aftryk, fysisk aftryk. Det fysiske aftryk bliver til en smerte, fordi sjælen, den indre vejleder presser stadigvæk på, for at vi skal udvikle bevidsthed, en kærlig bevidsthed. Så når I har fået indsigten og siger, jamen jeg vil gerne lære noget mere, jeg vil gerne gå i mere udvikling, så bliv inde i jer selv, og sig nu gennemfører jeg det med fast beslutsomhed. I må ikke lade jeres pårørende gå ind og bestemme, fordi de har ikke den indsigt, I lige har fået. Prøv at bevare den indre samklang, den her trykzone det hedder, at man går ind i de gamle mønstre igen og tænker på, jamen at alt er godt her. Det er det bare ikke, det var lige det, I var ved at gå fra for ikke at få en sjælsbevidsthed i stedet for en personlighedsbevidsthed.

Nu har jeg sådan set på mig selv her på det sidste, at hvad der sker, når man ikke forandrer sig, når man har muligheden for at gøre det. I har muligheden lige nu, så ændre jeres opfattelse, lad sjælen være den styrende

del, og senere hen så bliver det åndens styring igennem kærlighed. Prøv nu at være en årsag i stedet for en medløber.

Der er en del at tænke på lige her, og vi kan sige lige nu i den her tid, der er der meget modstand på at opnå en ny bevidsthed, og hvis man er ved at gøre det, så vil man selv bestemme, hvordan man skal gøre det, når man skal gøre det. Nogen siger, jamen jeg er ved at gøre det, jeg arbejder på det hver dag, men det kan være en illusion. Man skal virkelig se på, hvad præsterer man. Kan man se det sort på hvidt, skriver man det ned, skriver man forvandlingen ned? Hvis den ikke er nedskreven, og man ikke gennemlever det, så er der ingen forvandling sket, så er det bare en illusion. Så kan vi begynde at sige igen, har jeg nu vanskelig med at skrive, har jeg vanskelig med det og det, så sig okay så lad os ændre opfattelsen og begynde og øve os, øve os på det. Lad os øve os på at leve et indre liv i stedet for et ydre liv. I udtalen her der vil jeg altid skubbe til nogle mennesker, det man skubber til, det er måske en forfængelighed, eller en anden overbevisning der ligger og siger, jamen jeg, jeg gør det godt nok. Men der er altid dybere niveauer, et dybere niveau end det man er nået til. Har I mod på at gøre det og få en dybere indsigt, mens I er friske og kan gøre det, eller vil I vente til den tid, hvor I ikke kan tænke mere for at forvandle, så er det faktisk for sent. Så det er lige nu, det skal til, man skal gøre det lige nu, og man skal aldrig udsætte. Man skal bruge den energi, man har lige nu. At udsætte det betyder, man afskriver sin egen mulighed for at få en indre ligevægt, og det vil altid komme ind som en ny begrænsning, når I skal lave noget nyt. Ikke udsætter tingene.

Så nu lægger vi opmærksomheden ind til hjertet, tænker på lys, kærlighed, magi. Begynd at udvikle fast beslutsomhed, fast beslutsomhed til at være sjælsstyret personligheder. Det er en god opgave, men det er også en opgave, der kan løses. Når vi er ved at arbejde med det, kommer der altid modstand, personlighedens modstand. Den overvinder vi med kærlighed og tillid. Forestil jer der er altid noget, der ser os, og det der ser os, det er det guddommelige. Det ser på vores handlinger, men der er ingen fordomme på os, der er ingenting, det er kun indre iagttagelser, en indre iagttagelse.

Så i går da snakkede jeg om Solavataren, Fredens Avatar og Kærlighedens Avatar i en triangel, som er forbundet med hinanden oppe i himlen, oppe i himlen, hvor jeg snakkede om, at I skulle lade den prøve at rotere, de her, den her triangel. Og så prøve at være bevidst om den energistrøm de skaber, det er en bevidsthedsstrøm. Den bevidsthedsstrøm kan man gå ind i og rejse i tid og rum, man kan endda gå ind i fremtiden. Men nu kan vi starte med at lægge opmærksomheden på hjertechakraet, tænk på fred, lys og ubetinget kærlighed, få en indre glæde i det, en indre glæde. Når I så har fået den indre glæde og den indre ligevægt, så er det den, I går ud i verden med. I er nødt til at blive, være tro med jeres højere bevidsthed. Det vil sige, når I møder en anden verden, så møder I med en oprejst pande. I beslutter jer til, at nu går I igennem med kærlighed og med tillid og forståelse. Og I har en indre samklang ind mod det guddommelige, så må I ikke blive ledt på afveje af andre, der har en anden mening. Prøv at være i jeres indre væren af kærlighed, tillid og visdom, bliv nu derinde i. Smil til verden i stedet for, og brug overbærenhed.

Forestil jer I arbejder med kærlig forståelse, hjerteenergien, kærlighedsenergien. Vi ser de tre avatarer i en krafttriangel i rotation, og den hvirvelstrøm der opstår her af bevidsthed, kan man rejse ind i med sin bevidsthed og se en ny verden, og se ind i fremtiden. Fremtiden skaber vi med vores bevidsthed, den nye fremtid. Det skal skabes igennem en enhedsforståelse, en gruppesjælsbevidsthed. Det var eksempelvis der, hvor I var forleden på regnbuebroen, og I ser alle en solengel på toppen af regnbuebroen, solengle i rundkreds. Man kan lade hele rundkredsen strømme op i den bevidsthedshvirvel de tre avatarer de laver, når man er triangel, roterer, kan man strømme igennem her med sin bevidsthed. Det er en kæmpemundfuld det her, kæmpemundfuld, men det kan lade sig gøre.

Når I så mediterer på det, arbejder med det, kan man efterfølgende spørge en af sine medkursister, hvordan gik det lige for dig, hvordan virker det? Det kan være interessant at meditere på det her, også efter det er holdt her, nogle gange i dag. Sidde og snakke om resultaterne, når I skal have jeres morgenmad, eller I skal ud at gå tur. Snak med jeres kone, kæreste om det. Der er mange ting, man kan snakke om sådan en morgenstund, der kan hæve menneskehedens bevidsthed. Jeg glæder mig, til I arbejder dybere med det, fordi jeg ved, I kan, og jeg har tillid til jeres proces, tillid til jeres proces.

Når vi slukker udsendelsen, så arbejd dybere med det. I har meget længere tid til at gøre det med. De forskellige ord jeg snakker om i meditationen, er opbyggende. Det er bevidsthedstrapper, I kan bruge, bevidsthedstrin.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, her søndag den 18. august 2019, morgenmeditation nummer 335. Så ønsker jeg jer en velsignet dag.

Så mit navn det er Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland.

Jeg ønsker jer en fantastisk god dag i ophøjethed, godt humør og livsglæde. Godmorgen til jer. Hå det godt.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk