

Nr. 334 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 17. august 2019

Nøgleord: Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen og velkommen til overfladen. Jeg håber, I har sovet godt i nat. Vi kan i hvert fald sige, at det er blevet lidt mere mørkt her om natten, og det er stadigvæk lidt mørkt nu, det er ikke rigtig blevet lyst endnu. Så vi kan sige, vi går mod efteråret nu på fulde skrald og gardiner. Okay. Okay. Så i dag er det lørdag den 17. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 334. 334. Okay. Hvad skal den så handle om?

Jah, den skal handle lidt om livsopgaver.

Se vi har jo altid det, at inden vi bliver født, så beslutter man sig med sin indre vejleder, som er sjælen og karmaherren og ser på, hvad for nogle livsopgaver skal vi påtage os i det her liv. Det er dejligt at tænke på, at vi påtager os nogle forskellige opgaver. Det er så lidt spændende at se på, at når folk kommer i inkarnation, så ved de faktisk ingenting om, hvad de skal lave, det begynder de så at finde ud af senere.

En af de steder man kan se, hvad man skal udføre, der ser man først begrænsninger, det der begrænser en, det man er modstander på, det er personligheden, men det der ligger inde bagved, det er sjælen. Det betyder, de sjælskræfter der ligger bagved, det er noget af de ting, man har besluttet sig til og gennemføre i det liv her, man vil arbejde med de positive egenskaber, og man vil løfte menneskeheden op i ny gear. Det er dejligt at tænke på, det er sådan, der kan man i hvert fald begynde at se noget af det, der er ens sjæls hensigt.

Det betyder hele tiden, at modstand på forandring det er personligheden, det der ligger bagved, man skal opnå, det er sjælsbevidstheden. Det jeg repræsenterer i jer, det er jeres sjælsbevidsthed. Jeg repræsenterer jeres sjælsbevidsthed hver eneste dag. Det man har modstand på, det er sin sjælsbevidsthed. Man har modstand på at få det bedre, end det man har i forvejen. Så det vil sige, man bekæmper sin indre livsglæde, livskraft, med alt det man kan, og det vil sige, man spilder tid, man spilder sit liv, spilder tiden, spilder livet, og den livsglæde der skal være til stede, kommer ikke til stede.

Hvis man har, tidligere i sit liv, haft nogen alvorlige problemer, og man har overvundet dem, ja så kommer de tilbage igen, fordi det hænger sammen med evolutionskræfterne. Så det vil sige, at psykiske problemer der har været der tidligere, det bliver forstærket igen, og så kommer det ind i vores liv med fornyet kraft. Så man kan ikke bare gøre det, at man siger, man lukker øjnene for livsopgaverne, man er nødt til at tage del i og begynde at udvikle sjælsbevidstheden, arbejde med gruppefusion.

Det er næsten ligesom, når nogen er misbrugere, og hvis pårørende de ikke hjælper vedkommende i udvikling, så bliver vi selv en misbruger. Det vil sige, både den der er det og de andre, de kommer til at leve i det samme liv. Så hvis vi har en, der lever i begrænsningsverdenen, så går der ikke så lang tid, så begrænser vi os selv. Det er vigtigt at sige, ”jamen lige her der skal vi gøre op med det, vi skal hjælpe det menneske, som er i nød.” Man må jo ikke bare starte med at lægge angsten ind og sige, ”jamen det ønsker jeg ikke at gøre,” for den anden kan ikke, den anden lever i mønstrene.

Og så kan man sige at nogle gange, så skifter man uddannelse, fordi så, jamen så er man jo af med tingene. Det er man ikke. Så det indre liv som skal have en udtryksform, bliver ved med at være der, og den møder så personlighedsbegrænsningerne.

Jeg har sådan en evne, til at jeg kan løfte jer over jeres personlighedsbegrænsninger, men når man så møder sjælen, sjælsbevidstheden, så siger man ”nej, det vil jeg ikke, jeg vil ikke hen til ham Peter, fordi han gør det modsatte af det, jeg ønsker i min personlighed.” Men det er så der, at pårørende skal til at være stærke nok til at

sige at, ”jamen ved du hvad, vi skal have det her forandret,” og det er sådan en fælles fusion, man siger, nu arbejder vi med fælles mål, vi siger, nu arbejder vi med at hæve bevidstheden, selv om folk de stritter utrolig meget. Man kan også bare lade dem stritte total, og så ved man jo, at de afkorter deres liv ganske betydeligt, hvor det slet ikke skulle være nødvendigt. Det betyder, at mange, mange gode spændende opgaver som sker i fremtiden, kommer ikke, og det vil så sige, den hjælp de har bestemt sig til at udvikle, inden de bliver født, det kommer heller ikke til at ske.

Men vi har jo som healere muligheden for at udvikle de her evner i folks bevidsthed. Så lad os give os til at gøre det i fælles fodslag. Det betyder, vi nogle gange skal bruge en fast vilje til at hjælpe med at ændre folks opfattelse. Så nogle gange kan de så skælde ud på os, men vi ved, de får fremgang. Nogle gange er det kampen værd. Hvis nu I forstiller jer at kunne se andre menneskers sjæls hensigt, så er det vigtigt og begynde at hjælpe andre sjæle i vækst. Nå, men nu har vi jo noget at tænke på, og så siger vi, jamen vi kan jo alle se i vores familier, eller jer selv, er vi ikke lige der, hvor vi har energi nok, så vi kan jo sige, at alle de der følelsesmæssige sider, de fører til udrændthed, man nedbryder sit eget legeme, men vi skal have selve bevidsthedsforståelsen for at kan forandre vores liv.

Jeg snakkede om tidligere, at det der begrænser os, det skal komme op til overfladen og få nogle erkendelser igennem sjælsbevidstheden og så arbejde med sjælsbevidsthed, ellers trækker man den ene sygdom ind efter den anden. Vi kan lige så godt sige, jamen jeg bliver ved med at give, jeg bliver ved med at inspirere, fordi jeg kan se, det er det, der skal til. Tænk nu over hvor I står henne alle sammen.

Som jeg snakkede om i går, vi kan mere end det, vi tror meget, meget mere. Så prøv at arbejde med at fjerne begrænsningerne, lad os arbejde med at fjerne alle de begrænsninger, men det er en målrettet hensigt. Men hvis man er for langt nede i energi, så kan vi jo ikke gøre det, men det er derfor, det er godt at komme og få en healing først, så man træder ud af mønstrene, og ind i sin ophøjede bevidsthed.

Her for et par dage siden da snakkede jeg lidt om superbevidsthed, ja der er mange ting, man kan nå, og der er mange ting, der er hensigtsmæssigt. Så prøv at tænke på de af jer der repræsenterer jeres sjælskræfter i det fysiske liv. Så lad nu lys og kærlighed være det styrende del. Vi kan også altid se på, har man lyst til at høre til morgenmeditation eller ej. Det er jo altid et personlighedsvalg, folk de tager. Mange sikrer personligheden først, nej jeg vil hellere sove, jeg vil hellere ditten eller datten, jeg har slet ikke lyst til at høre på det, jeg kan ikke bruge det til noget, og det vil sige, den magnetisme der ligger til sjælen er ikke etableret i hvert fald ikke nok. Så det er vigtigt at bygge tilliden op og begynde at bygge energien op.

Tillid, kærlig forståelse, vi har været der mange gange, men pointen i det jeg snakker om her, det er jo det, at hvis man har overvundet sygdom eller begrænsning, så de nye evner dem skal man leve fuldt ud resten af sit liv, fordi det er sjælskvaliteter, man kommer ind i. Vælger man at gå tilbage til de gamle mønstre, så kommer de gamle sygdomme frem igen, bare i forstærket grad. Det er noget frygtelig noget at tænke på.

Hvis nu I så mediterer på i dag, at Gud ser mig. Prøv at meditere på det, Gud ser mig. Nogen siger også, jamen vi tror ikke på Gud, men vi tror på næstekærlighed, det er lidt forskelligt, hvad folk tænker. Men vi mediterer på i dag, at Gud ser mig. I skal huske, Gud er kærligheden, kærligheden i jeres hjerter, kærligheden i jeres legemer, kærligheden i bevidstheden. Prøv at have bevidste kærlige tanker. Så forestil jer det guddommelige ser alle jeres skyggesider også, alle jeres inkarnationer, al jeres fremtid, så der er meget større styring på vej inde i jer, end det vi opfatter som mennesker.

Og i et tidligere liv, der har I måske været igennem den her proces, men man er bare ikke bevidst om det, men det er vigtigt at arbejde med de positive egenskaber. Det vil være godt, at fjerne mange af de lidelser folk

gennemlever, hvis vi kan se, det er unødvendigt, de skal leve i det. Dem der ændrer deres smerter og lidelser får bedre liv til at fungere.

Vi mediterer på Gud ser mig. Prøv at lukke øjnene og gå ind i jeres hjerteenergi. Lad nu lys og kærlighed, den guddommelige intension strømme igennem jeres bevidsthed. Det kan virke som varme, eller kulde man mærker. Prøv at lægge bevidstheden ind på det guddommelige på Fredsavataren, Kærlighedsavataren, Solavataren. Prøv at se sådan en krafttriangel ude i verdensrummet, og sådan en krafttriangel den kan rotere, så der bliver en strøm af energi og bevidsthed til vores klodes oplysning. Prøv nu at lade lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Og egypteren har fuldt integreret højere bevidsthed, det er der, vi er på vej hen, vi er på vej, vi er bare ikke egypteren, vi er noget andet. Vi er sjæle, vi er solengle i inkarnation, vi bærer lys og kærlighed ind i menneskernes verdener, vi arbejder med frigørelse af sjæle. Vi skaber, vi arbejder med at skabe ny udvikling, en ny civilisation, vi har evnen i os til at gøre det. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Vær til stede i indre ophøjethed. Husk hver eneste ord jeg siger her i meditation oplyser jer.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen nu. I kan arbejde videre med det bagefter. Godmorgen til jer alle sammen, og jeg vil ønske jer en fantastisk god dag. Så bliver det snart lyst, så vi kan komme ud og virke igen. Godmorgen til jer alle sammen.

Og det var så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer.

Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk