

Nr. 327 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 10. august 2019

Nøgleord: Kærlighed og tillid, det eliminerer bekymringstankerne.

Godmorgen og vel opstået til en herlig dag i dag, det bliver skønt, en ny dag, se alle de ting vi skal lave i dag, det bliver lidt spændende.

I dag er det lørdag den 10. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 327.

Jeg kom til at tænke på, at tidligere gik vi lidt på messer, vi skulle på en messe der hed Krop, Sind og Ånd, det var altid interessant. Så kom jeg jo til at tænke på her i dag, at hvis vi nu fokuserede lidt mere på krop, sind og ånd og deres betydning, krop, sind, tankesindet og også åndelige niveauer. Så er det jo lidt spændende, tænk på hvis nu man har et venskab i krop, sind og ånd, tænk på sådan nogle venskaber, det kan blive helt fantastisk, krop, sind og ånd. Prøv at tænke på hvis man er kærester, og man er forenede i krop sind og ånd, så opstår der jo en enhedsfølelse, som er baseret på kærlighed. Prøv at forestille jer så hvis vi siger, at nu lægger vi kærligheden ind i vores hjerter og så arbejder med at være til stede kropsmæssigt, og et tankesind der er fyldt op med kærlighed i en helt en ny dimension. Lad os nu sige vi gør de der ting og forener os i partnerskab på den måde, så er det helt fantastisk. Hvis vi bruger det som venskab, så er det også fantastisk, for så kommer der en sammensmeltning i vores bevidsthed. Og lægger vi nu det guddommelige ind i krop, sind og ånd, at det er den guddommelige styring, der ligger, det er ikke en fysisk styring, det er en indre væren. Så det det drejer sig om for os, det er at overgive os fra kropsbevidstheden og det lavere tankesind og gå ind i kærligheden, det åndelige sind. Det er lidt smukt at tænke på, at de muligheder har vi.

Når vi så fordyber os i kærlighedsenergien, overgiver os fra vores personligheds dødvande problemer, faktisk halv død når man går i personligheden. Nogle gange er man hel død, fordi det tager al liv. Så lad os gå ind i livet som er i kærligheden i vores hjerter. Det der også er godt, det er at begynde at finde åbninger ind til de mennesker, vi skal snakke med finde deres åbninger ind i kærligheden, åben for andre menneskers kærlighed også. Vi kan gøre det, at vi kan åbne kærligheden i andres hjerter fordi når vi snakker om kærligheden, og vi giver kærlighed, så forandrer vi den verden, der er inde i os selv og inde i andre menneskers bevidsthed. Så lad os videregive med det samme i vores ophøjede bevidsthed.

Tænk på når vi har et auramøde, der er fyldt op med kærlighed, lys, tillid og visdom, det er smukt sådan noget. Så lad os gå ind i livet som vindere, selv om det er helt fuldstændig umuligt og teer sig voldsomt i deres personlighed, så ved vi jo, at det er uvidenhed, angst og frygt, der ligger til grund for det. Angsten for at miste, men hvad er der at miste? Det allerhøjeste man kan miste, er sine begrænsninger. Men er det ikke en vinding, jo det er det da, man vinder da noget ved at slippe begrænsningerne, eller man omdanner begrænsninger til skabende aktivitet. Vi skal omdanne det, så er det sjælen, vi arbejder med, eller skaberkraften.

Så hvis vi nu tør sige, i dag vil jeg gøre det, at jeg vil overvinde mig selv, jeg vil sige nogle af de ting, der spærrer mig mest. Giv slip på det og følg med kærlighedsstrømmen ind i sit indre liv, inde i hjertet, inde i kærligheden, så sker der det, at alle hemmeligheder forsvinder for en selv, og så kommer der en indre frigørelse, en indre frigørelse baseret på kærlighed, tillid og visdom. Så det er spændende, at man kan bare synke tilbage i en indre væren, der er baseret på kærlighed. Kærlighed, tillid og livsglæde, prøv at forestille jer når vi healer med de ting, healer med kærlighed, tillid og sindsro, sikke en effekt det har. Prøv at tænke på den styrke vi alle sammen har inde i os selv. Prøv at se helt nede fra en myre til en elefant, det guddommelige er jo inde i alting. Kunne vi nu være lige så flittige som myrer i vores dagligdag, så ville det være helt fantastisk.

Prøv at lægge bevidstheden ind i jeres hjerter og forestil jer, at hjerteenergien er et ur hav der er fyldt op med kærlighed, et ur hav, et gammelt hav, kærlighedshavet, forestil jer at det er inde i jeres hjerter, vi kan endda bade i kærlighed.

Forestil jer her til morgen når I skal i bad, at det er kærlighed, der strømmer ud af bruseren, kærligheden der renses og forfrisker jer og fjerner de ting, der ligger og forurener inde i vores tankesind. Det er lidt spændende, man kan lægge det symbol ind, kærlighed, tillid, det fornyer jo, kærligheden, tilliden og en ny forståelse, det er fornyelsen inde i os. Ja, men hvad skal vi meditere på så? Vi skal gøre noget så enkelt som at gå ind i vores åndelige væren, vores kærlighedsværen, lægge bevidstheden ind i vores hjerter, give slip på det ydre, slip ydre tænkning, forestil jer at i stilheden, der oplever I kærligheden, der møder I jeres solengel. Forestil jer at vi kan bevæge os ind i vores ophøjede bevidsthed lige nøjagtig der, hvor der er brug for hjælp. Det kan være, vi har nogle sider inde i os selv, der har brug for kærlighed og omsorg. Det kan være, vi har nogle gentagelsesmønstre som er baseret på frygt. Prøv at forestille at angst og frygt siver ud af det, og I fylder det op med kærlighed og tillid, og det eliminerer bekymringstanker. De skal ingen opmærksomhed have inde i jeres bevidsthed, ikke fylde dem op med livsnæring fra jer selv af, giv slip på dem og flyd ind i kærligheden, flyd ind i strømmen af kærlighed, kærlighedshavet, tænk på at vi tager bad i kærlighed. Tænk på at I laver en sammensmeltning til jeres kære i kærligheden, uden adskillelse, uden at lade personligheden dominere.

Husk så på at kærligheden er Gud. Så hæv bevidstheden fra hjertechakraet til hjertechakraet i hovedcenter. Prøv at forestille jer at vi hæver bevidstheden op i jeres åndelighed. Forestil jer også hvis alle chakraerne var rent fyldt op med kærlighed og visdom, lys og tillid. Forestil jer jeres gennemslagskræfter, jeres renhed, jeres visdom bliver til ren visdom. Tænk på at vi er på vej hen imod at blive fuldkomne. Lad os være sammen med det guddommelige inde i os selv, en åndelig forening, og forestil jer hvis hele kloden arbejdede på samme måde, i kærlig åndelig forening, så bliver vores planet til en hellig planet på det tidspunkt, hvor der er fred overalt på kloden. Vi kan sige, vi har en stor livsopgave her, for at noget af det skal lykkes. Vi går fra begærlighed til altfavnende kærlighed, fra vanvittighed til fuldkommenhed. Det er lige her, man kan sige: Ske din vilje, ikke min vilje. Det er her, man lægger sin bevidsthed ind i den guddommelige væren og forener sig med guddommeligheden i ren kærlighed og ren tillid, vi går ind i lyksaligheden.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en fortsat god dag. Der er mange informationer her, og der er en god væren, man kan være i, lyt til det flere gange, og begynd så at leve det.

Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk