

Nr. 325 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 8. august 2019

Nøgleord: Åben for stilhedsportene inde i jeres hjerter.

Godmorgen og velkommen op til en dejlig regnvejrsdag. Der har lige været skybrud hernede ved mig i dag. Det er lidt fantastisk at se, hvor mørkt det er og så alligevel lidt lys i horisonten. Så det bliver en fantastisk dag vi skal have i dag. Det kan ikke blive andet, når jeg snakker til sådan nogle spændende mennesker, som I er derude. Det kan kun blive en god dag.

I dag er det torsdag den 8. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 325, 325. Nu går det derop ad i numrene, kan jeg se. Ja, der går jo en dag på hver dag selvfølgelig. Ja, ja.

Nå, jeg tænkte sådan lidt på indre stilhed, indre stilhed inde i os selv, det kunne jo være fantastisk dejligt at opnå det. I den indre stilhed, den indre stilhed, det er faktisk det guddommelige. Prøv at tænke på, vi kan trække os fra fuldstændig fra vores fysiske bevidsthed, astrallegemet og lavere mental og sjælslegemet, meget, meget dybere ind i os selv. Prøv at forestille os, vi kan være til stede her, og kun være i en indre væren. Hvis nu I bliver helt, helt stille indvendig, så kan man faktisk begynde at høre OM lyden indefra, så betyder det, at den skabende lyd kan man begynde at høre den indefra, det er ikke en, vi kan tænke os til, det kommer bare OM lyden. Og lige det arbejde med de her ting i dag den indre stilhed, så bliver den indre indtryk på en ny undervisningsform, det er jo lidt dejligt. Vi skal huske at i vores indre stilhed, den indre stilhed, det er faktisk det guddommelige. Hvis nu vi opøver en indre stilhed, og vi trækker os fra den ydre verden ind i den indre verden.

Når vi lægger vores opmærksomhed her, så kan man respondere på noget, som er kendt, man kan bare ikke lige huske, hvad det er, men inde i den indre stilhed der kan man faktisk høre Guds trin, høre Guds fodtrin. Prøv at opøve det inde i jer selv, det kan være, det kommer med det samme til jer, det kan også være, det går år, men anvend tålmodighed når vi går ind i den indre stilhed i de næste fem minutter.

Noget af det første der bliver synlig, det er, at man hører pulsslagene, og man hører hjertets rytme. Men når vi går dybere ind, ind i os selv Om si Nevada, Om si Nevada. Om si Nevada. Gå dybere ind i jer selv ind i den indre stilhed. Er der nogle tanker der kommer ind og forstyrrer, så giv kærlig slip på det, og så synk dybere ind i hjertechakraet i hovedcenteret, og så prøv at sige OM si Nevada, OM si Nevada, OM si Nevada.

Og så prøv at forestille jer, I står ved indvielsesporten, indvielsesporten. Der kan så komme det fænomen, at ligesom bevidstheden hopper frem og tilbage sådan, sådan ligesom lidt ud og lidt ind, det er så bare en indre proces, der sker, men vi lytter stadigvæk ind i stilheden. Stilheden er Gud, og forestil jer igennem jeres tillid og stilhed I kan begynde og fornemme Guds, Guds fodtrin, som er til stede inde i jeres bevidsthed, og døren bliver åbnet indefra, ind mod indvielsesvejen.

I den indre stilhed er der ingen ydre drama, som ligger i personligheden. Bliv ved med at være til stede her i den indre stilhed, åben for stilhedsportene inde i jeres hjerter, så I kan høre mange reaktioner, når I åbner portene. Det kan være energipåvirkninger, men giv det accept, men kunsten er at være i den indre stilhed, stilheden i det guddommelige lys. Når vi nævner lys, så er lyset der. Forestil jer inde i jeres hovedcenter virker som en stjerneaster. Bliv ved med at gå dybere ind i den indre stilhed, den indre visdom. I skal forstille jer, I er her i jeres ophøjede bevidsthed i stedet for det ydre, og begynd at leve en væren i det indre liv, en væren i indre stilhed, i guddommeligt lys.

Prøv at være helt bevidst om, at når man begynder at åbne dørene, portene ind til indvielsesvejen, så vil der komme mange energistrømninger inde i jer. I skal ikke lægge ord eller nogen ting på, men bliv i en indre værens tilstand.

Okay, nu kan jeg se, at vores tid er gået, den gik hurtigere end jeg regnede med, undskyld.

Så, det var vores morgenmeditation den 8. august 2019, morgenmeditation nummer 325. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag, og prøv at leve og være til stede i jeres indre liv.

Godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en velsignet dag.
Og det var Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk