

## **Nr. 321 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 4. august 2019

**Nøgleord: Fusionsbevidsthed.**

Godmorgen Bente. En dejlig solskinshistorie i dag. Jeg er i balance. Jeg er i balance. Jeg er i balance. Godmorgen. Jeg er i balance. Jeg er i balance. Jeg er i balance.

I dag er det søndag den 4. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 321.

321 det er et spændende tal at se på. Tretallet står for aktiv intelligens. Anden stråle eller toeren står for kærlighed og visdom, og etteren står for vilje/kraft. Prøv nu at tænke på hvis vi kan få de tre ting i funktion i dag, åndelige emner. Det er da en fin opbygning, vi har i dag. Ja, ja, ja. Ja og fjerde stråle for skabende hierarki. Ja, ja. Det er godt nok. Det er da godt nok. Så hvornår kan vi sige, jamen det er da godt nok, det går da fint det her, jamen det er godt nok. Prøv at sige til jer selv, jamen det er da godt nok. Det er da bedre end godt nok, jamen det er godt nok. Prøv at lege lidt med ordene. Grin lidt af jer selv. Jamen det er godt nok. Jeg er i balance. Jeg er sindsro. Jeg har ligevægt, indre ligevægt. Tænk på hvis vi har indre ligevægt, indre balance. Tænk på hvor dejligt det er, og så sige ”jamen hvordan fungerer mit liv?” og I kan få alting til at fungere i alle andres liv. I kan skabe balance alle de steder, I kommer hen. I kan få folk til at se deres bedste evner.

Jeg kan se, det sværeste I har, jeg kan omdanne det sværeste til det letteste, til ny udtryksform. Jeg arbejder med magi hver eneste dag. Prøv at tænke på hvis nu der er indre fred og ro i os hver eneste dag, og bevidstheden stræber ind mod det guddommelige, så er vi guddommelig ladet energi, livsenergi, livsglæde og kærlighed. Så kommer der en indre udholdenhed til at gennemføre alle processer i. Hvis nu man tager afstand mod det guddommelige, så kommer smerterne, konflikterne, lidelserne, længslerne, længsel mod det gamle liv. Lad os nu få det bygget ind til det guddommelige liv. Ja, ja. Tænk på her i dag søndag at vi er alle guddommelige. Livsgnist, gnisten den strømmer ind igennem hovedet på os, ind i de indre verdener. Gnisten er sjælen. Den kan være til stede og meditativ i sin egen verden, ind mod sin åndelige bevidsthed, ind mod den guddommelige bevidsthed.

Jeg oplevede noget så smukt i går af en af mine gode healere, hun spurgte, om hun ikke kan gå ud i haven og hente nogle blomster, og det gjorde hun, og så skabte hun jo glæde inde i vores rum. Det er jo dejligt, når folk kan gøre sådan noget helt af sig selv. Prøv at tænke på nu her i dag, der skal vi hjælpe hinanden helt af sig selv, helt frivillig, vi skal hjælpe, støtte og inspirere. Vi skal hjælpe lige nøjagtig det sted, hvor vi kan se, et andet menneske har det svært. Der skal vi opmuntre dem til udholdenhed, men er de i deres sjælsbevidsthed, så bliv ved med at være udholdende. Det er en af sjælens kendetegn, udholdenhed, abstraktion, overbærenhed, tillid.

Der er mange ting, vi kan gøre, der er mange ting, vi kan vise verden i. Jeg ser hver eneste dag nogle fantastiske mennesker, som overskrider sin grænse gang på gang. Hvis vi kan se nogen gange, hvem der kommer i konflikt så prøv at løs den i kærlighedsånden, i kærlighed, tag kærligheden med ind i konflikten, til konflikten. Så ser vi en konflikt blive til en krusning, i stedet for at det bliver til et drama. Prøv at forestille jer, når I ser en konflikt, I ved, der kommer en konflikt, fordi I er vant til at tro på jeres personlighed, så vil det være sådan, at man faktisk ikke kan løse problemet, men fra jeres guddommelige sind der er det lidt en krusning i stedet for. Det betyder bare, I er ved at få nye evner, nye kvaliteter. Det der er vigtigt, det er at arbejde med udholdenhed, indre ro, indre balance.

Prøv at meditere på jeg bygger på at være i samklang med min guddommelige bevidsthed prøver at hvile i min sjælsbevidsthed, og prøver herfra være bevidst ind imod min åndelige kerne og senere ind mod min guddommelige bevidsthed. Prøv at meditere på det. Vær til stede her og så prøv at forestille I oplever overjordisk

skønhed, ligesom I går derinde i himmeriget. Hvis I gør det, så kan jeg åbne porten indefra til jer, så I kan komme ind i himmeriget i jeres dagsbevidsthed og se, at porten den går op til himmeriget.

I skal forstille jer, at I kan se mig som Solavataren, i den guddommelige væren, og herfra går I til, ind i jeres indre bevidsthed, oversvømmet med kærlighed og tillid og visdom. Så kan man også se på i det jordiske liv, hvor man har fejlet henne, så ligger der en overbærenheds energi her til jer I kan få nu til at udligne det med igen og fortsætte med at arbejde med godhed, godheden, kærligheden. Forestil jer der er en ydre bevidsthed, vær til stede i hjertet og foretag længslen efter det guddommelige, det indre træk der er her. Hvis I arbejder med det, så lader jeg det guddommelige lys strømme igennem jeres bevidstheder, en overjordisk skønhed af fred, sindsro, indre livet. Prøv at forestille jer vi er her som sjæle. Prøv at tænke på at alle sjæle der helbreder, løfter, inspirerer. Se sjælen gennemstrømmer personligheder med indre ligevægt, længsel ind mod sin guddommelighed. Forstil jer der strømmer energi fra himmeriget til jer. I prøver at forene jer jeres sjælsbevidsthed ind mod guddommeligheden og ser, der kan komme en fusion ind i jeres hjertecenter i hovedcenteret, en fusion hvor I virkelig kan udvikle jeres bevidsthed ind i den guddommelige verden.

Hvis I har lukkede øjne, er der måske en svag trykken på hovedcenteret, i hovedet i det hele taget, og hjertet et indre tryk. Det indre tryk kan være en del af fusionen. Forestil jer vi kan leve inde i fusionsbevidsthed, **fusionsbevidsthed, det kan også være nøgleordet** i dag. Prøv at forestille jer fra jeres hovedcenter kan I gå dybere ind i de indre verdener, der hvor I kom fra oprindeligt. Forestil jer I er ved at udvikle det højst mulige guddommelige telepati, guddommelige væren inde i jer.

Forestil jer I er her sammen med mig på skolen, I får en energioverførsel. I begynder at mærke, respondere på en indre bevidsthed, responderer på livsglæden, på kærligheden, lyksaligheden. Forstil jer I kender alle som sjæle, og I har indsigt i jeres inkarnationsforløb. Jeg siger igen for at åbne bevidstheden endnu mere, at jeg Peter L. Simonsen ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg ser tingene sideløbende på vores klode og på andre kloder, hvordan man udvikler den guddommelige bevidsthed, kærlighedsbevidstheden”. Forestil jer det indre liv, der ligger skabelsesprocessen, skaberkraften, fornyelsen, overjordisk skønhed.

Sig nu alle sammen ”Vi er guddommelige, vi er kærlighedsarmeen, der rykker ud og hjælper, hvor der er lidelser og smerter rundt omkring på kloden. Vi træder igennem som solengle, rejser på sjælsplanet og hæver andre menneskers bevidsthed, det er noget, vi evner i det indre liv”. Så bare gør det også permanent i det ydre liv. Det betyder, når vi forener os med det indre, så forsvinder al smerte og lidelse.

Prøv at forestille jer en regnbuebro, der bliver bygget på overbærenhedens lys, prøv at se på toppen af regnbuen ligesom en lotusblomst der udfolder sig, og se på diamanten i midten. Prøv at se på I kan sende stråler ud i alle retninger. Vær i jeres guddommelige stråleglans. Nu kan I arbejder dybere med jeres morgenmeditation, hvis I ønsker det.

Det var så vores morgenmeditation nummer 321 den 4. august 2019, og vi siger, det hedder fusionsbevidsthed. Godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en velsignet dag.

Og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)