

Nr. 320 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 3. august 2019

Nøgleord: **Den Indre Iagttagers rolle.**

Godmorgen og velopstået fra de døde havde jeg nær sagt, det er I jo ikke, I er levende og friske. I dag er det lørdag den 3. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 320. Godmorgen til jer alle sammen også god morgen til dig Keld. Ja så i dag der er vi klar igen, helt klar.

Så jeg har tænkt på i dag, der skal vi arbejde lidt mere med det, der hedder iagttagers rolle og være en indre iagttagers. Hvad betyder det så? Se den indre iagttagers, det er vores åndelighed. Når vi kigger på vores åndelighed, så kan vi kigge ud på vores sjælsbevidsthed, vi kan kigge ud på sin personlighedsbevidsthed. Vi skal huske, at i dagligdagen, når vi arbejder med sjæle, så arbejder vi med opbygningsprocesser, hvor der er masser af liv, livsglæde, livsenergi, livsglæde og kærlighed i. Man tror på sine evner, man tror på sine kvaliteter, man er i stand til at udføre dem, man udfører sjælens hensigt hver eneste dag i sjælsbevidstheden som en naturlighed.

Arbejder man samtidigt med åndeligheden, den indre iagttagers, så arbejder man også med frihed, frihed for begrænsninger, frihed fra følelseslivet, tænk på hvor følelseslivet dræner, forvirrer og blændværk. Tænk på alle de mennesker som lever hele tiden i følelseslivet i personlighedsengagementer, de fjerner altid sin bevidsthed fra gruppebevidstheden, fra kærlighedsbevidstheden. Man tror, man er glad, når man er i sin personlighed. Det er man rent faktisk ikke, det er kun en kortvarig glæde, nej vi skal ind i sjælsbevidstheden, allerhelst være i sin åndelige bevidsthed, der har man den indre iagttagers bevidsthed.

I den indre iagttagers bevidsthed, der kan man se fremtiden helt tydeligt, det er der, man deler fremtiden. Man kan se alle de begrænsninger som personligheden har. Personligheden ser dem ikke, men den indre iagttagers ser dem helt tydeligt. Så det der er vigtigt, det er ligesom at få en indre frihed, frihed fra begrænsningsverdenene. Så begrænsningsverdenen den ligger jo i personligheden og i intellektet. Det der er så vigtigt, det er, at man går fra intellekt til intuition. Så den indre frihed, iagttagers frihed er bygget på den intuitive bevidsthed, og det er det modsatte af personlighedsopfattelsen. Okay jeg ved ikke, om det kan give jer lidt mening, forståelse. Der er jo altid det på skolen her, det er en okkult skole. Det betyder, den er bygget på indre visdom, på intuitiv bevidsthed. Det vil sige, at det man snakker om, det kommer indefra, det er opbygget af stor kraft og energi, det løfter, det inspirerer, der laver gruppebevidsthed. Så kan man altid se, har man modstand på gruppebevidstheden, på oprigtigheden, jamen så er man i sin personlighed. Er vi så sammen med personligheden hele tiden, så føler man sig drænet, udbrændt og man mangler mental overblik, men er man i iagttagers bevidsthed, så er man fuldstændig fri for alle de begrænsninger, så er der masser af energi, masser af livsglæde, kærlighed. Fordi der bygger man på den åndelige side, i kærligheds sjælsbevidsthed, som er sjælsbevidstheden, det er noget helt andet. Kan vi nu være den indre iagttagers til alt det, vi foretager os, så kan vi se fremgang, og vi kan leve i fremgang, vi kan være den der årsag, man skal være. Men man skal have ydmygheden med, man skal have oprigtigheden, ansvarligheden og sandheden med, så det indre liv skal være opbygget, og man lever det indre liv. Det betyder, at der er total harmoni på arbejdspladser, i parforhold. Det vil sige, de store spændinger der er i kroppen, de begynder at forsvinde, blive udlignet. Begynd at frigøre os for karmiske bindinger, man gør, begynder at befrier sig for personlighedsopfattelsen, hvor man kan altid se, når man er i personligheden. Det er der, hvor man har modstand på noget af den indsigt, jeg ønsker at give jer eller skolen står for. Kommer der modstand ind på det, jamen så er vi med det samme i sin personlighed. Det er så dejligt at se sådan, at det er sådan. Prøv at forestille jer at I kan være en indre iagttagers til alle jeres processer.

Kærligheden ligger i hjertet, kærligheden ligger i vores hovedcenter, hjertechackraet i hovedcenteret. Hvis vi nu fokuserer på hjertecenteret og mærker bevidstheden her, mærker foran hjertet, man kan gå ind i hjertets

bevidsthed, som er kærligheden. Det vi arbejder på, det er at frigøre sjælsbevidstheden. Hvis vi nu så tænker på, at inden vi er kommet til den målrettethed, at vi har modtaget al information igennem solar plexus. Prøv at tænke på som barnsben, alle indtryk er gået igennem solar plexus området, alle begrænsninger ligger der. Forestil jer alle de uligevægtigheder der ligger fra barnsben, når far og mor skændtes, eller de ingenting har sagt til dig eller en eller anden ting, så kommer der et følelsesliv sat i funktion, hvor man bliver undertrykt i sin opfattelse. Mange mennesker siger, de skal lytte til deres mavefølelse, nej de skal lytte til deres sjælsbevidsthed, som er kærlighedsbevidsthed. Det er altid værd at tænke på, som når man hele tiden er fodret med følelsesmæssig bevidsthed, de lavere følelser i solar plexus, så er det svært at give slip på dem, enorm svært at give slip på den binding der ligger til begrænsningsverdenen, men den indre iagttagelse har jo frigjort sig fra det. Så den indre iagttagelse kan også se, hvornår tingene kulminerer, hvor begrænsningerne i personligheden kommer til fuld udskillelse, men personligheden ser det aldrig.

Så lad os nu prøve at meditere på, vi er den indre iagttagelse, vi lever i det åndelige liv. Herfra kan vi se vores sjælsbevidsthed og leve i sjælsbevidstheden. Det er der, hvor I sommetider, når I sidder overfor mig, når I får energioverførsler, I mærker, I er kommet hjem, I mærker I er kommet op i jeres ophøjede bevidsthed. Det er der, hvor vi ønsker at leve og være. Det er der, iderigdommen ligger. Det er der, fremtiden er. Det er der, man stopper med at trække sine begrænsninger ind foran en og ikke kan se fremtiden. Så i vores åndelige bevidsthed der har man også ansvarlighed på alt, hvad der foretages også i hjemmet, på arbejdspladserne. Det er der, hvor man siger, okay jeg vil gøre mit til, at tingene skal fungere. Det er der, man er tjenende hver dag, man tjener menneskeheden først og fremmest, man sørger for, at det kan ske, fordi man er ubundet til begrænsninger. Det er kun, når vi er bundet til vores begrænsninger ved ikke at kan se fremtiden, og der er ingen fremtid i at leve i det system, det er bedre at frigøre sig fra den helt fuldstændig.

Prøv at forestille os, at vi fungerer som frie sjæle, der har en indre frihed, en indre oplysthed.

Jeg vil lige sige her, mit kraftord ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, lys og kærlighed, åndelighed. Jeg er Solavataren, der kommer med den åndelige viljesenergi, viljen til at realisere det åndelige liv. Evnen til at hæve jer op i den guddommelige bevidsthed og være i den overjordiske skønhed, en overjordisk skønhed når vi er der, så kender vi vores plads, og det er der, vi yder hver eneste kvalitet i vores bevidsthed, vi yder det, der skal til for at hæve menneskeheden bevidsthed. Det er kun det, der er formålet med livet, og det er en enorm glæde at arbejde på den måde.

Forestil jer I er den indre iagttagelse. Iagttagelsen hænger sammen med den oplyste vej. Prøv at forestille jer I iagttagelse. Det er der, hvor man er total fri af personlighedens begrænsninger, og man kan se, hvordan man udfører, det hele ligger i sjælsbevidstheden. Anvender sjælsbevidstheden, som er sjælskvaliteterne. Prøv nu at forestille jer I er en indre iagttagelse, et åndeligt menneske, et åndeligt menneske som anvender viljesenergien udtrykt igennem kærlighedsbevidstheden. Iagttagelses bevidsthed er den intuitive bevidsthed også levende og velfungerende.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, tilgivelseslyset. Formålet med min tjeneste, mit kald, det er at hæve menneskeheden bevidsthed. Det er også at gå erkendelsesvejen, den oplyste vej.

Nu efter udsendelsen her så giv jer til at meditere yderligere på iagttagelses, se igennem iagttagelses bevidsthed. Det foregår inde i hovedcenteret, det arbejde der skal udføres, hvor man inddrager kærlighedsaspektet i hjertet. Forestil jer der kommer en blå/hvid farve ud igennem hovedcentret og en gylden strøm af energi fra hjertet, kærlighedsenergi, som er altfavnende.

Jeg vil sige godmorgen til jer alle sammen her i dag lørdag den 3. juli, øh 3. august 2019 morgenmeditation nummer 320.

Så husk at skaberkraft i fysisk manifestation er ubegrænsede evner. Godmorgen til jer alle sammen.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk