

Nr. 319 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 2. august 2019

Nøgleord: Jeg vil arbejde med min sjæls hensigt, så blive ved med at gøre det hele tiden.

Godmorgen. Velkommen op. Godmorgen, godmorgen. Godmorgen alle sammen. I dag er det fredag den 2. august 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 319. Jeg vil gerne sige godmorgen til jer og velopstået.

I skal tænke på, nu starter vi en ny dag her, jeg kan se, der er lidt overskyet udenfor, så det betyder mange gange, så er der lidt mere tid til eftertænksomhed i sin dagligdag. Det er jo dejligt, man kan få det. I skal huske, at hver eneste gang vi er ved at lære noget nyt, så skal I kigge på det nye, man må ikke hoppe tilbage til det gamle. Hopper man tilbage til det gamle mønster, så opdager man, at når man har hoppet tilbage til det gamle, så er det der, tvivlen kommer. Tvivlen kommer, når man hopper tilbage til det gamle mønster. Så kan man se, nå hvor langt er jeg så kommet? Jeg er så kommet dertil, at jeg skal til at leve livsdrømmen igen, jeg skal fremad igen, så når vi lærer noget nyt, så ved vi altid, der er en masse bøvl, det er ligesom, vi snakkede om i går, når vi har været der og bruge vores computer, og vi ikke er rigtig dus med den endnu, jamen så kører det lidt, så kører det godt, og så kører det i stå. Det går i stå, og så kommer frustrationerne, og så skal vi til at bygge op, have tillid til at lære det nye.

Når vi er ved at om programmere os selv fra noget, vi har ønsket at give slip på, så bliv ved med at tænke på det nye og træk det nye liv til jer, hele tiden trække det nye til jer. Hvis ikke jeg tænker bevidst på det, at jeg er ved at opbygge en ny rytme, ja så bestemmer den gamle. Det svarer til, at vi siger, jamen nu flytter I et eller andet sted hen, det kan være, I flytter fra den ene ende af byen til den anden. Så kører man til bageren for eksempel om søndagen, og man kører i sine egne tanker, og så når man kører hjem derfra, hvor kører man så hen, så kører man hjem til den gamle bopæl, fordi det er sådan, man er vant til at køre. Så når vi skal sige, jamen vi skal fremad, så er det det, I er nødt til at have i tankerne hele tiden. Sådan er det, når man er på arbejde, når vi er på arbejde, så skal vi tænke nye tanker, vi skal til at fungere, den arbejdsplads man går på. Det vil sige, kommer man i en ny energi, og det er en ny positiv energi, der skal indføres den på arbejdspladsen. Hvis man ikke tænker bevidst om det nye, og man giver det nye fra sig, så bestemmer det gamle mønster omgående, og så kan det være, man mister det arbejde, man er lige påbegyndt. Så det er hele tiden at skole sig selv i at bruge kærlighed, kærlighed, tillid og visdom. Så det vil sige, sådan er det på arbejde. Jamen er vi familiemønstrene, så er det det nye, man hele tiden skal bygge. Vi skal se nye muligheder, snakke om det nye, fremelske de nye kvaliteter. Når vi fremelsker de nye kvaliteter, så bliver det virkeligheden, men vi er nødt til at gøre det målrettet med det samme. Vi holder en lille pause i ikke målrettet, så er det det gamle mønster, der bestemmer. Hvis man siger, jamen jeg vil bygge ny koncept op i mit familieforhold, jeg vil bygge kærligheden ind i alt det, jeg foretager mig, tror på kærligheden, tror på indsigten, tror på den viden man har lært på et tidspunkt. Jamen jeg har fundet ud af, at det er vigtigt for mig at flytte mig så bliv ved med at flytte jer. Hvis ikke I arbejder målrettet med det, så bestemmer det gamle mønster, fordi det har måske ligget der hele livet, og det nye det er måske kun få timer gammel. Okay.

Der er mange gange når vi siger, nu prøver jeg på at gå fremad i det nye liv, hvad sker der så, så brækker man måske sine ben eller en anden ting. Jamen så betyder det, at hov nu er jeg hoppet tilbage i mine gamle mønstre igen, jamen jeg skulle jo fremad. Har jeg tilliden til at gå fremad? Så vi skal hele tiden bygge kærligheden ind. Vi skal tænke på Hierarkiets fremkomst, vi skal tænke på Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden som skal indføres på kloden. Man kan sige, det er derfor, det er så godt at blive forelsket, fordi der laver man en anden programmering af det, man havde før. Man begynder at tage det nye til sig. Så efter forelskelsen kommer der en ubetinget kærlighed til hinanden, så er det vigtigt, at køre videre på det, den ubetingede kærlighed. Se

det der også er vigtigt, det er at gå ind og elske sig selv og være glad ved sig selv, være glad ved den fremgang man er på vej ind i. Træk det nye liv ind til jer. Sig at hver dag her da fornyer jeg men lad være med at trække skuffen ud med de gamle oplevelser i, eller de gamle begrænsninger, lad være med at trække den skuffe ud, lad den blive ved med at være lukket og så luk en ny skuffe op med nye positive tanker, nye muligheder. Der er mange gange, så siger man, jamen nu er jeg ved at forandre mig, så kommer krisen, smerten og lidelsen. Det er de gamle mønstre, der er ved at blive frigjort, men når vi tror det, vi opfatter, det er jo bare, at det er nye situationer vi kommer i, hvor man ikke kan se fremtiden i. Så mange gange så ligger smerten og lidelsen her i frigørelsesprocessen, for at vi siger, nu er jeg ved at slippe det gamle mønster. Så er det vigtigt ikke at putte skyldfølelse ind eller andre ting, fordi så trækker man det gamle mønster frem igen. Accepter dem det går fremad, og det er det, jeg ønsker at gøre. Så læg hele engagementet her i det.

Hvis vi skal have nye ordrer ind eller en eller anden ting så bliv ved med at bygge på ordrerne og så glæd jer over, at de mennesker I skal arbejde for, de får en fremgang igennem jeres proces. Med det samme I ikke glæder jer over, at jeres kunder får fremgang, så kører I på tilbageskridt, så er I faktisk ved at miste ordrer, I er ved at miste det, I gerne vil have, og så kommer der nye frustrationer. Så kommer tvivlen igen, så tvivler man igen på sine egne evner og med rette.

Så vi skal skabe ny velstand alle de steder, vi er. Vi skal snakke om det nye, vi skal ikke være bange for det. Vi skal sige, jamen okay jeg vil gerne det nye liv. Læg energien ind på det. Så når vi tænker på, vi er ved at udvikle en kærlighedsplanet, jamen så skal man også lægge det engagement ind, vi skal lægge ansvaret ind, sige jamen jeg tager et ansvar, vi bygger på det nye. Man bliver nødt til at blive ved med at gøre det ikke bare en gang imellem og så sige, jamen, ja, ja, nu passer det mig godt at bygge på de nye ting, så gør jeg det, det kan være, man er faldet i søvn lidt, og så når man vågner op igen, så siger man, jamen det nye hvad er det for noget mærkeligt noget, det kan jeg slet ikke forstå. At tænke nye tanker, nej nej lad mig blive i de gamle mønstre, der var så sikkert at være. Der var nok mange begrænsninger, men det var meget sikker at være der, fordi der kunne man få lov at skælde ud og brokke sig.

Nej lad os nu give afkald på de gamle systemer og så lave den der programmering der skal til. Men det kræver en viljesindsats. En viljeindsats. Hvis vi siger, jamen vi går efter det og det mål, så lad være med at lade personligheden gå imellem og så sige, ja ja, det kan også være, jeg kan lige lave det, jeg kan lige lave det, det er meget sjovere, jamen så når jeg ikke målet mere, så er jeg på afveje. Så hele tiden have en forpligtende bevidsthed, sige okay, jeg vil arbejde med min sjæls hensigt, så blive ved med at gøre det hele tiden, ikke personlighedens interesser. Personlighedens interesser er jo de stærkeste, fordi de har været der længst. Nu tager I de nye ting til jer, det nye liv.

Hvis nu vi forestiller os, at hele vores jord er vi ved at omdanne til en kærlighedsplanet, ja så skal der bygges mange, mange tanker ind. Tænk på hvis vi siger, at alle mennesker de tænker på, hvad kan vi give til samfundet, hvad kan vi give til verden i stedet for at sige, hvad kan jeg få. Mange mennesker siger, hvor meget kan jeg få i stedet for at sige, hvad kan jeg give. Prøv nu at tænke på dig selv, hvad siger I, yder I det allerbedste, I kan hver dag, eller hvor stor en del yder I og i hvor lang tid? Når vi siger, jamen, jamen der er virkelig brug for kærlighed, der er virkelig brug for tillid, lægger I så engagement ind i den tillid? Vi skal ind igen og arbejde med som tillidsskaber engagement, ansvar, medfølelse, tolerance. Vi skal arbejde fremad, ikke arbejde i de gamle mønstre, men de nye systemer. Hvis man arbejder i det gamle system, så svarer det til, jamen nu finder man det tøj frem, man havde på, da man var en 2 til 3 år gammel. Så siger man, okay det er det her tøj, jeg skal gå i, det kan man jo ikke, fordi vi er vokset fra det. Vi er også hele tiden vokset fra det gamle, vi skal fremad. Husk, nu der er brug for jer alle sammen, og vi arbejder på at være en kærlighedsarme, så er der brug for jer alle sjælene, alle sjælene der arbejder fremad på den samme måde. Prøv at tænke på vi skal meditere i en gruppe,

hvor stor en styrke der ligger i det, tænk på når vi laver gruppehealing, at alle er målrettet på det samme mål, prøv at forestille jer hvilken effekt det er.

Når vi mediterer på Kristi tilsynekomst, så mediterer vi også på, at I får kærligheden til at gennemstrømme vores bevidsthed og alle vores legemer, og vi mediterer på frigørelsen. Man er bare nødt til at få en indsigt i, hvem man har frigjort sig fra, og det kan man ikke rigtig se, hvis man er for langt nede i energi, så ser man det ikke. I skal hele tiden være bevidst om, om man lever det gamle liv, eller vi lever det nye liv. Om vi lever personlighedslivet, eller vi lever sjæls livet.

Vi mediterer igen på medfølelse, tillid, kærlighed, visdom, engagement. I kender alle sammen jeres skyggesider, hvor I hellere vil noget andet men træk nu bevidstheden tilbage. Tænk på at vi er sjæle i inkarnation, inde bagved der er vi et åndeligt menneske. Dybere inde i os selv, der er vi guddommelige. Vi arbejder med frigørelsesvejen. Det der er vigtigt, det er hele tiden at gå et skridt dybere end det stof, vi er ved at udvikle, og tilliden til det, tillid til jamen vi tager det nye liv til mig, vi gør det. Føl jer elsket, føl at andre ønsker at give jer kærlighed og tillid og hjælper jer på livets vej. I er sjælsstyrede personligheder, hjælper andre i fremgang, og deres styrke er, at der hvor de havde det svært tidligere, det bliver en ny evne, det får vi ny energi igennem. Der hvor der har været tvivl tidligere, der omdanner man igennem tillid og ny visdom, så bliver man en fantastisk tillidsskaber. Og tvivle er lig med at miste. Tillid er det samme, som man bygger op med rummelighed, ny forståelse, nye muligheder. Prøv at tænke på hjertets energi er kærligheden, tilliden, det er visdom, visdom, det er medfølelse og rummelighed, det er forståelse. Det der er vigtigt, det er, at I står op hver dag, siger okay, jeg vil gøre en forskel i dag. Det er ikke nok at tænke, man vil gøre det, og så siger man bagefter, man gør, man tænker en ting, siger noget andet og gør noget tredje. Det I tænker udfør det. Arbejde med kærligheden, arbejde med tilliden. Når vi arbejder med tillid, så kan andre mennesker regne med os. Så udsender I tillid, så åbner I dørene på det nye liv, fordi så er I det nye liv. Når I arbejder med tillid, så følger I med strømmen. Så får I nye muligheder sat ind i jer, så ser I nye muligheder. Vi siger, vi er tillids skaberen. Sig jeres kraftord, og anvend jeres kraftords energi til at løfte menneskeheden med.

Efter morgenmeditationen her så gå dybere med tillid, medfølelse, engagement, rummelighed og forståelse. Så vær til stede der hvor der er brug for jer, men have en indre opkobling på hele tiden på, at vi er ved at udvikle os til en kærlighedsarme. Jeg siger mange ting i dag, men tag nu det frem I kan bruge af det, så fordyb jer i det.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen, og jeg ved, det bliver en fantastisk god dag i dag, masser af livsglæde, forståelse og tillid. Godmorgen til jer.

Mit navn det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk