

Nr. 312 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 26. juli 2019

Nøgleord: Tillid, kærlighed og visdom.

Godmorgen Lisbeth og Keld, godmorgen til jer alle sammen her fredag den 26. juli 2019 og vi skal have morgenmeditation nr. 312. Jeg kan se udenfor, der kommer sol igen. Det bliver en dejlig dag igen. Vi kan gøre hver eneste dag til en dejlig dag hvis vi ønsker det, vi kan ligge en masse kærlighed ind i dagen.

Jeg tænkte på i dag, at det kunne være en god ide at udvide kærligheden i vores hjerter. Kærligheden til at rumme noget mere end det der var før. Det kunne være dejligt at lave den proces, og give større muligheder til andre og til en selv. Prøv at tænke på at man kan have kærlighed til sin familie, til venner og bekendte og kærlighed til dem, man ikke kender endnu, prøv at tænke på hvis man lægger kærlighed ind til alting. Kærlig forståelse. Kærlighed og tillid. Kærlighed i vores tanker. Det betyder jo, at glæden og tilliden vil vokse indefra. Når vi lægger kærlighed ind og siger, vi er ved at udvikle nye evner, ja men så kører det fantastisk fremad, meget større rummelighed, meget større forståelse. Tænk på at vi har ubegrænsede muligheder, ubegrænsede muligheder hver eneste dag. Forestil jer at vi har kærligheden til menneskeheden og tænker på, at vi kan være medvirkende til, at vi kan få det bedste frem i alle mennesker, det kan vi gøre alle sammen. Selv om andre mennesker er i sorg, har oplevet svigt, afvisning og andre ting, så kan vi jo bære over, vi kan give kærlighed og tillid, så det er bare så enkelt, jeg kommer helt til at smile over det, men det er også fordi, jeg kan se, at det bliver en fantastisk god dag i dag med lys og kærlighed.

I går havde vi jo en Sirius meditation, i dag kan vi faktisk lave noget, der er tilsvarende. Vi kan lave en meditation, der starter fra Venus i stedet for. Venus er længere fremme end jorden udviklingsmæssigt. Vi kan sige, at Sanat Kumara kom fra Venus for 18,5 mio. år siden, kom ned og startede en ny civilisation på vores klode for at hæve menneskeheden bevidsthed, det er helt fantastisk, at vi får hjælp ude fra andre systemer end det jordiske system. Når vi tænker på Sanat Kumara, tænker på det kæmpe stykke arbejde der er blevet udviklet både i månekæden. Prøv at tænke på den udvikling der har været på månen tidligere. Vi kan jo sige, at mange mennesker kommer fra månekæden og har taget individer der, og mange har så flyttet deres ting over til Lemuren, Atlantistiden og videre over til nutiden, så mange mennesker er meget atlantiske i deres bevidsthed.

Prøv at tænke på i gamle dage, der var clairvoyance faktisk udviklet i næsten alle mennesker. Det betyder så, der er 22 forskellige former for clairvoyance, den gamle clairvoyance var meget mere lavpsykisk end den, man er ved at udvikle i dag, så i dag er man ved at begynde at udvikle åndelig clairvoyance. Der skal meget kærlighed til at udvikle det, der må ingen begær, ingen selviske tanker være til stede, når man skal vejlede og inspirere, man skal kunne løfte og se igennem naturriggerne, se igennem med kærlighed.

Hvis nu vi tænker på Venus, ah det er noget langt væk, Peter, det her, Venus, det ligger jo langt ude på himmelen, jeg ved knap nok, hvor det ligger henne, men det ved Jan. Jan han er ekspert i stjerner. Jeg kan huske, da vi startede med de første EVFér for 23½ år siden, Jan var helt ekspert i det her, så vi skal nok få ham lidt på banen på et tidspunkt igen. Vi mediterer på Venus og tænker på, at udviklingen er meget længere fremme end her i vores jordiske liv. Så vi gør det, vi mediterer gennem kærlighed, igennem kærlig forståelse, og så anvender vi vores forestillingsevne for at se, hvordan det mon ser ud, et sted hvor udviklingen er længere fremme, end den vi har.

Vi forestiller os, at vi tegner en energistreg på himmelen fra Venus til Sirius, en energistrøm fra Venus til Sirius, og mediterer også på Sirius ligesom vi gjorde i går. Til Adepterne på Sirius som også er langt fremme i udvikling. Vi lader energi, bevidsthed strømme fra Sirius til Venus, og herfra bygger vi en krafttriangel ned til Shamballah, til Sanat Kumaras ashram. Byg en triangel op her: Venus, Sirius. Sirius, Venus og ned til

Shamballah, Sanat Kumaras ashram. Det er her, vores åndelighed ligger vores åndelige liv i Sanat Kumaras ashram.

Nu kan vi så se her i dag, der er 20 mennesker, der er på her i dag, forestil jer at vi kan bygge et netværk af energi mellem de 20 mennesker, som slutter op om projektet. Prøv at lade lys og kærlighed gennemstrømme jer, lys, kærlighed og tillid. Det I også kan forestille jer er, at vi alle sammen sidder her på Healerskolen i en rundkreds eller en halvbue, hvor I sidder og modtager Herrens velsignelse, og samtidig har vi bevidsthed på Venus, Sirius og Shamballah. Den proces vi laver lige nu, den er lidt anderledes, end det vi plejer at lave, men vi bygger nye strømninger op hver gang, vi tænker på det på Venus, Sirius, Shamballah, så ligger der en bevidsthedsstrøm ind imod det, I tænker på. Så efterhånden vil det give tilbagemelding inde i jeres hovedcenter, inde i jeres hjerter i den indsigt I er ved at modtage. Selv om vi ikke er bevidste om nu, hvad det er, så bare giv det accept og så prøv at ligge energien ned i hjertet også og vid, at her ligger den altfavnende kærlighed, den altfavnende kærlighed. Vi ved jo, at Shamballah arbejder med Hierarkiets mestre, Kristus som er Hierarkiets overhoved, som arbejder med Deva og engleverdenerne. Hierarkiets mestre og ned i vores bevidsthed. Vi kan jo sige, at vi skal fødes to gange. Først den fysiske fødsel og så senere hen fødslen i kærligheden og det åndelige liv.

Prøv at tænke på at det vi arbejder med, er åndsvidenskab, det er lidt spændende at tænke på, at det er det, vi står for arbejde med åndsvidenskab, magi og kærlighed. hvid magi. Det betyder, at vi hele tiden har fat i oplysningskræfterne, oplysning gennem lys, kærlighed og tillid.

Så i dag der sender vi en strøm af lys og kærlighed til Rita, som er indlagt på Esbjerg sygehus, vi giver hende forståelse, kærlighed og tillid. Prøv at tænke på at hun også er ved at skulle udvide sin kærlighed i hjertet.

Prøv at forestille jer at vi er ved at udvikle en ny grundtone inde i os selv, en grundtone som er baseret på **tillid, kærlighed og visdom, og det er også nøgleordene i dag**. Grundtonen inde i os som er kærlighed, tillid og visdom, prøv at forestille jer at det er vores fundament, vores fundament vi går ud i verden med, og så prøv at tænke på at kærligheden dukker op, når man mindst venter det, kærlighed til livet. Prøv at have det sådan inde i jer at det er kærligheden, der er grundtonen, det er kærligheden, der er vejledende. Når I møder andre gennem kærlighed, så udvider I jeres hjertechakra, så opstår der spontanitet og livsglæde med kærlighed.

Prøv at forestille jer igen, som vi før har gjort, I kigger på jeres kære, se dem ind i øjnene, byg den altfavnende kærlighed ind til dem, og mange gange kan man sige ”Jeg elsker dig.” Det virker helt fantastisk.

Godmorgen til jer alle her fredag den 26. juli 2019 og morgenmeditation nr. 312. Jeg ønsker det allerbedste for jer i dag, jeg giver en velsignelse til jer.

Godmorgen til jer alle og Kan I have en fornøjelig dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk