

Nr. 309 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 23. juli 2019

Nøgleord: Jeg valgte, at jeg gerne vil være i kærlighedsnaturen.

Godmorgen Keld, velopstået fra de døde havde jeg nær sagt. Nej du har nok haft nogle bevidste drømme. Nu er vi her i sommerferien for mange mennesker, så må vi håbe, de nyder de her dage. Lige nu her hos mig er det tåget udenfor, men det er en smuk tåge, hvis man kan kalde det sådan. Jeg kan også se noget lys igennem det. Det er rigtig spændende.

I dag er det tirsdag den 23. juli 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 309.

Vi har snakket lidt om Manuen, Kristus, så kan det være hensigtsmæssigt at tage lidt med Machohanen bagefter, fordi vi ved, de tre mestre arbejder meget sammen.

Jeg har nu valgt at tage et andet emne. Jeg vil snakke lidt mere om, at hver gang vi kommer til jorden i en ny inkarnation, så kommer vi hen til det forældrepar, vi har valgt fra de indre verdener, hvordan de passer bedst karmisk til os. Karmisk betyder årsag og virkning. Det betyder, hvor vi kan lære mest igennem for at få den absolutte største balance. Så derfor er det, når vi vælger de forældre, vi vælger, så er det for at udvikle kærlighed, tillid og ny forståelse. Det er ikke sikkert, at forældrene har været i stand til at give det. Vi ved, vi alle sammen er sjæle, vi er sjæle der selv er i stand til at håndtere udvikling på de indre planer.

Mange børn prøver på hele tiden at efterligne forældrene. Nogle gange skælder forældrene ud på de her børn, men det er dybest set sig selv, de skælder ud på. Det opdager de bare aldrig rigtigt, at det er sider af dem selv, de ser i deres børn. Hvis nu børn er tillidsfulde gerne vil tilliden, så er vi nødt til at møde dem i tilliden.

Kan I huske, tidligere snakkede vi om, at man tænker en ting, siger en anden ting og gør en tredje ting. Man skal hele tiden se på sig selv, hvad gør man rent faktisk? Nu ser jeg i de her perioder en masse mennesker omkring mig, som har mange smerter, mange lidelser. Alle de smerter, hvad er det, de kommer for? De kommer sammen med det, der hedder hæmmet sjælsliv, hvor man ikke helt udfører sin livsopgave. Mange mennesker kan meget mere, end det de gør, mange tager målstokke i sine fysiske bevidstheder siger, nå den her går jeg ud fra, så kan jeg ikke mere. Men hvis I tænker på, de er jo sjæle endda intuitive mennesker, hvis I begynder at anvende den side. Tænk på man kan være intuitiv ind mod sin åndelighed og begynde at lave spejling ind mod sin åndelighed i stedet for sin personlighedsopfattelse, så vil der ske helt andre ting i sit liv. Man vil begynde at fusionerer med den indre viden, som er baseret på kærlighed, tillid og visdom.

Jeg kan huske mine forældre, min mor var altid glad, stille ind imellem, hun kunne også snakke rigtig meget fortælle vittigheder, det var hun fantastisk god til. Min mor elskede at fortælle vittigheder, så hun nogen gange kunne få mig til at rødme, fordi de somme tider var lidt sjofle, de vittigheder hun sagde. Jeg sagde, ”Mor hold nu op med det der, det er sgu sommetider pinligt”, men hun blev ved. Hun havde fundet et sted ved mig, hvor jeg tog lidt afstand. Pyt nu med det. Hun var også fantastisk god på mange andre måder. Min far havde ikke haft det nemt som barn, han var oftest vred, irriteret, kritisk, så man skulle hele tiden aflæse ham. Hvor var han henne, hvor stod han henne? Hvordan kunne vi som børn gøre det, fordi han elskede det, der hedder, hvis ikke vi er ordentlige Simon og mig, så falder der brænde ned. Han havde altid en truende adfærd overfor os, som var ubehagelig. Det er vigtigt at finde en balance igennem sådan et forældrepar, sige ”Hvor kan jeg selv stå henne, hvor ønsker jeg at være henne? Jeg valgte, at jeg gerne vil være i kærlighedsnaturen, så godt jeg kunne, få de ting til at fungere. Når vi siger, som børn får vi mulighed for at vælge, hvilket liv vi skal have, hvis vi nu kan gøre det i overensstemmelse med de egenskaber, som forældrene skal udvikle, så går det meget nemmere end ellers. Vi ved, når vi opdrager børn i kærlighed, tillid og visdom, får vi harmoni børn, så er der ingenting at være nervøs for, vi kan skabe harmoni, livsglæde og kærlighed.

Vi ved, nogle mennesker har man store sympatitanker for. Andre mennesker undgår man lidt, fordi vi ved, hvis vi spørger bare om en ting, kan der komme utrolig lang fortælling om begrænsninger, så det vælger vi oftest at lade være med. Vi siger somme tider, vi kan tage lidt hver dag, men ikke for meget. Når vi tænker på, vi er her i hver eneste situation i dagligdagen for at lære en ny ting hver dag, hvordan vi begynder at få endnu mere herredømme over sin personlighed. Det er dejligt at tænke på, hver eneste dag skal man lære noget nyt gennem tillid, forståelse, tolerance, accept. Dejligt at tænke på, det skal vi gøre hver dag. Nogen siger ”Nu har jeg været syg længe, langtidssyg”. Hvad var det, man skulle have udført i sit liv meget tidligere, men man er sprunget over? Så skal man bruge sin forestillingsevne, hvad var det, jeg tidligere i mit liv sprang over, som jeg ikke har fået udført endnu? Man begynder at tænke på det, jeg skulle måske lægge noget mere tolerance, tillid og mere forståelse ind. Jeg tager det lige op til revision lad mig kigge på det. Vi kan altid se på, hvor man har en ubalance i sit liv, sige ”Hvad skal der til for at lave balance”. Vi skal have fat i den modsatte pol, begynde at inddrage den i vores liv så kommer der balance igen. Vi ved, at vi som børn hele tiden aflæser forældrene for at få balance. Det gør vores børn også, de aflæser hele tiden situationen. Hvad kan vi sige, hvad kan vi ikke sige?

Det er lidt spændende at tænke på, at børn er meget åndelige væsener. De kommer for at sige, jeg vil gerne fødes ind i den familie, fordi der kan jeg udvikle mig bedst. Det kan være, man har nogle karmiske forbindelser. Jeg ser mange gange mennesker i dag, også mange af vores healeres børn, ser hvor kreative de er. Det er helt fantastisk at se, og dybest set er de i inkarnation, hvor man siger, at lige her hvor jeg er, har jeg muligheden for at udvikle kærlighed, godhed, tillid og visdom. Det er lidt fantastisk at tænke på, at det er måske derfor, de er trådt i inkarnation.

Nu kommer jeg oppe fra Nykøbing Mors, hvor Aksel Sandemose boede i samme gade som mig. Han siger, ”Nu skal du ikke komme for godt i gang Peter, du skal ikke tro, du er noget”. Det var det mønster, jeg er opdraget i.

Jeg ved som Solavatar, der møder man mange mennesker i sin dagligdag, som virkelig er åndelig søgende. Vi skal bygge meget tillid ind til dem, så de lige så stille kan komme i gang med deres indre uddannelse. Nogle mennesker opdager først deres sjælelige, åndelige liv, når de har været inde i kriser. De siger ”Nu har jeg løbet panden imod der mange, mange gange, hvad skal jeg så?” Jeg får nogle klienter ind, ”Hvad skal vi så, hvad gør vi Peter? Jeg har prøvet alting, nu kommer jeg til dig, du må gerne give mig en løsning”. De har en forventning om, at det tager fem minutter, så har jeg en løsning på deres liv. Det kan godt være, jeg har det, men det er ikke det samme, som at jeg kan få dem til at udføre det, det er to vidst forskellige ting, men oftest hjælper det med det samme.

Vi har det unikke værktøj, som hedder healing. Healing er at arbejde med sjælens kræfter, arbejde med kærligheden. Når vi arbejder med det, forvandler vi os selv og omgivelserne, så alting bliver lettere. Jo mere man kan træde ind i healerkraften, sjælsbevidstheden, jo mindre fysiske gener er der. Der kan godt dukke nogle begrænsninger op, men mange af begrænsningerne er forbigående. Man kan sige, de er ved at ændre sig til et andet system. Det betyder hele tiden, at vi skal arbejde med lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid.

En god måde at støtte børnene og andre på er at se på, hvilke evner de er ved at udvikle og tilføre dem energi hver dag, bruge vores forudseenhed til at hjælpe dem i vækst og i udvikling. Det er rigtig spændende. Når vi hjælper børnene og andre mennesker i vækst, så udvikler vi også os selv samtidig. Vi skal huske at give det fra os, vi selv har brug for.

Jeg havde en fantastisk god oplevelse i lørdags. Jeg havde nogle smerter i mine ben. Jeg var sammen med en god fyr, der hed Leon. Jeg spurgte, om han ville hjælpe med mine ben, det ville han godt. Jeg tog min strømpe af på min højre fod, den var hævet nogle steder. Han trykkede på nogle nerveender og tilførte det energi og

kærlighed. Smerterne i benet forsvandt, jeg kunne begynde at gå igen, jeg kunne gå helt uden smerter, hvor jeg ellers nogle gange får smerter igennem overbelastning. Tænk på sådan en fyr med sådanne nogle fantastiske evner. Det er bare ikke altid, de mennesker bliver set, men det er godt, vi kan snakke med hinanden, hjælpe hinanden sige, ”Den mand har de der evner, den kvinde har de der evner”. Tænk på hvor spændende det hele er. Hjælpen er faktisk til stede omkring os, men tager vi hjælpen, tager vi den hjælp, vi kan få? Jeg siger mange tak Leon, det var smukt, fortsæt endelig projektet, som du er god til.

Vi mediterer på kærlighed, tillid og visdom. Vær åben for muligheder, nytænkning, ikke ting til sin personlighed, men til sin sjælelig oplysning.

Meditér på tillid, kærlighed og visdom. Tænk på I dybest set er en tillidsskaber. Tillid, kærlighed og visdom. Vi mediterer på noget så enkelt som tillid, kærlighed og visdom. Tænk på vi er alle tillidsskabere. Tænk på vi begynder at arbejde uden personlig vinding, men vi arbejder med accept, tillid, kærlighed og visdom. Husk vi er alle sammen tillidsskabere. Det betyder, vi anvender tilliden til at det, vi foretager os. Vi bliver vores egen lykkesmed, når vi arbejder med tillid, kærlighed og visdom.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, tiden er ved at være gået. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Det var vores morgenmeditation nummer 309, tirsdag den 23. juli 2019. Godmorgen til jer alle sammen. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk