

Nr. 304 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 18. juli 2019

Nøgleord: Vi alle er tillids skabere, vi skaber tillid, medfølelse, tolerance og visdom.

Godmorgen, godmorgen Keld, i dag er det jo så torsdag 18. juli 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 304. Jeg har spekuleret lidt på, hvad vi skulle tage af emner, og hvis man tænker i sin ophøjede væren, så er det selvfølgelig kærlighed og Avatarerne, der kunne være hensigtsmæssig. Vi har snakket om visdomsberget, lyksaligheden, medfølelsen, tolerancen, og snakker vi lidt ned i personligheden, så kan det være forurettet hed, føle sig udnyttet, føle sig afvist, svigtet, overset. Prøv at tænke hvor mange der har de der grundfølelser i sig selv af begrænsninger, når de ikke er i deres ophøjede bevidsthed. Tænk på det der hedder overset hed, føle sig afvist, føle sig svigtet, ja, det er utroligt at tænke på. Men det er jo dejligt at tænke på også, at det kan forvandles til positive egenskaber, og det er jo opgaven at omdanne det til positivitet og livsglæde ikke bare hænge fast i begrænsningerne, for når vi holder fast i begrænsningerne, så kommer der smerter og lidelser lige nøjagtig i det center, rodcentret, hvor der skal ligge tillid, tryghed og indre balance. Hvis nu man begynder at tro på sine egne evner og kvaliteter og begynder at udtrykke dem, så bliver det jo en fantastisk god dag. Husk nu at rodcentret handler om tillid, tryghed, sikkerhed, indre balance, økonomi. Har man nu problemer i det område, så har man problemer i den nederste del af lænden, man har i hofterne, og man har i benene, så er der problemer der. Så skal man sige til sig selv, nå men så er der noget i det chakra, jeg skal have i balance, så giver man sig til bare at være iagttagere til det kun være iagttagere, ikke gå ind i følelsen, kun være iagttagere til hvordan fungerer det i mit liv, har jeg været i stand til at ændre på det.

Så er det hensigtsmæssig at gå ind og tænke på det, vi lavede i går, hvor vi snakkede om den nuværende alder, og dengang vi var halvt så gamle, og dem af jer der har oplevet en, på Healerskolen, en fødselsproces, der kan man jo også se, hvilke problemer man har haft på det tidspunkt, problemer, eller livsopgaver hedder det også, forvandlingsprocesser. Det er lidt spændende at tænke på, at vi har så mange muligheder. Det allerbedste at tænke på det er jo, at hver eneste dag der får vi mulighed for at ændre vores opfattelse. Vi kan gøre en masse for mange mennesker. Det der er vigtigt, det er ikke at gå ind i selvmedlidenhed, medynk med sig selv, så sker der jo ingenting. Vi skal op og stå på benene, vi skal ud i naturen, vi skal hygge os, vi skal glæde os over hver eneste dag, vi har og ikke tage det som en selvfølge, men bare sige ok i dag der skal jeg arbejde som healer, jeg skal helbrede nogle mennesker, jeg skal se hvilken virkning det har. Hvordan virker det her? Og når vi så har sendt energi ud, så skal vi lære at være på den måde, at vi ikke er afhængige af resultatet, men vi siger, vi gør det med glæde uanset hvad. Så vi skal huske, at mestrene på den indre side, Hierarkiets mestre, de får jo aldrig tak for den hjælp, vi får af Hierarkiets mestre for at udvikle vores evner og kvaliteter. Det vil sige, de er tilbageholdende med ikke at få accepten, det er jo en del af ens opgave ikke at få tilkendegivelse for det, man gør. Det vil sige, vi skal være upersonlige der. Det er en opgave, det er en prøvelse at være ubundet af det andre folk siger både det positive og det negative. Man tørster lidt efter at få positive tilkendegivelser hele tiden, så skal man lære, at det er ikke ensbetydende med, at det er sådan, man skal opfatte tingene. Den er meget svær den der, særlig den lektie der at lære.

Men hvis nu vi tænker på, at vi alle er tillids skabere, vi skaber tillid, medfølelse, tolerance og visdom, vi glæder os over dagen, vi glæder os over dagene fremover og ser muligheder. Prøv at tænke på at man kan sprede glæde sammen med andre mennesker, det eneste man skal være, det er høflig og imødekommende. Ikke vrænge af livet men være glad ved livet.

Undskyld jeg er lidt forkølet i dag, det er det, I kan høre. Jeg ved ikke, om jeg er forkølet ligefrem, men jeg arbejder med noget, der sidder nede i halsen og lidt i næsen, men det skal nok gå over igen. Min mor sagde altid, "det skal nok gå over igen, det er meget værre med dumhed, det går jo aldrig over," siger hun så. Så siger

jeg, ”det er godt, jeg ikke føler, jeg er dum”, siger jeg så, ”men jeg føler, jeg kan finde ud af det, det er min evne, jeg kan nemt finde ud af det her.”

Ja, der er mange måder at sige tingene. Prøv at tænke på hvor mange der føler sig dumme, tykke, grimme og andre ting. Tænk på at hvis forældrene har problemer og skubber det over på os, det er jo ikke ensbetydende med, at det er sådan. Vi skal huske, at mange overbevisninger der ligger, overbevisninger på at man ikke får det, man skal have, du får jo i virkeligheden, fordi vi får jo måske nogle begrænsninger serveret, som skal omdannes til sjælskvaliteter. Vi får i virkeligheden det, vi skal have, det er bare på en anden måde end det, man har opfattet, det skulle være. Men vi kan jo sige, at vores indre vejledere og sjælen og sådanne ting, de skaber de processer, der skal til, for at vi kan udvikle vores evner og kvaliteter. Derfor er det godt at tænke på, at man er healer, man er tillidsskaber, man har rummelighed, forståelse og medfølelse. Oppe i hjertet med medfølelse, tolerance og kærlighed i hjertet, og så tage den positive egenskab fra rodcentret der hedder vilje/ kraft, vilje til at realisere kærlighedsenergien med, lad os gøre det sådan i stedet for, i stedet for at have opfattelsen af begrænsningerne. Viljen til at realisere, viljen til at forny gennem kærlighed, lad os gøre det sådan.

Begynd nu at forestille jer, at inde til jeres hjerteenergi, der kan man gå ind gennem en stor port, det kan være himmerigets port, man går ind i. Hvis nu I så tænker på, at der er tre trapper ind til porten. Det første trappetrin man træder på, det er kærlighed/ visdom. Det næste trin man træder på, det er tillids skaberen, og det tredje er healeren i funktion. Hvis nu man så træder ind i himmelen med denne her opbygning, så er det jo helt fantastisk. Det drejer sig om, det er, at vi kan få lov at give, give ubegrænset. Vi skal huske, at i himmeriget er der ubegrænsede muligheder. Når jeg så fortæller jer mit kraftord, jeg er den magiske himmelåbner, det betyder, at jeg er den, der åbner porten ind til himmeriget, det vil sige, porten ind til himmeriget den åbner jeg, det betyder, at der er en garanti for opstandelsen, opstandelsen fra personligheden ind i vores sjælsbevidsthed, ind i guddommeligheden. Den første del af mit kraftord: Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation, det vil sige, at den guddommelige manifestation kommer til udtryk gennem bevidsthed og gennem det, jeg er rundt omkring, hvordan andre mennesker arbejder med deres guddommelighed og manifesterer kærligheden. Det er jo dejligt at tænke på.

Vi tager den lige igen: Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode. Det vil sige, at jeg ser på, at vores klode bliver til en hellig planet, hvor alle mennesker kan gå i deres opløftede bevidsthed, så det er ligesom en garant for, at vi kan få de her sjæle i aktivitet i stedet for, at de er begrænsede af deres følelsesliv. Jeg siger igen: jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Det vil sige, at det er ikke bare jorden, der bliver opløftet gennem kærlighed, det gør andre planeter også, og når vi tænker på, at det guddommelige er allestedsnærværende, det vil så sige, at alting bliver hævet i bevidstheden helt nede fra mineralriget, fra koks til diamanter, prøv at tænke på at hele evolutionskraften ligger i det, det er guddommelig tilskyndelse.

Så lad os nu gøre det vi kan alle sammen, hæve vores bevidsthed og gøre det med glæde og kærlighed, det er det allerbedste. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

I ved jo alle sammen, at I lige nøjagtig har et fikspunkt inde i jer selv, hvor I skal udvikle lys, kærlighed og tillid. Det betyder, at det begrænsningselement der ligger der, den sårede side den omdanner vi til lys, kærlighed og tillid, og når vi gør det, så forsvinder begrænsningen, så bliver alt til hvidt lys, og alt det lys vil strømme ud i cirkelform så den indre begrænsning bliver til indre kraft lys, og det vil bevæge sig i cirkelformede bevidstheder ud fra os og vil støde på andre mennesker gennem kærlighedsaspektet. Det vil sige, vi er blevet til små sole. Prøv at tænke på at vi har muligheden for at omdanne tingene til en sol, der fortærer begrænsningen og omdanner det til livsglæde og livsenergi, det er fantastisk, det synes jeg i hvert fald, det er. Så lad os gøre det med hver eneste begrænsning, omdanne dem til små sole og så lade solens bevidsthed se fra himmeriget, se det fra himmelen, lad os skinne ud på verden, lad os oplyse verden med kærlighed, tillid og visdom.

Jeg siger igen: Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores planet, og på andre planeter. Prøv nu at bruge jeres kraftord hver især, tænk på de egenskaber I har i den, brug det til at forvandle med. Giv jer til at bruge jeres evner, brug jeres evner og kvaliteter, ikke lytte til begrænsninger. Kun lytte til dem uden at gå ind i andre folks følelser, vær den indre iagttager. Det primære er at se begrænsning, omdanne til lys og kærlighed, en sjælskvalitet, lade sjælens kvalitet lyse op og lade den blive til en sol, og så forestil jer at I sender lys ud i alle retninger. 360 grader rundt, og alt det lys berører, kommer der forvandling i. I alt det jeres lysstråle rører, kommer der forvandling. Prøv at tænke på hvor heldige vi alle sammen er, der er ingen begrænsninger, der slipper forbi, vi laver forvandling alle steder. Så jeg overfører lys og kærlighed til jer lige nu gennem pandecentret og mine øjne, så kører vi lige et par minutter med det. Se hele tiden for jer den indre byggeproces med forvandlingen af begrænsninger til sjælskvaliteter og til en sol. Solen lige som vi har på himmelen, solen som er sjælens lys, sollyset inde i hovedet der oplyser alle celler, vi har inde i kroppen, fornyer os, og det allerbedste den fornyer omgivelserne, så de bliver opladet med energi. Det er en fantastisk god helbredsform denne her, den virker på alle planer. Det er viljen fra rodcentret, kærligheden i hjertet, kærligheden i hovedcentret, det er den altfavnende kærlighed, vi arbejder med. Begynd nu at lægge bevidsthed ind på det og vær nærværende hele tiden. Tænk på når vi kan få lov at være gæst i et andet menneskes hus og kan få lov at sidde og snakke om kærlighed og det guddommelige, synes I ikke, det er livet? Det synes jeg.

Godmorgen til jer alle sammen og jeg ønsker jer en velsignet dag her torsdag den 18. juli 2019 og morgenmeditation nr. 304. Det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.
Godmorgen til alle og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk