

Nr. 301 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 15. juli 2019

Nøgleord: Jeg er den enbårne søn, der vender tilbage.

Godmorgen velkommen op. Det har været en rigtig, rigtig lang nat i nat for at kunne komme op til kl. 4.30, og så kom jeg i tanker om, at det først var kl. 6, vi skulle have morgenmeditation, så var der jo lang tid til det. Godmorgen Dan.

Jeg starter med at sige godmorgen og sige, at det er mandag 15. juli 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 301. Nu startede vi i går med kærlighed, guddommelig kærlighed, jamen skal vi så ikke bare fortsætte med det og så tage en ny portion guddommelig kærlighed.

Den der guddommelige kærlighed, det er der ubegrænset af, og det rummer vi jo alle sammen inde i os selv. Guddommelig kærlighed når vi begynder at se det i alle mennesker, så bliver vi et med det guddommelige.

Nu havde vi en god darshanaften i aftes også, hvor den guddommelige manifestation også var til stede på sådan en darshanaften. Det betyder, som jeg sagde før, at det guddommelige er den stærkeste magnet, der findes. Det betyder så, at når jeg f.eks. overfører energi, så betyder det, at man trækker alle de gode egenskaber frem, folk de har, og så bliver de faktisk lig med den indre guddommelighed inde i sig selv. Det er lidt mærkeligt at tænke på, at når de er her sammen med mig, og jeg kobler min bevidsthed ind i det guddommelige, så er det også det, de andre de bliver, kommer ind i den guddommelige væren. Det er lidt utroligt at tænke på, hvor enkelt det er. Vi ved jo, hvad hver enkelt af os er, hvis et menneske er såret, vred, negativ, så smitter det os på stedet, og det vil jo så sige, at alle andre også bliver negative. Eller når et menneske gaber, så er der mange, der gaber samtidig.

Men nu kan vi så vælge, at vi skal træde mere ind i den guddommelige væren og være til stede her. Så jeg kan jo så sige, at ”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden og nådens lys, og jeg arbejder med den skabende intelligens hver dag,” og sommetider kommer Solavataren med åndens viljesenergi. Energi der ligger fra Shamballah på vores klode, Sanat Kumaras ashram. Så det er jo lidt dejligt at tænke på, at det er også til stede samtidig med kærligheden. Kærlighed og visdom, så jo mere vi formidler kærligheden, jo mere berigede bliver vi på alle planer. Vi bliver berigede med indre inspiration og ny viden, det er lidt dejligt at tænke på.

Jeg vil nu gøre det, at jeg vil overføre energi igen til de forskellige verdener, både til jorden, til Sirius, til andre planeter og andre galakser. Så kan man sige, strammer vi den nu ikke lige nok nu, det gør vi nok, men hvorfor nøjes når alt er ubegrænset, vi har jo ubegrænsede muligheder.

Dem af jer der var her til en darshanaften den 14.07 prøv ligesom at gå ind i den væren tilstand I var i i går. I andre I prøver at gå ind i jeres sjæls bevidsthed, i kærligheden, lyksaligheden og tilliden. Jeg gør nu det, at jeg overfører energi til jer alle sammen. Mit hovedcenter, hjertecenter formidler en masse energi herfra (pandecentret) fra mine øjne og mit aurafelt. I kan sidde derhjemme stille og rolig og være nærværende i jeres bevidsthed, så vil jeg formidle guddommelig kærlighed. Vi begynder at legemliggøre guddommelig kærlighed, som fornyer alt. Fornyer vores celler og vores bevidsthed. Jeg er lige så stille gået i gang med det nu, prøv at sidde derhjemme og være modtagelig nu. Det betyder, at når vi arbejder med det her, så åbner vi portene ind til himmeriget. Himmerigsporten åbner sig, og vi oplever, det strømmer med Guds kærlighed. Det er englende, der åbner dørene ind til himmeriget, og vi kan være her som oplyste mennesker, og vi kan tage andre lidende mennesker med. Tag bare en i hver hånd, så tag dem med ind i kærligheden, ind i kærligheden, ind i lyset. Alle har brug for kærlighed, kærlighed og nærværelse.

Mit kraftord er, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, jeg giver lys og kærlighed til alle.” Læg bevidsthed ind mod sjælen som ligger inde i jeres hovedcenter, det er faktisk lige som en miniature sol, der er her. Når I aktiverer det inde i jer selv, så strømmer der livsglæde og kærlighed igennem jer. Det der er vigtigt, det er at have den indre ro og tilliden til, at den indre verden er den virkelige verden. Det er her, vi skal have vores optankning fra for at leve i ydre verdenen, som er den verden, de fysiske øjne ser på, hvor vi er i, men vi skal have det indre liv med os, det er det, der fornyer alt. I vores ophøjede bevidsthed der er vi fri for begrænsninger. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, og når I arbejder med en indre forening af lys og kærlighed ind imod jeres guddommelighed, så kan der åbne sig nye indsigter. Prøv at lade lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, hele jeres krop. Når der er energi nok på, så mærker vi faktisk ikke vores fysiske krop.

Hvis I nu siger, ”Jeg er den enbårne søn, der vender tilbage.” Det betyder, I vender tilbage til jeres åndelighed, ind i sjælen, ind i den åndelige bevidsthed. Hvis vi lige her begynder at formidle kærligheden ud til menneskeriget, til alle de brændpunkter på kloden hvor der er brug for hjælp og energi, så er der nogen, der siger, ”så lad os nu bare komme videre.” Det der er vigtigt, er at have god tid, god tid til at være nærværende, det er selve nærværelsen til det guddommelige, der oplærer jer. Nærværelsen gennem tilliden og gennem den sunde fornuft. Samtidig giver vi lys og kærlighed til vores klode og de beboere, der er på kloden her. Vi giver alle mennesker lys og kærlighed, og vi velsigner alle, så begynder der at ske en forandring, en indre forandring. Når jeg arbejder med de her ting og forestiller mig kirkerne, domkirkerne, hellige bygninger, måske er det templer, så begynder de at blive opladede med energi alle sammen på en gang, og de mennesker der vil være i kirkerne, kan måske begynde at opleve en salighed, en indre ro og en indre væren.

Jeg kan huske en sætning, der kommer et eller andet sted fra: gå ud og gør alle folkeslag til dine disciple. Det må være et citat fra biblen. Men det er vigtigt for alle mennesker at opleve kærligheden, den ubetingede kærlighed, den altfavnende kærlighed.

Nu vil jeg ønske jeg alle en velsignet dag i dag mandag den 15. juli 2019, morgenmeditation nr.301.

Godmorgen til jer alle, det er så Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk