

Nr. 298 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 12. juli 2019

Nøgleord: I den intuitive bevidsthed ligger der også kærlighedsbevidstheden.

Godmorgen, velopstået til en fantastisk dag. Det virker, som om vi skal have lidt regnvejrr i dag, vi skal have noget grødevejrlig, som man siger på Mors, det er sådan noget landmændene siger, grødevejrlig. Hvis de siger det her nede i Sønderjylland, det forstår vi ikke her. Godt

I dag er det fredag den 12. juli, og vi skal have morgenmeditation nr. 298.

Jeg fik en lille opfordring til morgendagens undervisning i dag. Det var det, at det var en god ide at arbejde med selvtillid. Tillid for selvet, for sjælen. Så er det sådan set sagt, hvor enkelt det er. Det vil sige, hvis man opfatter tingene i sin sjælsbevidsthed og udtrykker det gennem sin sjælsbevidsthed, så ligger der en stor selvtillid. Hvis man skal udtrykke det gennem sin personlighed, så er der ingen selvtillid, så bliver det nærmere en mistillid. Så hele tiden, som jeg siger, selvtillid det er godt at have den, det vil sige, man kan tro på sine egne evner, og man kan tro på andre folks evner, og man kan lægge positive tanker ind, livsglæde kærlighed og forståelse. Man begynder at tro på andre, man tror på, de kan godt lære noget nyt.

Så mange gange når man skal lære noget nyt, så vil vi lære gennem det gamle erfaringsgrundlag, og i det gamle erfaringsgrundlag kan det være, der ligger rigtig mange mangler i, og så kan det være, man siger, så opgiver vi at få en ny indlæring. Så det der er godt, det er selvtillid. Selvtillid så man tror på sjælens egenskaber. Så dem af jer der ikke er startet fra morgenen af i dag, I skulle lige tage og høre det fra starten af, fordi ellers så er der rigtig mange gentagelser. Men det er også nødvendigt selvfølgelig med mange gentagelser, for det varer lang tid at lære noget nyt. Men få nu selvtilliden op og stå, og så sig, ”jeg har tillid til mig selv, jeg giver kærlighed og omsorg til mit indre sårede barn så det sårede barn lige som har tillid til fremtiden.”

Prøv nu også her i dag at være en tillidsskaber. Skab tillid omkring jer, vær i jeres indre balance. Når man f.eks. snakker lidt om morgenmeditationer og titlerne på det, så siger jeg, det står på Facebook, så siger man straks, jeg vil ikke på Facebook, nej men hvis informationen ligger på Facebook under Peter L Simonsen, så er det en god ide at hente det der, for der ligger viden tilgængelig med det samme eller på min hjemmeside. Så sig ”har jeg tillid til selv at gå ind og finde det”, det har I da. Så det er hele tiden tillid, selvtillid. Prøv at lægge mærke til hvad I siger, og hvad I gør, det er godt at vide det. Der er jo altid nogle områder, hvor det er svært for en at have tilliden til en ny oplevelse. Men lad os nu sige det vil vi ikke ligge under i dag, de der begrænsninger dem gider vi ikke have i dag, heller ikke i morgen eller i overmorgen. Så vi vil bare være sådan der, hvor vi siger, vi tror på mulighederne, vi tror på kærligheden, vi tror på tilliden. Prøv at tænke lidt på det, så selvtilliden det er den, vi skal have op at stå. Det får vi jo kun, hvis vi modtager ny indsigt gennem kærlighed og visdom, så får vi stille og rolig tillid.

Det er ligesom, når nogle nye børn begynder i skolen, og så vil de have den samme viden efter tre dage i skolen, som når man skal til studentereksamen. Det kan man jo ikke få, for man kan ikke rumme det. Sådan er det også med os, vi skal have det bygget op stille og roligt, så vi kan rumme ny viden og ny indsigt.

Prøv at meditere lidt på det og sig ”Vi er selvtilliden, der er i inkarnation i dag, vi er selvtilliden”. Prøv at forestille jer et væsen der er bygget op af selvtillid, begynd at se sådan et væsen for jer der er bygget op af selvtillid. Hvis I tager udgangspunkt i hjertet, kærligheden, tilliden, så byg et nyt legeme op der er fyldt op med selvtillid, selvtillidens skaberkraft. Prøv at bygge sådan et legeme op. Det vil sige, at når der strømmer bevidsthed gennem vores selvtillid, selvtilliden kommer op at stå, så bliver det til et bevidst legeme, tillids skaberens legeme. Begynd at bygge sådan et legeme op i dag. Byg et legeme op der består af selvtillid, positive livserfaringer, der er bygget på kærlighed. Prøv at tænke på hvis I tænker på en positiv forventning til dagen i

dag. Når man lægger en positiv forventning ind, så er selvtilliden i orden. Det vil sige, I starter med jeres indre kodning, som er selvtillid, en sjælsbevidsthed. Selvtillid.

Vi snakkede en lille smule om i går at være overskygget af en Avatar. Det betyder, at hvis man har selvtillid nok, så kan man begynde at erfare sig noget af Avatarens bevidsthed, det går igennem andre menneskers sjælsbevidsthed, så man stimulerer sjælsbevidstheden i andre mennesker. Men processen ligger altid i det at lade sjælsbevidstheden strømme igennem sin personligheds hjerne. Det er der, man skal have selvtillid til, at det kan godt lykkes, fordi personlighedens hjerne vil fornægte sjælsbevidsthedens, kærlighedsbevidsthedens væren. Så vi kan sige, at fra de indre verdener der kan vi trække tingene fra vores åndelige dimensioner, guddommelig verden ind i menneskeriget verden, ind i sjælsbevidsthedens verden. Og så er det, vi skal videre herfra ind i de tre lavere legemer i personlighedsopfattelsen, der kommer modstanden, fordi man skal have bygget mere selvtillid ind til at arbejde med. Man skal sådan set overvinde sig selv, man skal synke ind i sin ophøjede bevidsthed, slippe den ydre kontrol og lade den indre væren blive synlig. Det er f.eks. det, jeg giver jer, når jeg giver jer en energioverførsel, så træder jeg ind i jeres indre legemer. Så kommer der ydmyghed og rørthed inde i jer, ydmyghed og rørthed og kærlighed, når I får noget af det lys, jeg har. Hvis nu man er alt for træt til at modtage det, så skal man nok hvile lidt, inden jeg skal være modtagelig for en højfrekvent energi. Vi plejer at sige, vi skal være til stede inde i os selv og tænke på, at vi arbejder for Hierarkiet, for Hierarkiets mestre for at nå os gennem forskellige stråleopbygninger, nå os med den indre bevidsthed, så vi kan begynde at realisere den indre verden ud i den ydre verden. Personlighedsopfattelsen hænger sammen med jeres underbevidsthed, og der kommer tilliden til at spille ind igen, selvtilliden, troen på egne evner, så budskabet er hele tiden det: styr personligheden og lad sjælen være den indre vejleder. Når den er vejleder, så er selvtilliden i orden.

Prøv nu her i dag at lade være med at lade jer anfægte af personlighedens opfattelse, for vi kan sige, at det er der 80 til 95% af styringen ligger, når I nu her er ved at omdanne alle de her begrænsninger til livsenergi og livsglæde, ny viden, ny visdom. Er selvtilliden nu i orden så kan man formidle med det samme, så formidler man den nye viden med det samme, man skal leve det igennem kærlighed og tillid.

Vi mediterer igen på selvtillidens væren. Byg et legeme op med selvtillid, et helt rent legeme som er fuld af hvidt lys kærlighed og tillid. Forestil jer at vi skal anvende Atma, en åndelig væren i jeres dagligdag, atma, buddhi, buddhi betyder at anvende sin intuitive bevidsthed, abstraktionstænkning. I den intuitive bevidsthed ligger der også kærlighedsbevidstheden, Kristusbevidstheden. Det betyder, at når vi arbejder med Kristi tilsynekomst, opretter vi en ydre balance, der svarer til den indre balance. Det der er vigtig hver eneste dag, det er at bygge tilliden op, indtil man siger, at nu har man tillid til alt det nye, jeg skal foretage mig. Når tilliden er i orden, vil der komme en helt anden udstråling i jeres øjne, de kommer til at lyse af kærlighed, tillid og forståelse, så vil det være sådan, at man vil flokkes omkring jer, fordi man gerne vil have noget af det indre liv, I har i jer. Det er nærmest som en forelskelsestilstand, og efter forelskelsen der kommer den ubetingede kærlighed, og selvtilliden er i orden. Så er der heller ikke noget, der hedder utålmodighed, utilfredshed. Tænk på hvor mange begrænsninger man har omdannet for at skabe den selvtillid, man har overvundet sig selv gang på gang. Efterhånden er det rent hjerte, ren kærlighed, ren forståelse, ren kommunikation, der er båret op på kærlighed, tillid, selvtillid. Prøv nu at se hvor mange gange vi skal lave en ny ting, og det første vi gør, er at bygge en begrænsning ind. Skal vi ikke begynde med at bestemme, at de begrænsninger vil vi ikke bygge ind, vi vil starte med at have selvtillid til den nye proces. Selvtillid, livsglæde og kærlighed. Er selvtilliden i orden, så er der heller ingen smerter og faktisk ingen sygdom. Vil det så sige, at hvis selvtilliden ikke er i orden, så er der mange ting, der er selvforskyldt? Ja, det kan der selvfølgelig være noget om men lad os nu få selvtilliden op at stå, som er baseret på kærlighed, ydmyghed og visdom. Forestil jer her i dag at I kan se bevidstheden eller selvtilliden i en menneskelig form, tillidsskaber inde i jer selv. Så sender vi til allersidst her tillid, ny visdom, selvtillid ud til verden.

Godmorgen til jer alle sammen.

Fredag den 12. juli 2019 morgenmeditation nr. 298 Jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk