

Nr. 297 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 11. juli 2019

Nøgleord: Mildhed, kærlighed, tillid og overbærenhed.

Godmorgen Michael. Godmorgen til jer alle som I dukker op til.

I dag er det den 11. juli 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 297, okay. Vi er så heldige nu, at vi starter på darshandagene, Darshan og sommerfest fra den 11. til den 14. juli. Det er dejligt at tænke på, så er vi nået hertil, og så skal vi bygge op til en rigtig god sommerferie med opbyggende tanker. Dejligt at tænke på. Ja ja. Det er sommerferien, der plejer at være lidt svær for os. Der plejer vi at synke ned i personlighedens ambitioner. Så kan det være lidt svært at komme op ovenpå igen. Jeg regner med, vi kan modvirke det lidt med morgenmeditationer, så vi kan holde spændingsfeltet, energien oppe, det er i hvertfald det, der er min hensigt med det, okay.

Her i dag har jeg tænkt på, at vi skal arbejde med overbærenhed. Overbærenhed hvad er det så for en mærkelig størrelse? Der er jo det, der hedder, at man er overbærende i sin natur. Det betyder, at selv om folk går på vildfarelsens bjerg, de er vildfarne, så må vi bære lidt over med dem og så få dem tilbage på visdomsberget igen. Se nogen gange kan man blive forblændet af de ting, man arbejder med, som er meget personlighedsrelateret, så skal man tilbage igen, til det der er sjælsstyret og åndeligt styret. Der er jo altid de to veje ikke også, personlighedsstyring og sjælsstyring. Ja.

Jeg tænkte også sådan på, at jo renere vi er i hjertet, jo mere styrke har vi. Renhed og kærlighed i hjertet, udholdenhed, overbærenhed, det er nogle gode egenskaber at ligge inde med. Udholdenheden er en sjælsskvalitet, det er overbærenheden også, kærligheden og tilliden.

Jeg tænker mange gange på, at det guddommelige, det sender nådens lys ud til os hver eneste dag, nådens lys. Det vil sige, alle de synder vi foretager os hver eneste dag, er der noget, der bærer over med os, der er noget, der er overbærende, så vi får muligheden for at rette os selv op igen. Er det ikke fantastisk, at der er noget, der kan give os den mulighed hver dag, hver eneste dag. Så vi arbejder i dag med overbærenhed, tillid, sindsro, nådens lys, kærligheden, overbærenhed, ja.

Prøv at meditere lidt på overbærenhed, hvad det er, hvordan det virker. Det er en fantastisk styrke at have, at man kan være overbærer for andre, når de bevæger sig ud på vildfarelsesberget, og det er personlighedsinteressen, der er styrende, så skal vi have dem flyttet tilbage på visdomsberget, så de bliver en årsag, så de bliver fyldt op med kærlighed og visdom. Men lige i mellemfasen der er det godt at bruge overbærenhedens lys og tillid. Prøv at meditere på overbærenhed, overbærenhed, tillid og visdom. Det der er vigtigt, det er at bygge et rent hjerte op med kærlighed og tillid. Når vi bygger sådan et hjerte op, så kan vi altid se det guddommelige i alting. Mediter på overbærenhed. Så kommer sætningen samtidig til mig: overbærenhed thi de ved ikke, hvad de gør. Det må være sådan en bibelhistorisk fortælling. Det må jo være ud fra vildfarelsesberget, men nu går vi jo på den oplyste vej prøver i hvert fald på at gøre det. Vi er oplyste og kan få kærlighed og visdom. Vi tager nye skridt hver eneste dag for at bygge mere kærlighed og renhed ind i vores bevidsthed. Renhed, kærlighed, tillid, og vi mediterer på overbærenhed, tillid, visdom. Medens I nu arbejder med det, mediterer vi på overbærenhed, tillid og visdom. Hå hjertet med ind i det, kærlighedsnaturen, så begynder jeg at overføre nådens lys til jer alle sammen, nådens lys. Nådens lys og barmhjertigheden. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom og nådens lys.

Når man giver nådens lys, så får man mulighed for at gå ind i sin ophøjede bevidsthed igen. Nådens lys og også tilgivelsens lys. Så lad lys og kærlighed være det I er, og det er det lys og bevidsthed, I sender ud. Vi mediterer på overbærenhed, tillid, kærlighed. Begynd at se de engle der ser sådan ud, som man bygger op med overbærenhed, kærlighed og tillid. Se de engle for jeres indre bevidsthed, jeres indre blik. Lad det komme til

jer, ikke lægge en forudindtaget indstilling ind, men lad det komme til jer stille og roligt, arbejd med forventet efterbevilling. Vi mediterer på overbærenhed, kærlighed og tillid, og forestil jer at der er engle, der er bygget op af det stof, og de engle kan være synlige i vores indre bevidsthed, med vores indre syn der er bygget op med ren kærlighed, ren kærlighed i vores hjerter. I den bevidsthed kan vi se engleverdenerne. Det er lidt fantastisk, at de muligheder er til stede inde i os selv, Efterhånden vil det også være synligt for vores fysiske bevidsthed.

Der hvor der er overbærenhed til, der er der også mildhed og glæde. Mildhed er det modsatte af aggression. Mildhed, kærlighed, tillid, overbærenhed. Så vi går mod indre oplysthed, indre oplysthed skal gennemstrømme vore legemer, forny vore legemer og hjerter med kærlighed. Overbærenhed er en god beskyttelse, og kærligheden forvandler. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer lige nu. Gør det her i dag udvis de her ting for andre mennesker vis andre mennesker at I indeholder barmhjertigheden, kærlighedens og tillidens lys, byg mildhed ind i jeres hjerter, mildhed. Mild, venlig, imødekommende. Når I kommer hjem i Guds bolig, så er I kommet hjem i vores bolig, vores bolig som er bygget på kærlighed, tillid og visdom. Det er vores bolig.

Jeg ønsker jer alle sammen en fantastisk god dag i dag, og jeg glæder mig over, hvor mange der kommer her til darshandagene 11. 12. 13. 14. juli og sommerfest lørdag den 13. I er hjertelig velkomne.

Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, hå nu en rigtig god dag, Udvis mildhed, kærlighed, tillid og overbærenhed, så er der mange ting, der falder på plads inde i jer.
Godmorgen til jer alle sammen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk