

Nr. 295 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 9. juli 2019

Nøgleord: Glæde, Kærlighed og Tillid.

Godmorgen, friske og uoplagte som sædvanlige, eller er I bare friske, I er nok det sidste.

I dag er det tirsdag den 9. juli 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 295.

I dag er det vigtigt at kigge ind på jer selv igen, se hvordan det går med jer, om I er tilfredse med jer selv. Nogen er ovenud tilfredse, nogen kniber det lidt mere med, det er meget forskelligt.

Nu har vi snakket en del dage omkring kærlighed. Vi ved, kærlighed bærer alt, kærlighed løfter det hele. Kærlighedsenergien det er noget vi gerne vil være i være fortrolige med gerne give videre, det er et godt ønske at arbejde med sjælens kvaliteter. Når vi er i den tilstand, er der en eller anden ting, der siger inde i hovedet, der kan jeg ikke blive ved med at være, der kommer også en hverdag.

Det er sjovt at tænke på, der kommer en hverdag. Ja Peter vær nu lidt realistisk der kommer en hverdag. Hvordan forstås det? Jo, man kan godt være opløftet i sin energi et stykke tid, så dukker der lige nogle prøvelser op, de dukker lige pludselig op, de er pludselig til stede, der er intet, der indikerer, at de kommer, men de er der lige pludselig. Man står inde i nogle nye prøvelser, man glemmer alt om kærligheden, man gør antagelig det, man plejer at gøre. Man siger, hov nu er jeg der igen. Hvordan kom jeg derhen igen, hvor jeg pludselig er i mine begrænsninger, hvordan gik det til? Man spekulerer lidt på, hvordan det gik til. Her har jeg været så mange gange før, har jeg ikke lært af mine erfaringer, eller hvad er der sket? Hvad var jeg nu ved at tænke på før? Det var kærligheden, det ligger så langt, langt væk den kærlighed der, jeg kan godt huske, jeg har været der. Hvorfor er jeg lige her igen i mine begrænsninger?

Man skal ind og se lidt på sig selv. Er man kommet ud af de begrænsninger, har man omdannet dem til livsenergi, livsglæde, eller var det bare noget, man tænkte på at gøre uden at få det gjort? Ja, det er nok det sidste, man kan godt se, man skal ændre på det, men har man lagt viljen ind på, at man ændrer på det, så det er kærligheden, man vil være i, eller synes man, nu har jeg overvundet den hindring, og det er man glad for. Der kommer noget modstand ind, en modstand mod nu skal jeg til at gøre det en gang mere. Der kan komme en delvis opgiveness ind, hvor man synes, det er så sejt, så sejt at komme ud af sine begrænsninger. Nogle mennesker vil hellere leve i deres begrænsninger hver eneste dag i stedet for at leve i noget altfavnende kærlighed.

Vi kan sige, vi har altid modstand mod forandringer. Det ligger i formnaturen eller i personlighedsopfattelsen, der synes man, det er godt at være, det synes mange. Det er der, alle ambitionerne, materialismen, konkurrenceevnen, konkret tænkning, hele begærlivet ligger, der er jo godt at være, synes man da.

Vi ved, vi skal op i vores højere energi igen. Vi skal ud af den tilstand, vi er inde i, det ved vi også, vi skal, så kommer modstanden, hvor vi siger, hvis nu jeg fik en healing, så ved jeg, at jeg er ovenpå igen. Vil jeg så have den healing? Personligheden siger nej, det vil jeg ikke, det kan jeg ikke se ideen i. Det betyder, de elementaler der ligger i personlighedsopfattelsen, de er blevet meget stærkere end fritænkningen. Går man i den her tilstand et stykke tid eller i længere tid, så har man mistet ideen med den verden, vi lever i. Man kan ikke huske det gode mere, der er kommet forvirring ind, der er kommet frygt ind, sorg, svigt. Der er kommet mange forskellige tilstande ind. Når man er der, skal man lige have alarmklokken til at ringe, man skal sige, "Hej nu er det vigtigt for mig at få energien op igen, nu må jeg hellere lige få et kald til Peter, sige hej, jeg skal have løftet energien lidt, så jeg kan komme videre".

Man skal se på, hvad forhindrer mig i at gøre det, hvad er det for en gammel vanetænkning, der spærrer her? Er det villigheden til forandring, er det økonomien, hvad bestemmer over en selv lige her? Det er godt at være bevidst om det.

Når man er et med sit indre liv, som er kærlighed, ligger der magi i det, der ligger livsglæde, der ligger inspiration, man er hele tiden forbundet med det. Når inspiration og livsglæde er til stede, er det spændende. Tænk på hvad vi kan opnå i meditation, det er en forlængelse af vores tænkeevne ind i sjælsbevidstheden, ind i den guddommelige bevidsthed. Er det ikke dejligt, at det er den vej, vi prøver på at gå? Nogle gange skal vi tænke på den modstand, der ligger i at gå ind i sin ophøjede bevidsthed.

Når man er i sin lavere bevidsthed, skælder man ud, brokker sig, skælder ud på alle andre, det er alle de andres skyld, man er her. Det kan både være karma, der spiller ind her, det kan være den indre vejleder, der giver os nogle opgaver, siger ”værsgo, vil du løse den her opgave eller ej.” Mange gange er det tålmodigheden, der er på prøve, tålmodigheden. Er vi tålmodige, har vi tilliden, har vi forståelsen, vil vi vores indre liv? Siger vi ”ja, ja det vil jeg da gerne, men nu er jeg ikke lige der, men jeg vil gerne.”

Der er selvfølgelig også nogle, som siger ”nej, det kan bestemt være lige meget, fordi jeg kommer tilbage i hullet igen inden så lang tid”. Man siger til sig selv, ”kan det betale sig.” mange opgiver, siger ”nej det kan det ikke.”

Nu er det heldigvis det, at I aldrig opgiver, I ved godt, I kan komme op i den ophøjede bevidsthed, I har nemlig været der. Som Baba siger, vi har været der lad os bare gå derop igen, for i den værens tilstand, i kærlighedsværen der er fantastisk dejligt at være. Tænk på man kan være i himmeriget med sin sjælsbevidsthed, bevidstheden i vores lavere legemer kan være det modsatte sted.

Lad os gå op i vores ophøjede bevidsthed igen. Vi tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed. Fred, lys og ubetinget kærlighed. Lad det gennemstrømme vores legemer igen. Jo mere vi tænker i kærlighed, jo mere kærlighed får vi. Først kommer forelskelsen, så kommer kærligheden, så kommer den ubetingede kærlighed, den altfavnende kærlighed, det er dejligt at være bevidst om det, senere træder vores åndelighed ind, vores åndeligheder.

Tænk på, når vores kærlighed, vores åndelige natur er vakt inde i os, begynder vores livsopgave at kan realiseres, fordi så er vi i den værens tilstand, hvor det kan lade sig gøre. Mange af jer har bedt om vanskelige opgaver, inden I blev født, for at hjælpe menneskeheden i en større udvikling. Det har I fuldstændig glemt, når I træder ind i inkarnation, det opdages først igennem prøvelserne, de forskellige prøvelser, karakterer.

Hvis man kigger på den bagvedliggende energi i det, vil man begynde at opdage, hvad man er gearet til, og ikke hvad personligheden gør. Vi er gearet til at være en årsag, en årsag til at forvandle den verden vi lever i. Lad os gøre det med kærlighed, tillid og visdom.

Vi ved, når vi kommer for langt ned i energi, er det her, vi har brug for hjælp, men det er her, vi har modstand på at modtage hjælpen. Det er godt at tænke på, vi er i stand til at forvandle alting, forvandlingsenergien ligger inde i os. Når vi træder ind i vores ophøjede bevidsthed igen, kan vi se dualiteten i os selv. Den ændrer sig efterhånden til en enhedsforståelse, hvor det er den ophøjede bevidsthed, der er den styrende del inde i vores liv.

Tænk på, hvis I tror på den guddommelige far, der er i himlen og ønsker at hæve vores liv og bevidsthed op i den indre verden, sker der noget andet, så træder man pludselig ind i himlen. Idet man træder ind i himlens herligheder, er man kommet hjem igen, kommet hjem igen. Herfra kan man se, man har været udsendt i menneskeriget for at lave forvandling, man har bare glemt sin mission. Her fra himmerigets bevidsthed kan man se, nogle af de kampe man har taget har hjulpet på den globale bevidsthed i menneskeriget alligevel.

Vi mediterer på, at jeg og Faderen er et. Jeg og Faderen er et. Det vil sige, jeg og den guddommelige far er et. Vi lever alle som celler i hans bevidsthed. Lad kærlighed og lys strømme inde i jeres hoveder, mærk den indre livsglæde inde i hovedet. Livsglæde, kærlighed og tillid.

Fokuser på min pande et øjeblik, jeg vil formidle det indre lys fra de indre verdener. Husk på I er ved at være oplyste sjæle. Tag glæde og kærlighed med ud i jeres virkeområde i dag. Glæde, kærlighed og tillid. **Glæde, kærlighed og tillid. Det var vores nøgleord** i dag.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen i dag tirsdag den 9. juli 2019, morgenmeditation nummer 295. Den er sendt herfra Healerskolen i Sønderjylland her i Åbenrå og mit navn er Peter L. Simonsen. Jeg siger godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk