

Nr. 294 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 8. juli 2019

Nøgleord: Kærligheden er bærekraften, kærligheden er livet.

Godmorgen og velopstået til en dejlig solskinsdag i dag, det betyder, I må have været rigtig søde i går, når I får solskin i dag eller noget i den retning.

Så er det her hår snart i orden.

I dag er det mandag den 8. juli 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 294. Hvad skal vi så lave i dag? I dag skal vi snakke om kærlighed.

Kærlighed er en god ting at snakke om. Hvordan er det nu, at det med kærligheden fungerer? Kærlighedsnaturen er sjælsnaturen. Kærligheden i vores hjerter. Godmorgen Keld, vi skal arbejde med kærlighed i dag, kærlighed i vores hjerter. Er det ikke dejligt at tænke på, at når kærligheden er til stede, og man lever i kærligheden, så er der ingen personlighed. Ingen negativ tanker, ingen modstand. Hvis grundenergien er kærlighed, så kører det godt, det er det, vi er på vej hen imod.

I dag er emnet kærligheden. Kærligheden er bærekraften, kærligheden er livet, kærligheden er det, der fornyer alting, kærligheden er universets bærekraft, kærligheden er det guddommelige, kærligheden løfter alt. Det drejer sig om for os er at leve i vores kærlighedsnatur, i Kristusbevidstheden.

Det betyder, at når vi er den indre kærlighed, er vi også i den indre helbredelsesform, så helbredelse er kærlighed. Modstand på kærlighed forstærker smerten og lidelsen. Det er dejligt at tænke på, at det er så enkelt.

Når vi tror på kærligheden, lever kærligheden, og vi har kærligheden i vores hjerter i alle vores legemer, når vi bliver løftet op af kærlighed og tillid, forandrer vi os selv, vi bliver til kærlighedslyset, kærlighedslyset. Du bliver et med din indre vejleder, du bliver et med den livsopgave du er ved at udføre, du bliver et med din guddommelighed, som er den altfavnende kærlighed. Er det ikke enkelt det der? Jo, det er rigtigt enkelt.

Vi kan sige allerede nu, når vi snakker om kærligheden, så er der mange mennesker, der ikke tror på kærligheden, jamen så er der en tvivl her, en tvivl på kærligheden. Den tvivl skaber mange forskellige sygdomme for at ændre tankesindet, hvor man opfatter tingene fuldstændig anderledes, end det er i virkeligheden.

Forestil jer I er fyldt op med kærlighed og tillid i hvert eneste pulsslæg. Hvert eneste åndedrag er fyldt op med kærlighed, jeres tankesind er et med kærligheden. Forestil jer, hvordan det så ser ud. De sårede følelser er omdannet til positive følelser som ren kærlighed, det er en rigtig god ting, en rigtig god måde at starte en ny dag på, en ny uge, som kærlighedsbebuder.

Det betyder også, når man lytter til kærligheden, når man lytter til de her morgenmeditationer, jeg laver hver dag, så er de altid bygget op med kærlighed, det er essensen i det. Vi kommer fra det, der er knap så godt videre ind i lyset, og videre ind i kærligheden. Vi må gerne være bevidste om kærligheden i hver eneste vejtrækning, både når vi ånder ud og ånder ind igen. Det bliver åbenbaret til åndelig kærlighed, det bliver til kærlighed, den ubetingede kærlighed.

I går da mediterede vi på Peter L. Simonsen, Solavataren, og den kosmiske Peter L. Simonsen. Vi placerede det i en triangel, en krafttriangel. Inde midt i triangelen ligger den ubetingede kærlighed. Forestil jer I bevæger jer ind i den ubetingede kærlighed som sjæle, forestil jer hele krafttriangelen bevæger sig over kloden her. Krafttriangelen hænger også sammen med vilje/kraft, kærlighed/visdom og aktiv intelligens. Det kan man placere i hvert hjørne, i krafttrekanten. Forestil jer I arbejder meget med kraft, energi, kærlighed. Når I gør det og prøver at synke ind i bevidstheden her i jeres kærlighedsnatur, så oplader I sjælene. Samtidig bliver I i stand til at være en indre iagttagere. Forestil jer, I kan se jer selv i al fremtid som kærlighedsbebuder, kærlighedsbebuder.

Jeg fik en lille tår vand, det er livets vand, det kan vi også oplade med kærlighed, så betyder det, at den psykiske energi der er i vandet, har en helbredende kraft inde i kroppen.

I kan prøve at lægge bevidstheden over på min pande, mine øjne, så vil jeg overføre den altfavnende kærlighed til jer. Hvis nu en del af jer er inde i trekanten, hvor der er en pulserende kærlighedskraft til stede, så forestil jer I kan se det virke jeg udfører hver eneste dag for menneskeheden. Forestil jer, vi lader lys og kærlighed inspirere alt. Forestil jer det er samme kraftkilde, som ligger i solen, I kan være så stærkt lysende som solen.

Når I kigger på min pande, så vil jeg formidle noget af Sollogos energi til jer. Jeg overfører lys, kærlighed og tillid til jer alle sammen. Prøv at synke dybere ind i kærligheden, vær åben for den indre kærlighed. Husk himmeriget er inde i jer. Forestil jer I er et med den guddommelige kærlighed. Slip alt det ydre, giv slip, vær i jeres indre liv, i jeres ophøjede væren.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, jeres legemer. Prøv at se om I kan lade den indre virkelighed, som er kærlighed, forestil jer den kan lave en overskygning på jeres personlighed, hvor I begynder at handle igennem kærlighed i jeres personlighedsnatur. Lad indre og ydre skel forsvinde lad kærligheden sejre. Til allersidst lader vi kærligheden strømme ud på vores klode, kærlighedsenergien videregiver vi til vores klode, jorden.

Det var vores morgenmeditation i dag, mandag den 8. juli 2019, morgenmeditation nummer 294.
Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en lykkelig dag i kærlighedsnavnet.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk