

Nr. 291 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 5. juli 2019

Nøgleord: Alle muligheder står til rådighed for os i dag.

Godmorgen og velopstået. I dag skal vi starte med at sige godmorgen til Lalico. Lalico. Skal vi se, om hun snart kommer på banen.

I dag er det fredag den 5. i syvende 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 291. Godmorgen Lalico og velkommen til overfladen.

Det er dejligt at tænke på, at her hver eneste dag, har vi alle muligheder. Alle muligheder står til rådighed for os i dag. Vil man tage dem, vil vi tage de nye muligheder, eller vil vi gå frivilligt i fængsel igen, som mange mennesker har været en stor del af deres liv? Hvordan forstås det så?

Det forstås på den måde, at når man koder sig selv til at køre i begrænsninger hele tiden, så er det det, der fylder. Man kan godt forstå, hvis man begrænser sig selv hver eneste dag, er der så nye muligheder? Man fjerner fremtidens muligheder, ved at begrænse sig selv hver eneste dag. Kig jer i spejlet og sig ”Ja, du ser faktisk godt ud, du er faktisk en heldig kvinde, fyr, eller hvad det er. Giv nu lidt glæde om morgenen når I vasker jer, hvis I altså bliver vasket, der er nogle, der ikke bliver vasket, så kan det selvfølgelig være en god ide at begynde at vaske sig. Læg lidt livsglæde ind i dagen, sig vi lever i en verden med alle muligheder.

Jeg kom til at tænke på, ja nu kom jeg til at tænke igen, det er farligt, jeg håber det går.

I gamle dage da jeg begyndte hernede på Healerskolen for næsten 25 år siden, fortalte jeg mig selv, at jeg ville arbejde med at udvikle mine healende evner, de clairvoyante evner, og så ville jeg arbejde med at bygge menneskeheden op. Det var det, jeg begyndte med. For 25 år siden var jeg begyndt hjemme på Mors med at arbejde udvikling, hvor jeg sagde til mig selv hver morgen i spejlet, ”det er det, jeg vil lave Peter.” Jeg vil udvikle mine clairvoyante evner, mine healende evner, og så har jeg en målrettet gruppe, det er menneskeheden. Jeg tænkte, nu er der ubegrænsede muligheder, fordi alle mennesker trænger til fornyelse, livsglæde, spontanitet og glæde, alle trænger til det. Det er godt, at tænke på de sværeste sider man har i sit liv, der hvor man har mistet mest, de sider kan blive til de allerbedste sider, og dem kan man videregive til andre igennem kærlighed, visdom og tillid. Når man gør det, begynder man at berige sig selv med kærlighed. Når kærligheden strømmer sammen med skaberkraften, får vi penge tilbage, man får masser af penge tilbage, når vi formidler kærligheden og den guddommelige bevidsthed, så arbejder man med skaberkraften i fysisk manifestation, så vokser velstanden på alle planer, det er jo dejligt at tænke på.

Førhen i tiden da vi havde masser af kontanter, sagde vi altid ”Hvor skal du hen Peter? Jeg skal lige ned i boksen. I boksen. Ja, jeg har lige nogle overskudsmidler, jeg skal gemme til sommerferien, dem skal jeg lige ned i boksen med.” Sådant en boks har vi også i dag, vi har jo en visdomsboks, den behøver ikke være fysisk, den kan ligge i vores bevidsthed, en visdomsboks der er bygget op på kærlighed, visdom og tillid. Jo mere vi bygger i den, jo større bliver boksen. Det vil sige, der bliver en kæmpe stor rummelighed, medfølelse, tillid og visdom, det er det, der strømmer ud af en. Det er jo dejligt at bygge sådan en visdomsboks op. Det er en god, god ting at have i forhold til en underbevidsthed, der er fyldt op med negativ begrænsning, hvor der ligger en 80 til 95 % energi fastlåst i, den skal vi omdanne, og så skal vi ned i boksen med de her positive egenskaber eller op i boksen. Lad os nu prøve at lave en visdomsboks i stedet for der er bygget på kærlighed, tillid, medfølelse og tolerance.

Jeg kom til at tænke på noget eller fik en lille remember. Jeg kan huske, førhen snakkede jeg mange gange om, at folk dør tre gange. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås på den måde, at når man holder op med at nytænke, hvor man kun laver begrænsningstanker, bitterhed, vrede, negativitet, mistillid, hvad bygger man så

på? Man bygger på et fængsel i begrænsninger. Man fjerner livsenergien, livsglæden og kærligheden, det fjerner man totalt. Efterhånden som man har kørt der et stykke tid, kommer sygdommene væltende frem som et positivt element, man får smerter, man bliver syg, man bliver hjertesyg eller andre ting. Så siger man, okay de er allerede begyndt at træde ud af livet, fordi de dyrker det modsatte af livsaspektet. Hvad sker der efterfølgende, når de bliver ved med at køre der et længere stykke tid, så bliver de demente, fordi man trækker bevidsthedstråden, så er de faktisk blevet til mennesker, der ikke kan nytænke mere, så er det helt umuligt, så kører de på automatikken, senere hen trækker man livstråden, der ligger i hjertet, så er man død for den her verden. Men noget lever videre på de indre planer, så kan I komme ind og møde mig i himlen, så skal jeg ind og belive jeres hjerter med kærlighed, lys og tillid, så I kan gå videre ind i de indre verdener komme i klasser herinde, indtil I bliver klar til at skal have et nyt jordisk liv. Er det ikke lidt spændende?

Jeg kommer til at huske på, at der var en gang, jeg skulle lave en healings opgave. Jeg healede vedkommende, jeg kunne se, der var ingenting, der responderede inde i hende, intet der var ingen liv, man kunne ikke tilføje hende liv på nogen som helst måde. Nå tænkte jeg så, så er der ikke så meget mere at gøre her, jeg vidste, pågældende ville dø fysisk inden for 24 til 48 timer. Det er vigtigt på det tidspunkt at trække alle de positive livsøjeblikke frem i det menneskes bevidsthed, så man kan gå herfra med glæde og spontanitet, sige alle de gode minder dem har man med sig ind i det nye liv. Når vi kigger på hinanden, er det vigtigt at sige, vi skal have det positive livssyn til at fungere, det positive livssyn.

Lad os sige man har levet i nogle familier, hvor man som helt lille, lille barn ikke har fået omsorg og kærlighed. Barnet beder mor og far om, rækker armene op, mor jeg vil op, mor jeg vil op, og forældrene har ikke tid til det, fordi de har så travlt med at arbejde, så føler barnet afvisning og svigt, det bliver ked af det. Barnet kan begynde at græde en hel del eller blive tavs og indadvendt. Der er to muligheder. Der er selvfølgelig flere muligheder, men barnet har lært, man kan ikke modtage kærlighed. Det vil blive ved med at sige, jeg modtager ikke kærlighed, jeg kan ikke modtage kærlighed. Det kan man ændre på igen. Man kan lave en lille øvelse, der hedder, at man kan begynde at se sig selv som et lille barn. Når man ser sig selv som et lille barn, kan man mærke i sin dagsbevidsthed, hvad det lille barn har brug for, fordi det er lige nøjagtig det, I savner i jeres liv. Hvis vi giver det lille barn næring og kærlighed smiler til barnet hjælper barnet, sker der en forvandling med det barn, fordi når vi smiler til andre, og man tillader sig at modtage smilet, kommer der en glæde, en dobbelt glæde.

Når vi samtidigt kigger på vores forældre, som har det lige så dårligt måske ringere endnu, kan vi begynde at se dem i 3 til 4 årsalderen. Begynder vi at give vores forældre glæde, omsorg og tillid. Når vi gør det allerede nu, bliver vi i stand til at ændre vores forældres bevidsthed resten af deres liv. Derigennem kan man frigøre sig selv for de mønstre, man er underlagt, så vi kan bygge kærligheden ind, vi kan bygge kærligheden ind. Når man ser de små sårede børn, kan man gøre dem så små, at man kan trække dem ind i hjertet, i vores eget hjerte. De kan begynde at lege med hinanden herinde igennem spontanitet og livsglæde. Inde i hjertet er lig med visdomsboksen, hvor der er kærlighed, tillid, visdom og rummelighed.

Herinde i hjertet kan det være, det er juleaften hver aften, hver dag. Der er mange, der kan snakke om den allerbedste jul, de har haft en gang. Der er også dem, der ikke bryder sig om juleaften, det er ikke dem, vi skal tænke på. Vi skal tænke på glæde, spontanitet og livsglæde, det skal være inde i jer. Man kan altid se på sine forældre, når man kommer ned til dem, starter de med at give håndtryk, eller er de i stand til at favne. Hvis de ikke er i stand til at favne give omsorg på den måde, så er det fordi, de aldrig har lært det. Vi kan begynde at lære vores forældre at give omsorg og kærlighed. Vi kan give omsorg og kærlighed til det lille barn. Vi har muligheden. Nogen mennesker som skal give omsorg og kærlighed, de kan have så forfærdeligt travlt hver eneste dag, de stopper slet ikke op, og er nærværende, fordi de skal lige have det næste job, det næste og det næste. Stop op i stedet for, tag kærlighedslivet til jer, lev kærligheden, lev det mens I er i det fysiske legeme.

Tænk på eller lad os meditere på vi er kærlighedens magnet. Vi er kærlighedsmagneten, vi trækker alle de mennesker til os, der har brug for kærlighed og omsorg, er det ikke dejligt at tænke på alle de mennesker, der har brug for kærlighed og omsorg. Man kan altid se, hvem der har brug for det, fordi det er de mennesker, der altid skælder ud på en. Alle de mennesker der skælder ud på mig, dem ved jeg, de har alle sammen brug for kærlighed og omsorg. Det er så tydeligt at se, at det er det, de har brug for. Lad os møde dem med kærlig forståelse, med kærlighed og tillid. Lad os putte det ind i vores visdomsboks, kærlighed, tillid, samt de forskellige episoder, hvor man kan vise den her kærlighed vise det hver dag. Vis jeres rummelighed, jeres storhed.

Vi mediterer på, vi er kærlighedsmagneten, vi tiltrækker alle de mennesker, som har brug for kærlighed, der standser vi op i vores liv, giver de mennesker kærlighed. Forestil jer hele vores krop er bygget op med kærlighed og tillid. Vil den være syg så? Nej, det vil den ikke, det vil være en rask krop, vi har. Vi skal huske, vores krop er Guds bolig, vi er forpligtet til at holde den i orden. Vi mediterer på, vi er kærlighedsmagneten i dag, vi tiltrækker alle de mennesker, der har brug for lys, kærlighed og tillid. Vi møder dem på den måde, enten de er vrede, bitre, negative, eller har opgivet deres liv. Vi ved, vi kan gøre en forskel, vi gør det lige her og lige nu. Mediter på vi er kærlighedsmagneten. Prøv at lægge det ind i hjerterne, vi er kærlighedsmagneten. Vi har kærlighed i vores stemme. Jeg kan huske en, som har kraftordet Der er helbredelse i min lyse stemme, når jeg udtaler guddommelige ord. Der er helbredelse i min stemme, når jeg udtrykker guddommelige kærlighed”, noget i den retning. Der er helbredelse i min stemme, når jeg udtrykker kærlighed, lys og tillid. Noget i den stil. Vi mediterer på, vi er kærlighedsmagneten, tænker meget større, at vi kan bygge på og bo på en kærlighedsplanet. Vi kan omdanne jorden til en kærlighedsplanet med indre balance, harmoni og skønhed. Kærlighedsmagneten, kærlighedskloden. Det kan lade sig gøre, hvis alle hjælper hinanden. Lad os få det bedste frem i alle mennesker, lad os få det bedste frem. Forny jer indefra. Forny jer fra kærlighedsprincippet, som ligger i jeres hjerter, i jeres sjæl. Lad kærligheden strømme igennem jer lad den strømme hen til de mennesker som har brug for kærligheden. Giv dem glæde, omsorg og tillid selv om de har svært ved at modtage det. Vi er kærlighedsmagneten, vi bygger en kærlighedsklude op.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, og ønske jer en fantastisk god dag, husk den her morgenmeditation er der mange elementer i.

Tag nogle af elementerne frem, udvid det med jeres væren, jeres bevidsthed, udvid det så alting vokser og bliver større i kærlighedsnavnet.

Morgenmeditation her fredag den 5. juli 2019, morgenmeditation nummer 291. Godmorgen til jer alle sammen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk