

Nr. 290 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 4. juli 2019

Nøgleord: Lad kærlighedslyset gennemstrømme jeres bevidsthed.

Godmorgen og velopstået. I dag er det torsdag den 4. juli 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 290.

I dag skal vi arbejde med at kravle lidt fremad i vores liv se på nye muligheder og nye ting, vi kan gøre i dag. Noget af det der vil være godt, det er, at meditere lidt på, ja på hvad, hvad kan være godt, har I en god ide? Det må selvfølgelig være at meditere på vores højere bevidsthed, for at få ny viden igennem til os. Mange gange når vi begynder at meditere, har vi en indstilling i, hvad vi gerne vil have selv, eller i vores dagligdag har vi nogle ting, vi gerne vil have, som vi måske ikke får, så får vi en gnidningsmodstand inde i os, hvis vi ikke lige får det, vi ønsker. Der kan komme vrede og frustration, det kan sætte sig i kroppen som smerter. Det er fordi smerterne har været der i lang tid før, så tænk på hvor tit vi ikke får det vi ønsker, men får noget andet. Kan vi være tilfredse med det, eller vil vi stræbe efter at få noget der er lidt bedre, end det vi ledte efter før.

I dag mediterer vi på Kristus, Kristus og kristusbevidstheden, den altfavnende kærlighed, lad os tage det ind til os, Kristus, kristusbevidstheden. Kærlighedsbevidstheden. Det er den bevidsthed, vi har nede i vores hjerter, kærlighedsbevidstheden, lad os meditere på det. Lad os lægge bevidstheden ind mod kærlighedsenergien, slip alle de forstyrrende tanker som kan komme ind og begrænse, ikke give dem opmærksomhed. Prøv at leve i jeres ophøjede bevidsthed, ind mod det guddommelige. Har vi det guddommelige som baggrundsviden, vil vi åbne for alle muligheder og al inspiration. Vi mediterer ind mod kristusbevidstheden og kærlighedsbevidstheden, som vi har i vores hjerter, dybest set ind mod det guddommelige, og får næring her fra. Lad os sige vores baggrundsslør er opløftethed, i stedet for det det plejer at være af vores begrænsninger i vores fortid. Mange mennesker er meget styret af fortidsbevidstheden. Når vi skal gå fremad tage de nye ting til os, begynder vi at tvivle på, om det kan være bedre eller ej. Vi kommer hele tiden i tvivl, vi kan være begrænset af vores følelsesliv, så når vi holder fast i vores begrænsninger, kommer tvivlen ind.

Jeg tænker meget på, at Kristus hele tiden arbejder med nådens lys, nådens lys, det vil sige en guddommelig nåde til menneskeheden, hvor de mange gange er uforstandige og ikke kan se kærligheden, kærlighedslyset.

Prøv at arbejde med kærlighedslyset, send kærlighedslyset ud til de mennesker som har brug for det. Man kan sige, hvordan kan man adskille, hvem der har brug for hvad og hvorfor? Nogen gange kan man se på nogle mennesker, de er næsten kommet igennem nåleøjet for at blive mere oplyste. Det kan være, der skal meget nådes lys ind, meget stor tilgivelse, fordi mange mennesker går i uvidenhed, igennem uvidenhed, smerter og lidelser. Skal man blive rask igen, skal kærligheden strømme igennem os, kærlighedens oplysthed. Lad kærlighedslyset gennemstrømme jeres bevidsthed.

Begynd at iagttage jer selv for at se hvor meget udholdenhed I har i jer, om I har udholdenhed til at gå igennem processerne. Tænk på, vi er ved at opnå den guddommelige bevidsthed, vi har inde i os selv ikke personlighedsopfattelsen men guddommeligheden.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer, vær til stede i en indre væren med oplysthed, ny tænkning, nye visioner og nye muligheder.

Tænk på, når vi arbejder hver eneste dag, i den verden vi er i, så er det vigtigt for jer at bevare den indre ro, den indre kærlighed, den indre visdom.

Nogen gange, når vi skal leve i andre menneskers verdener, hvor der er mange begrænsninger, så er der ingen grund til, at I selv bliver begrænset. Kanalen til jeres ophøjede bevidsthed må I ikke

lukke, fordi så bliver I ligesom dem, I går sammen med. Lige her det er lige her, prøvelserne kommer til at stå, om vi vil vores ophøjede bevidsthed, lade den ophøjede bevidsthed gå videre til de mennesker I er sammen med hjælpe dem igennem deres begrænsninger med kærlighed, tillid og visdom. Når vi har tillid til det indre, tillid er en sjælskvalitet, anvend sjælsbevidstheden, så forsvinder begrænsningerne, de bliver omdannet og ophævet.

Det er en god ide at sende lys og kærlighed ud til verden med ophøjethed, tillid og visdom. Vi skal bygge nye tankespor, så andre mennesker kan komme ind i deres ophøjede bevidsthed, det skal vi bygge på hver dag. Vi skal gå fra det ufuldendte til det fuldendte ind mod vores guddommelighed. Vi sender lys og kærlighed ud til verden. Det gør vi hver eneste dag, prøv at gøre det flere gange om dagen. Vær bevidst om den værens tilstand I kan komme ind i bagefter eller undervejs en værens tilstand i jeres ophøjede bevidsthed.

Lad lys, kærlighed og visdom gennemstrømme jer lige nu, og videre ud til menneskeheden. Tænk på jeres kraftords energi.

Jeg siger lige mit kraftord ”Jeg er solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg arbejder med nådens lys”. Det var vist mit virkeområde i stedet for. Kraftordet er, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”.

Nogen gange når I siger jeres kraftord, vil det kunne respondere inde i hjertechakraet inde i hovedcenteret. Der vil begynde at komme en form for oplysthed inde i jer, og den oplysthed giver vi videre. Når vi tænker på nogle mennesker, lader vi oplystheden gå derhen til.

Godmorgen til jer alle sammen. Det var vores morgenmeditation den 4. juli 2019, morgenmeditation nummer 290. Godmorgen til jer alle sammen og hå en god dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer alle sammen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk