

## **Nr. 284 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 28. juni 2019

**Nøgleord: Vi mediterer på, at vi er lysbudbringere, vi er healeren.**

Godmorgen. Her er det gråvejr, men det bliver en god dag alligevel, vi ved jo, at ovenover skyerne skinner solen altid. Det er det samme som bag ved følelserne, der har vi altid det guddommelige, det er dejligt at tænke på, at der er masser af lys og kærlighed til os.

Jeg har overvejet forskelligt i dag, og så fik jeg en ide. Vi har jo vores tankesind, det kan gå mange veje. Det kan gå i positiv retning, og det kan gå i en lidt tungere retning, men det er os, der kan styre tankesindet. Vi ved jo at inde i hjertets lønkammer, der er der masser af kærlighed og viden, men vil I bruge det?

Jeg kom til at tænke på Sai Baba, han viste et billede. Man kan gå ind af en port, en stor trædør der måske er buet foroven. I trædøren skal der bruges en nøgle, og den nøgle har vi. Det er en speciel lås, for den kan både drejes til højre og til venstre, og døren går op, uanset hvilken vej vi drejer nøglen. Vi kan overveje, hvilken vej vi vil dreje nøglen, og hvad indebærer det. Hvis man drejer nøglen til højre, så går man ind i Guds herlighed og kærlighed. Drejer vi nøglen til venstre, går vi ind i begærlivet, begrænsninger, bindinger med mere.

Vi kan dreje nøglen begge veje, det er det samme værktøj, vi har inde i os selv, det bestemmer blot, om det skal være positivt eller negativt. Helt mærkeligt at tænke på.

Men nu kan I forestille jer, at I står et sted med en port foran jer, alt det omkring porten er blot lys, porten står blot midt i det hele. Forestil jer at I vil til at dreje nøglen. Idet I gør det, vil I opleve, at I faktisk har en nøgle i hånden, fordi energi følger tanken, så når I tænker, I har en nøgle, vil I opleve, I har en nøgle, i den hånd I plejer at bruge. I ser nøglens form, ser hvordan den ser ud. Jo mere renhed, kærlighed I lægger ind i hjertet, vil I opleve nøglen forme sig anderledes. Gå nu hen til porten og brug nøglen til at dreje låsen om med så kan I gå to veje. I kan dreje nøglen enten til højre eller til venstre, det bestemmer I selv. Mærk efter inde i jer hvilken tendens der er, er der noget, der fortæller, hvilken vej det er ønskværdig at gå, og er der også noget, der viser en anden vej? Lyt indad hvilken vej I ønsker at dreje nøglen. Åben porten. Idet I drejer nøglen, vil der komme lys fra oven, det strømmer ned gennem jer. En lysstråle der strømmer ned fra himmelen. Drej nøglen og døren går op af sig selv. I træder ind i den verden, I ønsker at træde ind i, tænk på at vi har frit valg.

Hvis vi nu går ind til den højre side så begynd at se det guddommelige liv foran jer, som også er inde i jer. Prøv at være et med det i alle jeres celler og jeres bevidsthed. Når I drejede nøglen til højre, er I trådt ind i frihedens verden, friheden fra bindingerne og man er fri for fremtidens låsninger og begrænsninger. Der kan opstå begrænsningerne, men vi løser dem med det samme. Men drejer vi nøglen til venstre, så er vi kommet ind i trældommens verden, begrænsningernes verden, dæmonverdenen, hvor alting kommer op til overfladen med hårdhed og vrede fra mange inkarnationer. Er vi nu kommet til at vælge at dreje nøglen til venstre, så gå derind som en lysbudbringer. Før man det, er man i stand til at forvandle den verden, man går i. Her er de største prøvelser og de største lidelser. Men gennemlever vi det, går vi ind på fuldendelsens vej og på den oplyste vej, vi forvandler alle de ting, der er, også hvis vi går til venstre ind i trældoms og personlighedslivet. Vi skaber forvandling, skaber magi. Det er sådanne valg, vi hele tiden tager i vores liv, dreje til højre eller dreje til venstre. Vi bruger det samme tankesind, enten til oplysthed eller til begrænsning.

Forestil jer at vi alle har renhed i hjertet, vi er rene, vi er kærlige og med indre visdom, og det er det, vi giver fra os, det er det, der gør os stærke, vi fjerner al tvivl og får troen på kærligheden. Kærlighed, tillid, visdom. Vi ved, vi er lysbudbringere, der bringer lys og kærlighed til den verden, vi vælger at være i.

Vi mediterer på, at vi er lysbudbringere, vi er healeren, vi er guddommelige, vi bringer kærlighed og lys ind i den uoplyste verden, vi kommer som lyset og som en guddommelig flamme, som ikke brænder men giver kærlighed, lys og visdom fra sig. Vi mediterer på, at det er det, vi er en lysbudbringer. Bygger renhed og kærlighed ind fra hjertet, en guddommelig flamme. I skal prøve her fra flammen at tale med en guddommelig bevidsthed ud i menneskeriget. Det er flammen, der fortæller om Guds kærlighed og visdom, og flammen som I er er Guds liv og Guds læring. Forestil jer at I er til stede et sted, hvor der er krig eller anden ufred, I er her som Guds flamme, den flammende kærlighed. Forestil jer at I kan tale til menneskerne uanset om de er vågen bevidste, eller de sover. I kan tale til dem gennem deres drømme. Gennem flammens lys er der ubegrænsede muligheder. Medens I arbejder med disse ting, så vær til stede i en indre væren, i en ophøjethed og renhed, som I har inde i hjerterne, kærligheden og tilliden. Forestil jer at lys og kærlighed gennemstrømmer jer, fylder jer op med nådens lys, fylder op med kærlighed, tillid og visdom.

Godmorgen til jer alle og hå en fantastisk dag.

Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)