

Nr. 283 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 27. juni 2019

Nøgleord: Vi mediterer på, at vi er lysbærere fra de høje himmelsale.

Godmorgen og velkommen. Jeg har her på det sidste gået og tænkt på, at vi er alle guddommelige inde i os selv. Det vil sige, vi rummer ubegrænset kærlighed. Hvis vi nu tænker på, at vi er guddommelige inde i os selv inde bag ved det hele, guddommelige med ubegrænset kærlighed, hvorfor begynder vi så ikke at give ud af kærligheden? Vi kan give ud af kærligheden hver dag. Når vi så tænker på, at vi er guddommelige inde i os selv, og vi kan give ud af ubegrænset kærlighed, hvorfor gør vi det så ikke bare? Alt ville være i orden, alt er, som det skal være.

Men vi har jo fået lagt en mængde filtre ind foran, vore erfaringer der ligger fra tidligere, vores hukommelse som der ligger mange negative aspekter i, det er lagt ind i samme filter, for at vi skal lære at udrykke guddommeligheden. Vi er blevet godt hjulpet, vi har fået en sjæl, som har ubegrænsede muligheder, og som vi kan forholde os til hver dag, og som har alle de positive egenskaber, kærlighed, tillid, visdom, lyksalighed, abstraktionstænkning. Alle de helbredende kræfter, medfølelse, omsorg, rørthed, ydmyghed, alle de sider er det, vi har i vores sjælsbevidsthed, det kan man forholde sig til, det er lettere end til det guddommelige, men det udspringer af det samme.

Så har vi alle personlighedens negative mønstre, det er dem, man dyrker hver eneste dag, og det er dem, man tror, man er. Det betyder for eksempel, at når man skal modtage kærligheden fra et andet menneske, så ser man gennem sine begrænsningsbilleder, om man nu tør modtage den kærligheden. Men ser man nu på sin sjælsbevidsthed, er der ikke noget med, om man tør eller ej, der gør man det bare, der er man kærligheden. Så det bundkort vi har lagt ind af begrænsninger, det skal omdannes til skabende aktivitet.

Når sjælsenergien møder personligheden, og man holder fast i personlighedens opfattelse, så kommer der friktion, som er smerter, lidelser og sygdom.

Men møder man energierne på den højere bevidsthed, er de ubegrænsede muligheder til stede.

Det er vigtigt, at vi begynder at tiltrække kærligheden, men mange mennesker siger, at de ikke er klar til kærligheden, fordi de ikke har tillid til den. Det vil sige, at de dybest set ikke har tillid til deres egen sjælsbevidsthed og egen guddommelighed. Det lyder utroligt, men det er sådan, mange opfatter det.

Mange kan heller ikke tro på at kærligheden er evig, evig ud fra det vi kan opfatte.

Man siger, at hvis jeg skal lave om på noget, så skal de andre også, det er et klassisk eksempel, det er fordi, man tror på begrænsningerne i stedet for mulighederne.

Det der er det vigtige er, at lade den indefra kommende kærlighed strømme ud i den verden vi lever i, for så har man tilliden også, så skal man ikke beskytte nogen, så de ikke falder i deres begrænsninger.

Man skal lade den umiddelbare kærlighed strømme ud, lade den umiddelbare kærlighed strømme ud gennem alle jeres legemer. Rens jeres chakraer, rens jeres legemer for det negative, omdan det til livsenergi og skaberkraft det giver uanede muligheder, og der er virkelig så mange mennesker, der har brug for forvandlingsprocessen. Så vi bliver ikke arbejdsløse lige med det samme, vi har en hel klodes bevidsthed, vi kan tage hul på. Mange mennesker arbejder allerede med det, men vi kan altid give et løft for at komme videre derfra, hvor vi står. Mange siger jo også, at de ikke er parate til kærligheden, utroligt at tænke på når vi dybest set er kærligheden.

Forstår I hvad jeg siger? Hvordan opfatter I det?

Kærlighed er Gud, og vi er guddommelige. Det er det indefra kommende lys, vi skal have til at strømme igennem. De hindringer der er, dem skal vi omdanne til et positivt aspekt. Det er det, vi skal hjælpe andre og os selv med. Vi mediterer somme tider på, at vi er Lysbærerne fra de høje himmelsale. Det kan vi gøre igen. Prøv i dag at lægge endnu mere oprigtighed ind i det og sig, at det er det, du vil. I kan altid se jeres styrke et sted, hvis I skal anbefale folk at komme på healerskole, hvor vi arbejder med kærligheden. I kan altid se inde i jer selv, hvor vanskeligt det somme tider er at gøre det, allerede der ligger der ny udvikling og nytænkning.

Hvis vi skal anbefale andre mennesker at tro på avatarerne, som er kommet som guddommelige budbringere for at hæve menneskeheden bevidsthed og ændre på store systemer, har man tillid til det, har man tillid til egne evner? Prøv at være bevidst om det, lige der, kan man måle sig selv på sin egen udvikling.

Vi mediterer på, at vi er lysbærer fra de høje himmelsale, vi giver lys og kærlighed og tillid ud til verden. Jo mere I tror på kærligheden, og jo mere I giver af kærligheden den ubetingede kærlighed, jo stærkere er I selv, jo større styrke indeholder I, jo større er jeres gennemslagskraft.

Tænk på når I siger, at jeres kollegaer ikke rigtig vil samarbejde med jer, så se ind i jer selv hvor er vi selv vanskelige? Kan vi ændre på den opfattelse, vi har omkring os selv og lade kærligheden strømme igennem.

Vi går tilbage igen og mediterer på, at vi er sjæle i inkarnation, og vi rummer ubetinget kærlighed, tillid, visdom, og vi er gearret til at udvikle telepati til erstatning af edb-alderen.

Nu vil jeg udsende en velsignelse til jer. Se på mit hoved, min pande og mine øjne, så overfører jeg Herrens velsignelse til jer. Jeg overfører bevidstheden og energien fra Solavatarens bevidsthed. Begynd at lade det præge jeres sind gennem selvforglemmelse, harmløshed og ved ret tale. Modtag det med åbne øjne og prøv at lade det være åbent helt ind i jeres hjerter og jeres tankesind til hele jeres væren. Prøv at lade lyset flamme op inde i jeres bevidsthed ligesom da I gik på bevidsthedsstigen i går, lad det rejse ind mod vores guddommelighed.

Lad tilliden være jeres vejleder lige nu. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, lad dem blive oplyste igennem kærlighedsværen. Jeg trækker det guddommelige liv i jer op til overfladen, og det strømmer også igennem jeres begrænsninger og begynder at forvandle dem til ny tillid, kærlighed og visdom.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg arbejder med at udvikle skaberkraften og nytænkning. Jeg arbejder med at udvikle lederne til den næste rodrace, og de ledere kommer til at arbejde gennem telepati. Jeg lader kærlighedslyset gennemstrømme jer lige nu, den altfavnde kærlighed. Det er vigtigt at standse op i verden og være modtagelig for indstrømning af åndelig bevidsthed.

Det er gennem åndeligheden, I når ind i guddommeligheden, hvor vi har broder og søsterkærlighed til hinanden.

Lad lys og kærlighed være jeres ledestjerne, gør mere for at få folk til at blive oplyst, for at skabe harmoni og livsglæde i verden.

Godmorgen til alle, hå en velsignet dag.

Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.