

## **Nr. 282 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 26. juni 2019

**Nøgleord: Det betyder også Kristus tilsynekomst.**

Godmorgen. Det er ikke sådan, hvis man starter et par minutter før, så kan man se, hvor hurtig I kommer op. Godmorgen til jer.

Jeg starter med at sige godmorgen til jer alle sammen. I dag er det onsdag den 26. juni 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 282. Jeg kom til at tænke på 282, det var vores kontrolstempel, vores kvalitetskontrol, da jeg arbejdede og havde beton og flisefabrik var medejer i det. Det er sjovt at tænke på det.

Det kan være, vi skal have nogle kvalitetsdage, det kan vi vælge at få. I dag er jo en ny dag, lad os lægge alle muligheder ind i den dag, tænk på det kan blive en fantastisk god dag, hvis vi går ind i det med et positivt tankesind, sige vi vil prøve at opleve noget nyt, vi vil leve et nyt liv i livsglæde, harmoni og tillid. Lad os bygge på nogle nye kvaliteter i dag og i al fremtid. Nye kvaliteter, nye evner. Jo mere vi bygger på det, jo nemmere fungerer vores liv. Vi skal ikke starte med alle de begrænsninger, som måske var der i går og været der tidligere i livet. Lad os tro på det nye liv, elske det nye liv.

Det er vigtigt at sige, i mit nye liv her som er i dag, begynder jeg at elske mig selv. Jeg er faktisk glad for, at det går fremad, jeg har lyst til at tage nye skridt frem i livet. Det er spændende at tænke sådan, sige jo mere jeg elsker livet, jo mere glæde man har i sit eget selskab, jo nemmere går det. I sit eget selskab betyder, man tænker i positive tanker hele tiden, glæder sig over andre menneskers fremgang i deres liv. Hvis man glæder sig over de ting, så arbejder vi på den rigtige måde. Det betyder, når man lægger glæden ind i fremtiden, laver man en foryngelse i sig selv, fordi man fjerner alt det, der hedder tunge og triste tanker, som vi ellers ser igennem. Lad os putte nogle positive, lyse tanker ind, hvor det er livsglæden der fungerer.

Lad os forestille os, hvordan vores liv vil se ud med ubegrænsede muligheder, vi har rent faktisk ubegrænsede muligheder, men vil vi tage de ubegrænsede muligheder, eller vil vi se igennem begrænsningerne. Lad os tage det positive, læg livsglæde ind.

Tænk på mange af de sygdomme der er, det er kun en mulighed for, at vi kan udvikle endnu flere evner endnu mere harmoni og endnu mere livsglæde. Det er sjovt at tænke sådan, er det ikke, det synes jeg.

Nogle siger, ”du kan også være en hellig skid Peter, der må også være nogle fejl inde i dig.” Det er der sandelig også, dem er der rigtig mange af, jeg prøver at gøre det bedre hver eneste dag. Jeg ønsker at forny mig hele tiden, rigtig meget, lad os glæde os over hinandens fremgang til et bedre liv, meget bedre liv.

Lad os meditere på, vi indeholder livsglæde, kærlighed og tillid, lad os meditere på vi ejer det, vi er livsglæde, vi har kærligheden, og vi har tilliden i vores inderste liv. Lad os meditere på kærlighed, livsglæde, tillid. Husk vi er en tillidsskaber, husk vi hører med til en kærlighedsplanet, som vi er ved at bygge op. Vi bygger op, fordi vi har et ansvar, fordi vi gerne vil. Lad os bygge det positive ind i vores liv lige nu. Mediter på kærlighed, tillid og livsglæde. Vi mediterer på, vi er ved at bygge en hellig planet op, hvor det er kærligheden, der er den styrende del, det mediterer vi på i dag. Lad os gå i gang lige nu, lægge glæden ind i dagen i dag og i al fremtid. Når vi gør det, vil der opstå nye ting uventede positive ting i vores liv. Man bliver altid belønnet med det, man sender ud, lad os sende livsglæde, kærlighed og tillid ud. Lad os sende livsglæde, kærlighed og tillid ind til vores dag. Tænk på vi er ved at bygge en hellig planet op, en kærlighedsplanet. Det betyder også Kristus tilsynekomst, Kristusbevidstheden som er kærlighedsbevidstheden. Lad os bygge på det sammen.

Prøv at lukke øjnene, se tingene indefra, inde i jer selv, jer selv. Lys verden fyldt op med kærlighed, tillid og visdom. Fokuser på hvordan en ny verden ser ud. Nogle gange når vi prøver at fokusere på det, siger vi, jeg kan ikke se farver, jeg kan ikke se stemninger eller andre ting, men det er noget, man kan lukke op for, man kan lukke op for mulighederne i at være nærværende på alle planer. Læg livsglæde, livskærlighed ind.

Forestil jer, I bevæger jer op på en himmelstige, en stige der går direkte op i himlen. For hvert trin I går på, kan der komme en ny åbenbaring. En bevidsthedsstige op til himmeriget, broen og gå på den. Det eneste der holder den oppe er tilliden, en tillidens stige begynd at kravle op ad den. På hvert eneste trin er der en ny bevidsthed, så er det muligt at åbne for nye bevidstheder. Det er vigtigt, vi ikke begrænser os selv her. Lige her kan man se på, om man er vant til at være glad og spontan, eller man er vant til at trække begrænsninger ind først. Bevæg jer op. Op ad bevidsthedsstigen, op til himmeriget, stigen, bevidsthedsstigen. Det vil være godt at lægge ydmyghed og tillid ind. Forestil jer i vores verden kan den altfavnende kærlighed være til stede. Forestil jer på hvert eneste trin, bliver der endnu større farverig verden, som er fyldt op med kærlighed og tillid.

Det kan være, I ser glimt af smukke steder på kloden, eller smukke steder udenfor vores eget solsystem.

Efter morgenmeditationen kan man skrive alt ned, hvad man oplever, så har I en mulighed for at sende det til mig på en mail eller sms, så vil jeg berige jer endnu mere, end det I har i forvejen. Læg positivitet ind til fremtiden, lad os forholde os til det på en positiv måde, lad glæden være vores følgesvend, vores ledsager.

Rita siger altid ”Det er glædens lys, der er til bords i dag”, eller noget i den retning. Det er vældig sødt i hvert fald.

Prøv at lægge jeres væren i spontanitet, livsglæde, kærlighed og tillid. Man må gerne anvende nogle ønsker. Lad os indleve os i en ny positiv fremtid, med lys, kærlighed, tillid, knus, søde ord og alt det vi skal have. Tænk på hvis vi hører nogle søde positive ord med på vejen, hvor meget det hjælper os. Det er igen det med at elske sig selv og elske andre, arbejde med den ubetingede kærlighed. Lad lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer. Forestil jer at hvert eneste minut er en ny verden. Tænk på hvor beriget vi er. Lad lys og kærlighed være vores ledestjerne.

Søg op af bevidsthedsstigen, op til himmeriget, ind i den guddommelige verden. Forestil jer at alt det I sender ud vender tilbage igen. Lad os sende det positive ud, lad os skabe en ny positiv fremtid. Vi må se, om vi ikke kan mestre det og gøre det, det tror jeg, vi kan.

Jeg vil ønske jer alle en fantastisk god dag, en god fremtid.

Det var vores morgenmeditation i dag, onsdag den 26. juni 2019, morgenmeditation nummer 282, kvalitetsmærket 282.

Godmorgen til jer alle sammen. Jeg ønsker jer en velsignet dag. Det er også en af de morgenmeditationer, man kan høre flere gange. Godmorgen til jer og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)