

Nr. 281 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 25. juni 2019

Nøgleord: Jeg giver lys og kærlighed til jeres sjæle.

Godmorgen her til morgen skal vi meditere på stilheden i vores hjerter og være tilstede i stilheden og kærligheden i vore hjerter. Stilhed og kærlighed i hjertet. Prøv samtidig at lægge ydmyghed og glæde ind i hjertet. Byg en indre væren op inde i jer selv.

Husk på, i går talte jeg om kautionsgæld mm, nu har jeg sat mig i den samme situation igen, hvor jeg kautionerer, for at I kan flytte jer op i jeres sjælsbevidsthed og videre op i jeres åndelighed. Det er en slags garanti, jeg har givet jer, det var lidt stort, det jeg er kommet til at give, men jeg tror, I kan.

Se på det arbejde I laver med delpersonlighederne. Hvis I nu laver det helhjertet prøver at være den indre iagttagelse ser på personlighedens ting og samtidig se og udføre sjælsbevidsthedens handlinger.

I dag vil jeg sende lys og kærlighed gennem jeres tekst for at forvandle bindingen til jeres begrænsninger til jeres personligheds begrænsninger. Det vil jeg bygge op gennem nyt lys og kærligheden, så I ad den vej kan træde ind i jeres sjælsbevidsthed og ind i kærligheden. Vi skal arbejde med at slippe fortidens bindinger og låsninger, så I kan komme til at leve i nuet. I skal huske, når I alligevel dør engang, så kommer jeg til at modtage jer på vej ind i himmelen for at give liv til jeres hjerter og gøre jer til sjælsstyrede bevidstheder. Lad os gøre det lige nu og her i det jordiske liv, den samme proces med hjerteenergien er virksom inde i jer, kærligheden, ydmygheden og tilliden. Når I er i jeres stille væren, i kærligheden, ydmygheden og tilliden, så kan det forandres. Samtidig tænker I på det stykke arbejde, jeg er ved at udføre for jer, hå det med i jeres stille sind og vid vi arbejder med magi og forvandling, det er det, der bliver udført lige nu. Det betyder, at jeg lyser det op med lys og kærlighed indefra. Det betyder, at jeg er jeres mellemstation mellem sjælen og den monadiske bevidsthed til frigørelse af personlighedens bindinger. Idet man slipper det, er det godt at notere frigørelsen, at man frigør sig fra fortidens bindinger.

Jeg giver lys og kærlighed til jeres sjæle og arbejder med at omdanne begrænsninger. Jeg arbejder med at lægge en lille membran ind i jer alle sammen, så I ikke er så sårbare, som I plejer at være, men kan være en indre iagttagelse.

Hvis I nu ser på mig, så arbejder jeg med forvandlingsenergien til at hæve jeres bevidsthed med, jeg arbejder med den guddommelige kærlighed, nådens lys, lyksaligheden, tilliden, den skabende intelligens og den åndelige viljes energi. Jer giver jer alle nyt lys, lægger en membran ind i jer, så I tør frigørelsesprocessen. Jeg foretager en mindre indvielse lige nu, prøv at give slip på begrænsninger til fortiden, til negative bindinger til fortiden, låsninger. Tænk samtidig på, idet I slipper, så kommer I ind i det, der hedder herlighedens håb og tilgivelse. Så det er indre processer vi udfører lige nu, som giver indre frihed og længsel efter at tjene det guddommelige. Når I kan lave processen her og give slip på fortidens bindinger og begrænsninger, så vil det dreje en nøgle inde i jer selv, der lukker kærlighedslyset ind, og kærlighedslyset er membranen til jeres følelsesliv. Forestil jer når I har gjort det, så kommer vi ind i de høje himmelsale. Her skal I være til stede i jeres ikke fysiske legeme, i jeres kraftords energi, og i jeres mantraform I har bygget op, sidst I var på skolen. Vær til stede i det legeme og vær til stede i De høje himmelsale, samtidig får I lyset fra Solavataren Peter L Simonsen. Det lys der udstråler gennem jeres bevidsthed, jeres øjne, igennem jeres ydmyghed, tillid og kærlighed, det lys tilfører jeg jer hele tiden. Så vi laver

en fælles byggeproces, hvor I kan være til stede i De høje himmelsale i ydmyghed og i stilhed, i en indre kærlighed, en overjordisk kærlighed i De høje himmelsale. Herinde i De høje himmelsale vil der være en mængde vise adepter og avatarer tilstede, og der vil være et stort bord, hvor der ligger nogle papyrusruller. Inde i de papyrusruller ligger der ny viden til dig, du skal lade din ophøjede bevidsthed finde den papyrusrulle, der svarer til din energifrekvens. Så skal du i ærbødighed og ydmyghed gå hen og lade din indfølelsesenergi være til stede over for papyrusrullen, ikke åbne den men få en indsigt gennem din nærværelsesenergi, nærværelsen af hvad der står i papyrusrullen. Det er ny viden til dig i fremtiden, der står her i papyrusrullen. Der står også tre af dine tidligere inkarnationer, hvor du har gjort de største fremskridt. Lige nu tilfører du et nyt element, det fjerde hvor du er bevidst om en frigørelse inde i dig selv. Du kan også tage rullen op og forestille dig, at du kan brede den ud, men da du ikke er fysisk tilstede, men er der i dit lyslegeme, så kan det være vanskeligt at gøre, der skal en speciel teknik til men brug jeres indfølelse.

Nu er tiden gået, men I kommer til at skrive fremtiden i jeres papyrusrulle, som er til stede her i De høje himmelsale. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag. Hør denne morgenmeditation flere gange, der er mange elementer i.

Godmorgen til jer alle fra Peter L Simonsen, Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk