

## **Nr. 279 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 23. juni 2019

**Nøgleord: Jeg var så heldig at møde en healer.**

Godmorgen og velkommen op til overfladen. I dag er det søndag, jeg kan se, solen står op i horisonten hernede ved mig, den er stået op. Der skinner et dejligt lys på birketræerne, god dag. Det er søndag den 23. juni 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 279.

Her i dag tænkte jeg, nu er jeg begyndt at tænke igen, det kan være farligt at gøre det, men det kan også være godt.

Jeg spekulerede lidt på, hvad vi skulle lave i dag. Vi skal selvfølgelig op på visdomsberget. Blive bevidste om hvornår vi betræder visdomsberget.

I dag for 27 år siden, Sankthansaften, oplevede jeg mit liv i en krise, fordi jeg var kommet på arbejde omkring midnat, da jeg kom hjem, oplevede jeg, at min gamle kæreste var dybt ulykkelig og ville realisere sig selv, fordi hun ville noget nyt. Det vil sige, hele fundamentet skred, jeg kom i en krise. Hvordan takler man en krise? Jeg gik i sorg. Jeg havde 5 til 6 uger, hvor jeg ingenting kunne spise, det betød, jeg tabte mig ca. 20 kilo. Jeg skiftede fuldstændigt udseende, men det var også min mulighed for at træde ind på visdomsberget.

Jeg begyndte at søge efter en dybere mening med livet, det var kærlighed, den guddommelige kærlighed. Jeg var så heldig at møde en healer. Der fortalte jeg lidt om min situation, jeg fik en healing. Den healing gjorde underværker. Jeg blev mig selv igen, ikke bare den jeg var før men noget helt andet, noget som skulle blive synlig i sådan en krise. Jeg begyndte at se det åndelige menneske inde i mig selv, så åndeligheden trådte igennem, kærligheden trådte igennem, meget, meget mere end det gjorde før, på en ny måde på en ny rummelig måde. Igennem krisen blev jeg meget mere rummelig, mere kærlig, mere forstående. Jeg besluttede mig til at udvikle mine healende evner, clairvoyante evner og have en målrettethed. Det vil sige, arbejde med at sætte menneskeheden i en dybere udvikling, hæve menneskeheden bevidsthed. Det bestemte jeg mig for i den krise der. Så var det ingen krise mere, det var en ny begyndelse, et nyt liv.

Vi kan sige, hvor bor du henne Peter? Jeg bor i kærligheden i hjertet. Når vi træder ind i krisen, begynder vi i virkeligheden at bestige visdomsberget, fordi vi forvandler alt det, vi havde tidligere i vores liv til en ny forståelse med nytænkende kærlighed.

Lad os sige, vi skal udvikle os til en barmhjertighedsmester, hvor det er kærligheden, der er styrende.

Når vi arbejder med udvikling, så er der mange mennesker, som snupper den lette vej først, det vil sige, når man snupper den lette vej først, så forsøger man de guddommelige sider i sig selv, man gør det personligheden ønsker.

Vi siger "Jeg er et med faderen". Tænk på, hvis vi siger "Jeg er et med faderen, jeg er et med det guddommelige". Når vi har darshan aftener og siger, "Jeg ønsker at være sammen med min far i himlen, i kærlighed og i åndelighed." Tænk på det er det, I skal være. Jeg skal bruge lidt af min tid til at være i åndelig væren. Det kunne være fantastisk at sige, jeg vil bruge meget mere tid til det, ikke bare tænke på det men leve det.

Forestil jer I kan bygge nye ressourcer op inde i jer selv. Jo flere ting I udvikler, omdanner, jo mere bestiger I visdomsberget, I kommer længere og længere op. I får større og større udsyn, i den verden almindelige mennesker lever i. I ser deres muligheder, deres evner, og kvaliteter bliver synlige for jer. Nu beslutter vi os til at sige, vi vil fremelske deres evner og kvaliteter, vi vil lægge

et engagement ind på det, så alle mennesker kan leve i harmoni med hinanden i barmhjertighed og kærlighed. Det er helt fantastisk at sige, det er det, man ønsker.

Jeg nævnte darshan lige før. Her på Healerskolen har vi darshan i aften klokken 18, det er fordi, så har folk mulighed for at holde Sankt Hans bagefter, klokken atten er I velkomne. Prøv at sige jeg har lyst til at være der, jeg har lyst til at være i min inderlighed, min ophøjede væren, det er den, jeg vil leve i. Jeg vil kravle længere op på visdomsbjerget. Her begynder man at kan udtrykke meget mere kærlighed. Det indre barn man har i sig selv, udviser spontanitet og kærlighed. Siger ”hej prøv nu at se her, vi kan også komme den her vej op ad bjerget, det kunne være sjovt at komme den her vej, i stedet for en anden vej.” Lad den spontane del inde i jer være styrende, luk spontaniteten ud sammen med kærlighed og visdom. Glæd jer til at se, hvor I kommer hen.

Her til morgen så jeg nogle af vores gamle elever, som spurgte om de kunne få lov at komme tilbage i deres åndelighed igen. Ja tak I er velkomne, men de har altid haft tilgivelsens lys fra mig, men kan man tilgive sig selv? Vi ved, som vi bestiger visdomsbjerget, betyder det, vi får mange flere guddommelige egenskaber, vi bliver mere vise. Visdom sammen med kærlighed er det, vi skal anvende, vi skal være en visdomsmester. Viden udtrykt gennem kærlighed fører til visdom.

Lad os sammen løfte vores bevidsthed og i dag meditere på, at jeg og Faderen er et, lad os meditere på det. Jeg og det guddommelige er et. Det guddommelige er inde i os i alle vores celler i al vores bevidsthed. Når vi drejer fokus ind mod den højere bevidsthed, får vi ny viden igennem os, så vi kravler højere op på bjerget igen. Forestil jer vi lever kærlighedsdage hver eneste dag. Vi bygger kærligheden ind som grundenergi i vores bevidsthed, vi kommer længere op på visdomsbjerget igen. At bestige visdomsbjerget betyder også, vi går lidelsernes vej og gennemgår lidelser i oplysthed og kærlighed. Den oplyste vej er kristusvejen, og det er kærlighedsvejen.

Forestil jer når I mediterer på, jeg og Faderen er et, responderer på jeres håndchakraer, måske kan I mærke pulsslag i jeres hænder, håndchakraer. Forestil jer hvad vi kan løfte med kærligheden. Ligesom vi bestiger visdomsbjerget, bliver alting lysere, vi begynder at se ind i engleverdener, som udelukkende betjener det guddommelige. Englene påvirker vores intuitive bevidsthed. Vi afkaster vores begrænsninger. Ligesom vi kommer op ad visdomsbjerget, opdager vi, at jorden er ved at forvandle sig til en hellig planet, vi har alle sammen indflydelse på det.

Vi responderer igen på, at nogen gange tænker vi på en ting, siger noget andet og gør noget tredje. Det gør vi i vores personlighed, men idet vi går på visdomsbjerget, bliver det til ”Faderen ske din vilje i himlen således også på jorden”, så bliver det til en materialisering. De samme tre ord i Faderens, Sønnens og Helligåndens energi det er på en lidt højere omdrejning på visdomsbjerget. Når I kommer op på toppen af bjerget, er der evig solskin, der er en ydre sol, og der er en indre sol inde i jeres hovedcenter. Der er en ubeskrivelig lykke, glæde og lyksalighed. Lyksalighed.

I dag vil jeg overføre åndens viljesenergi, lyksaligheden, kærligheden, skabende intelligens til jer. Prøv at være åbne i jeres hjertes, i jeres bevidsthed. Jeg vil overføre Helligåndens energi til jer. Prøv at være aktiv omkring mit pandecenter, mine øjne. Vær til stede i en indre væren inde i jer selv i oplysthed, kærlighed og ydmyghed, og der igennem modtage bevidstheden fra Herrens åsyn. Ha` fokus på energien, lad energien strømme ud til jer alle sammen, til menneskeheden, hele vores kendte verden og til det ukendte. Sig inde i jer selv ”jeg og Faderen er et”. Responder på gennemstrømningen. Gennemstrømningen kommer fra toppen af visdomsbjerget, løfter, inspirerer, helbreder. Kærligheden i jeres sjæle er den helbredende energi. Slip jeres ydre gøremål, lad os følges ad i den indre udvikling på visdomsbjerget.

Lyt til den her morgenmeditation mange gange, der er en større dybde i den, end man umiddelbart tror.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag.

Det var vores morgenmeditation nummer 279. Godmorgen til jer alle sammen, en velsignet dag til jer.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)