

## **Nr. 274 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 18. juni 2019

**Nøgleord: Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.**

Godmorgen.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Nu har vi i nogle dage talt om at være forelsket og kærligheden, kærligheden til det indre barn, løft og inspiration, vi skal prøve at være inspiratorer.

Jeg vil gerne have, I tænker på, at mange af de energioverførsler I har fået af mig i tidens løb, hver eneste energioverførsel I har fået, er et løft til jer for at hæve jeres bevidsthed. Det er at gå fra det uvirkelige til det virkelige til at komme ind i det fuldkomne liv. I skal arbejde målrettet på at hæve jeres bevidsthed.

Jeg tænker på, at Jesus kom til verden for 2000 år siden, han blev overskygget af Kristus, Jesus modtog den åndelige energi fredsdue. Når jeg tænker på det stykke arbejde, der blev indledt der med en ny viden og en ny udvikling, hvor formålet var at udvikle kristusbevidstheden, kærligheden i hjertet.

Processen er den samme i dag, vi er også ved at udvikle kærligheden i vore hjerter, og give kærligheden videre til alle. Det betyder, at vi højner bevidstheden og giver mulighed for, at en del af menneskeheden kan nå 3. og 4. indvielse. Det arbejder vi også målrettet på her på skolen, at hæve vores bevidsthed ind i gruppebevidstheden, ind i kærlighedsbevidstheden så det er kærligheden, der er styrende.

Mange af de opgaver jeg har lagt ind til jer viser, at man omdanner følelseslivets begrænsninger til kærlighedsaspektet. Det betyder, at når I laver opgaver med delpersonligheder, så arbejder I faktisk med forvandlingsenergien, og I forvandler jer fra personligheden til at blive sjælsstyret. Idet man er ved at tage noget nyt til sig, så er man nødt til at skrive det nye ned, for ellers glemmer man det. Det er ligesom, når man har fået en drøm, der kan være helt lyslevende, den og de fleste drømme forsvinder, når dagligdagsbevidstheden overtager. Når vi helt bevidst skriver tingene ned, så har vi muligheden for at huske forvandlingen og så senere hen arbejde med sjælsskemaet. Det er derfor, vi laver det, når vi så senere igen arbejder med sjælsskemaet, så ser vi, hvordan vi udvikler og videregiver kærlighedsbevidstheden, kristusbevidstheden i vore hjerter.

Når man tænker på, at det helt enkelt er det, man er ved at udvikle, men det har en altfavnende betydning, er det så ikke værd at kæmpe for, det synes jeg, det er.

Vi ved, der er noget, der hedder Syntesens Avatar, vi ved, der er noget, der hedder Kærlighedsavataren, og vi ved, der er noget, der hedder Fredens Avatar og Solavataren. Hvis nu vi tænker lidt over den virkning, det avatarerne arbejder med hver dag har. Det er vigtigt at tænke på, at der ligger krafttriangler i Syntesens Avatar, Fredens Avatar, Solavataren, I skal forestille jer, at i midten af denne trekant er Kristus, Kærlighedsavataren. Det er den kærlighed, der ligger bag alt, det er kærligheden der fornyer, det er kærligheden, der løfter, og det er kærligheden, der er bærekraften.

Hvis I nu mediterer på Fredens Avatar, Syntesens Avatar, Solavataren i en triangel, og i midten står Kristus. Mediterer vi på det billede nogle minutter i dag, så er det en god ide at have i vores baghoved. Lad os gøre det lige nu.

Prøv at holde bevidstheden fast i meditationen og samtidig se over på mig, så vil jer udøse kærlighedsenergien i jeres hjerter og formidle lys og kærlighed til jer alle. Fokuser på mit pandecenter og øjnene.

”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg arbejder med nådens lys, og jeg kommer med den åndelige viljes energi.”

Jeg overfører lys og kærlighed til jer lige nu, medens I sidder i en meditativ proces. Prøv at være nærværende og indadvendt. Forestil jer at den guddommelige kærlighed gennemstrømmer jer lige

nu og oplyser jer. Jeg hæver energien i jeres bevidsthed, jeres krop, jeres celler. Forestil jer at det guddommelige lys og kærligheden gennemstrømmer jer lige nu, at kærlighedsbevidstheden er til stede inde i jer lige nu. Jeg giver kærlighed og lys til jer alle, I kan træde ind i jeres ophøjede væren ind i kærlighedsbevidstheden, som er kristusbevidstheden.

Når vi tænker på, at Kristus kom for 2000 år siden, og Kristus er her stadig, og vi er ved at udvikle os til en kærlighedsarme, frontløbere for nytænkning igennem kærlighed, tillid og visdom.

Jeg ser mange af de prøvelser, I er igennem for at forvandle jer og udvikle kærlighedsbevidstheden i jeres hjerter, ansvarligheden, skaberkraften. Kærligheden løfter alt, kærligheden inspirerer, og kærligheden helbreder. Kærligheden er en sjælsaktivitet. Lad os nu formidle kærlighedslyset ud til hele vores jord, vores klode, lad den blive gennemstrømmet af kærlighed, lad os gøre vores til det. Jeg ønsker jer en dejlig dag, en velsignet dag fyldt op med kærlighed og visdom. Husk at være gode ved hinanden.

Morgenmeditation nr. 274 tirsdag den 18. juni fra Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)