

## **Nr. 273 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 17. juni 2019

**Nøgleord: Vi mediterer på en positiv fremgang for alle mennesker.**

Godmorgen, håber I er friske i dag.

Vi taler så meget om at elske hinanden og give lys og kærlighed til hinanden, og samtidig se så langt ind at man kan se det indre sårede barn i det andet menneske, se hvad det har brug for. Det betyder, at som healer har vi let ved at give dem healing. Man kan give dem fjernhealing med øjnene samtidig med, at man siger, "Jeg elsker dig," så sig det også til det indre sårede barn der ligger i det menneske, der skal elskes. Med andre ord vi arbejder med at fylde de forskellige dele af partneren op med kærlighed, det er det vigtigste, fyld op med kærlighed og tillid.

Nogen gange sker der det i livet, at man bliver forelsket, og så bygger man lys og kærlighed ind. Så går der en tid, så blegner det lidt, så ser man en del begrænsninger, som man ikke har set før. Så ved vi, at når vi er på forkant med at give lys og kærlighed til det indre sårede barn, så betyder det, at man har forvandlet en del af de processer, inden de kommer til at opstå kommer til udfoldelse. Så efter forelskelsen kommer en dybere forståelse for hinanden, og hvis så den mangler den kærlige forståelse, så begynder man at tænke på, hvordan man kommer ud af det igen, i stedet for at tænke hvordan kan jeg forbedre mulighederne for det menneske, man lever sammen med. Vi skal hele tiden tænke på, hvordan vi kan forbedre tingene. Vil vi gøre den indsats, der skal til, så de mennesker man lever sammen med lever i harmoni, fordragelighed, og har det godt?

Vi kan jo også gøre det på arbejdspladsen, vil vi give ubetinget kærlighed til vore kollegaer, lade dem vokse og lade dem føle sig inspireret. Vi skal jo inspirere andre. Hvorfor er det nu, vi skal det? Jo, det er vigtigt, at alle mennesker inspirerer hinanden, løfter, ser nye mål, nye horisonter. Det er sjælens hensigt at opløfte og inspirere. Det er ikke noget, jeg har opfundet, det har altid været sådan.

Hvis man så ser et forhold, der er ved at være slidt op, der er ingen kærlighed mere. Så er det vigtigt, at se på om det kunne være, man skulle slippe forholdet, hvis det ikke er muligt at bygge på det. Så er det vigtigt også at give kærlighed i afskeden, fordi mange gange kan man lægge længsel ind på det tabte, man elsker altid det tabte, når man er ved at afslutte et forhold og er på vej ind i et nyt.

Hver gang I er i en arbejdsproces på arbejdspladsen, man går fra et stykke arbejde til et andet, så skal man se på, hvordan læringsprocessen er. Man lærer noget på den ene arbejdsplads, og den viden der bliver bygget op med kærlighed, bliver til visdom. Den visdom kan man så anvende i det næste arbejdsforhold. På den måde fornyer vi os hele tiden. Vi skal have villigheden til at forny os.

Men lad os sige at vi er opdraget i nogle mønstre, hvor vore forældre ikke kunne vise kærlighed til hinanden, de havde meget besvær med det. Så kan man se på, om det er sådan et forhold, man selv har til partner, arbejdsplads, kollegaer, i skolen og i alle relationer. Hvordan er mine forhold, er jeg en afspejling af mine forældres livsmønstre, eller tør jeg tage livet til mig? Det der er vigtigt med vore børn, det er at give dem frihed ved at opdrage dem i kærlighed gennem tillid, så vi får skabt nogle gode børn, der lever gennem harmoni og livsglæde. Det vil betyde, at de altid vil være vindere i enhver situation, de vil være årsagen, årsagen til at man kan forandre alting gennem kærlighed og tillid.

Hvis der så undervejs gennem udviklingen kommer nogle forskellige sygdomme, så skal man se på de sygdomme. Er det frigørelsessygdomme, og hvordan behandler vi dem? Kan det være en

frigørelse fra noget, der er statisk? Hvis der er masser af kærlighed i livet, så er det en frigørelsesproces, man går ind i. Hvis der er mange begrænsninger, mange bindinger, så er det ingen frigørelsessygdom, så er det fastlåsning i de gamle mønstre, der er så en negativ binding, og den negative binding er der smerter i. Der kommer forskellige smerter rundt om i kroppen, lige i det chakraområde man skal udvikle nye evner i. Det er fint at vide det, men gør man så noget ved det? Undersøger man, hvad der er årsagen?

Man skal altid tænke på, at skaberkraft i fysisk manifestation er penge, det er energi. Så jo mere vi har villighed til at skabe forandring, skabe nytænkning i andres bevidsthed, jo mere lærer vi at følge med strømmen. Så lad os meditere på at vi er i stand til at formidle en positiv fremgang for alle mennesker, en positiv fremgang gennem kærlighed og tillid. Vi skal huske, at alle mennesker indeholder den ubetingede kærlighed inde i sig selv. Alle mennesker har det i sig, alle mennesker evner at gøre det. Den ubetingede kærlighed indeholder alle mennesker. Så lad os anvende den ubetingede kærlighed.

Vi mediterer på en positiv fremgang for alle mennesker, for alle jordens folkeslag uanset hudfarve og religioner. Se dem alle som sjæle der er ved at udvikle nye evner. Giv dem lys, kærlighed og tillid. Det er vigtigt, at når I slipper et element, så giv kærlighed til det nye der skal læres.

Så er der nogen, der siger, at det er to forskellige typer kærlighed, men hvis nu vi siger, at vi anvender den ubetingede kærlighed, vi har inde i os selv, og bag ved den ubetingede kærlighed ligger det guddommelige, og vi er jo guddommelige, så lad os bruge det guddommelige lys vi har i os og sætte alle i en harmonisk vækst i deres tanker og bevidsthed.

Hvis I nu ser over på mig, ser på mit pandecenter og øjnene, så formidler jeg lys og energi til jer, kærlighedslyset som lyser og inspirerer os, kærligheden inspirerer.

Hvis I tænker på, at I modtager Herrens velsignelse lige nu, ”Jeg velsigner dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.” Så I forbliver i jeres ophøjede bevidsthed, så jeres kroppe bliver et instrument for den guddommelige kærlighed, den ubetingede kærlighed. Vi ved, at vi alle er lysbærere fra de høje himmelsale, bring lys og kærlighed ind i menneskers bevidsthed. Til menneskeriget, hele vores jord, vores planet, videregiver vi den ubetingede kærlighed.

Medens I arbejder med det, er det en god ide også at have opmærksomhed på jeres hjerteenergi, arbejder med den uselviske kærlighed.

Læg et lille smil på ansigtet, smil til verden så smiler den til dig. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer og forny jer. Tænk på solen inde i jeres hoved for I er Solengle, der kan bevæge sig rundt i verdenerne med lys og kærlighed. Brug det som et mantra og sig ”Jeg er lysbæreren fra de høje himmelsale, jeg formidler lys, kærlighed og tillid.”

Tænk hvis det kom til at stå på vores gravsten, så har vi jo haft et værdigt liv, men vi er jo ikke ved at dø, vi er ved at leve et langt liv i kærlighed, tillid og forståelse.

Hvor er det dejligt at lave morgenmeditation og lytte til fuglene udenfor.

Godmorgen til jer alle, det var morgenmeditation mandag den 17. juni 2019 nr. 273

Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.