

Nr. 270 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 14. juni 2019

Nøgleord: Forestil jer at freden hænger sammen med Helligåndens liv.

Godmorgen i dag fredag den 14. juni til morgenmeditation nr. 270.

Jeg kom til at tænke på ordet Gud. Gud det er jo skaberkraften og kærligheden, for alt hvad der eksisterer på vores klode, er guddommeligt.

Gud begynder med G for god, U står for undervisning, og D kan stå for Darshan, åndelig energioverførsel.

Vi ved, at Gud det guddommelige er en kæmpe stor tiltrækningsenergi, hvor vi bliver trukket ind mod det guddommelige ind mod kærligheden i os selv, så vi er alle forbundne i det guddommelige. Inde i os ligger det guddommelige helt dybt inde, det er der, vi får næring fra, det er der, vi får inspiration fra. Men vi har nogle forskellige filtre, der ligger og spærrer. Vi har jo det, der hedder vores personlighed og vores personligheds erfaringer. De ligger i vores underbevidsthed, og underbevidstheden er den, der styrer næsten alt det, vi foretager os. Men hvis vi nu forestiller os, at inde bag ved alt dette ligger det guddommelige, som er kærligheden. Så hvis vi tænker på, når vi græder over et eller andet, vi er kedede af, så er det mange gange en personlighedsbinding. Men græder vi nogen sinde over, at vi ikke er tættere på det guddommelige selv, tænker vi over det? Græder vi over, at vi ikke er i kontakt med det guddommelige.

Hvis vi nu græd lidt over det, så ville det guddommelige være tættere på os og træde igennem, så vi får en kæmpe opløftning inde i os selv. Men er det nu den gamle underbevidsthed, der bestemmer, så vil den altid føle, at tingene hvis man er ved at lave noget nyt, det er forkert, at man er styret af underbevidstheden.

Men lader man sig nu inspirere og ved, at vi alle er guddommelige, i guddommeligheden er der ingen begrænsninger, og så er det en helt anden situation. Så derfor er det vigtigt at smile til verden, så smiler verden igen til os. Vi skal tænke på, at vi har ubegrænsede muligheder. De ubegrænsede muligheder ligger i kærligheden, så lad os være kærlige i vores fremfærd og sige: ”Jeg går mod den oplyste vej.”

Hvis nu vi begynder at tale om den kærlighed, vi kan se i alle mennesker, så bliver det et andet system, vi lever i, så bliver det til en kærlighedsplanet, vi fungerer i. Hvis vi siger, vi gør det bedste, vi kan, så får vi hjælp fra det indre liv. Det der er så vigtigt er at gøre det helhjertet og være styret af det indre liv, det betyder også, at det bliver formidlet gennem stemmen og andre ting, det bliver opladet med guddommelig energi.

Det vil sige, at alle andre mennesker kan få tryghed i jeres stemmeføring, når den er opladet med guddommeligheden. Vi søger alle det guddommelige, men vi er jo guddommelige selv inde bag ved blændværket og illusionerne, inde bag underbevidstheden, inde bag det hele er vi guddommelige, så hvorfor søge det udenfor os selv når det er inde i os. Hele skabelsesaspektet er inde i os.

Hvis man tænker endnu større, så er vi skabt til at kunne skabe et solsystem. Det er de færreste, der tænker så langt frem. Så derfor er det, når vi arbejder med morgenmeditationer arbejder med energi og tillid, så begynder vi at åbne op for den

iboende kraftkilde, som er det guddommelige. Men hvor skal vi lægge vores fokus? Kan det være på vore hjerter, hjertechakraet i hovedet? Eller hvor skal vi lægge bevidstheden? Bevidstheden skal vi lægge i vores indre væren, i vores ophøjede bevidsthed. Jamen, kan det så være storetåen? Ja det kunne det godt være, men sådan tænker vi jo ikke på, at alting hænger sammen. Vi kan sige, at det hjertet banker for, det er livsenergien, livsaspektet. Vi skal tænke på, at vi har vores krop, der er en guddommelig bolig.

Lad os sige at fra i dag skal vi øve os i at udtrykke kærligheden, vi skal være i kærligheden, og vi skal udtrykke den, vi skal opfatte alting gennem kærlig forståelse. Læg et lille smil på ansigtet som når I er nyforelskede, se den forandring der sker inde i jer. Læg lys og kærlighed ind i jeres ansigt og tænk samtidig på Fredens Avatar, prøv at tænke på den frihed der vil ligge i, at når der er fred alle steder, i alle naturriger inde i os, når vi ikke skal være i konflikter men have indre samklang. Forestil jer at vi har samklang i fredens lys, Fredsavatarens bevidsthed, vær bevidst i dette her, lad den indre fred strømme igennem jer. Forestil jer at freden hænger sammen med Helligåndens liv. Vi ligger bevidstheden inden for kærligheden, vi tænker på Kærlighedens Avatar og forbinder os selv med den indre væren i både hjertet og en værenstilstand med Kærlighedsavataren, som også er kristusbevidstheden. Forestil jer at i vores hovedcenter der har vi solen inde, den åndelige sol som belyser alt inde i os, og I ved, den indre sol hænger sammen med den ydre sol, og som er Solavataren og igen Sollogos. Forestil jer en gennemgående strøm gennem de forskellige avatarer. Det der er svært at forstå, er jo at der er en kæmpe stor indre verden. Himmeriget ligger inde i os, så vi er alle forbundne med Guds kærlighed, Guds liv, det er det, vi er indvendig, og det er det, vi begynder at udtrykke udad til.

Det kunne være spændende igen at lave et skema, det er måske svært at forstå. Forestil jer at man kunne udfylde sådan et skema, som så ikke kan rumme denne guddommelighed, men man kan godt begynde at udtrykke kærlighedsbudskabet hver eneste dag og sige, at her formåede jeg igen at arbejde med kærligheden. Beskriv forvandlingen inde i jer selv over for andre mennesker. I skal huske, at kærligheden bærer alt, kærligheden løfter og inspirerer. Prøv at synke lidt dybere ind i jeres hjertechakra, overgiv jer, giv jer hen til det indre liv. Og så vid at jeg arbejder med jeres sjæl, jeg tilfører jeres sjæle næring hver eneste dag. Jeres sjæle får åndelig energi hver dag, åndelig bevidsthed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg arbejder med den skabende intelligens. Når I forbinder jer dybere med det indre liv, jeres guddommelighed, så betyder det, at for hver eneste vejtrækning kommer der en stærk opladende bevidsthed, og det er i det indre, al rummelighed er til stede, og det laveste aspekt i det er sjælskvaliteterne. Jeg mærker, at jeg responderer på det. Når jeg taler om det, kan jeg mærke mit hjerte bliver lykkelig, jeg kan mærke kærligheden, jeg kan mærke tilliden. Så alt er inde i os, vi skal pakke det ud og videregive det. Lad os begynde at leve det gode liv, vi skal leve det indre liv hver dag, så behøver vi ikke søge i det ydre mere, men vi kan være i den indre væren, vi går jo med viden inde i os selv, men det er ikke personligheden, jeg taler om, det er heller ikke sjælen, det er vores åndelighed.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag. Hør meditationen mange gange, stop op ved de passager I ønsker at meditere dybere på, det er en rigtig god ide.

Godmorgen til jer alle fra Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk