

Nr. 266 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 10. juni 2019

Nøgleord: **Kærlighedsfundamentet.**

Godmorgen og velkommen. I dag er det mandag den 10. juni 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 266. Vi mangler kun ca. 100 mere, så har vi taget et år, det kan hurtigt gå.

I dag er det en lille smule overskyet her ved mig, men det ser ud til, det kun er en times tid, måske halvanden, så bliver det jævnt gråvejr, men det gør jo ingenting. Man kan fordybe sig selv inde i sig selv, det er dejligt at tænke på, så har man større muligheder for det.

Det er dejligt at tænke på hver eneste dag, at vi er celler i Guds liv, vi er forskellige celler i et guddommeligt liv. Det betyder, vi har forskellige guddommelige evner, der skal udtrykkes, det ved vi også. Igennem vores stråleopbygning er der forskellige evner, der skal udvikles hver eneste dag, de har altid været der. Det er vigtigt at tænke på det filter, der ligger foran, som hedder ting i følelseslivet, som kan spærre udsynet, det skal vi til at omdanne til det oprindelige vi er i forvejen, vores oprindelighed er kærligheden. Tænk på, vi kommer fra kærlighedens kilde i Guds sind. Det udspringer vi fra, med den kærlighed og visdom der er til stede. Når man tænker på, vi er celler i et guddommeligt liv, hvor vi indeholder freden, visdommen, lyksaligheden, ydmygheden, kærligheden. Tænk på, det er vores grundenergi. Det er spændende at tænke på, særligt hvis det er en gråvejrsdag, så kan vi lukke endnu mere op for vores iboende evner, få det til udtryk, fylde hele vores legeme med kærlighed. Som jeg altid siger, forvandlingen kommer indefra, fordi vi er guddommelige indvendige. Tænk på den guddommelige gnist, som er sjælen, den strømmer også i vores legemer.

Det jeg arbejder med hver eneste dag, i vores morgenmeditationer, det er at bygge jeres legemer op, til at være mere og mere modtagelige for jeres guddommelighed. Det er der, man møder blændværk og illusionerne. Blændværk er, at man er styret af følelseslivet, illusioner betyder, man er styret af sit lavere mentallegeme.

Det er sjovt at tænke på, inde bagved er vi helt rene og vise. Vi ejer stor visdom. Inde i os er allestedsnærværelsen til stede. Tænk på hvis alle har udviklet intuitivt klarsyn, var det lidt spændende. Ikke astralt klarsyn, som vi havde på atlantistiden. Det er et skridt, vi kan komme videre i vores bevidsthed, i vores væren, i vores dagligdag.

Noget af det første man kan begynde at styre, er at omdanne utålmodighed til tålmodighed, tålmodighed er en stor styrke. Man kan omdanne tvivl til tillid, modstand til spontanitet. Der er mange ting, vi kan omdanne hver eneste dag. Det er vigtigt at bevare lys og kærlighed i vores indre. Vi skal bevare det, lade det strømme ud igennem vores legemer. Hvis man har den oplevelse at lys og kærlighed strømmer fra jeres hjerter, fra jeres hovedcenter, hele kroppen, så det hele bliver lyst op af lys og kærlighed, og vi kan være i den indre verden, som fornyer alt. Fornyelsen kommer indefra. Når vi begynder at være bevidste om det guddommelige, og vi udfører guddommeligheden i os selv, så er vi blevet til positive egenskaber.

Her om morgenen når I skal vække jeres kære, prøv at vække dem med nænsomhed og kærlighed. Se på dem I har omkring jer, der kan leve i nænsomhed, kærlighed og tillid hver eneste dag. Det betyder, mange sygdomme som ellers ville eksistere, de opløses. Vi kender vores guddommelige arv og mange ting ændres.

Når I f.eks. siger til mig, ”Vi gør vores allerbedste, vi gør det bedste, vi har i os selv, til at hver dag kan blive en god dag”. Hvis man har ønsker, der kan anvendes til hjælp til at løfte menneskeheden, så kan man få hjælpen. I lukker op for jeres indre kilder, jeres indre livskilder. Det vi skal udføre er en uselvisk handling. Forestil jer hvis hjertet er rent, fyldt op med kærlighed, tillid og visdom, vær opmærksom på lyksaligheden.

Vi mediterer på lyksalighed, kærlighed, renhed i hjertet. Lad kærligheden udstrømme fra jeres inderste væsen, prøv at opleve det lige nu. Lad kærligheden strømme igennem jer, løfte jer og inspirere jer. Lad os meditere på det, og stadigvæk have fuld bevidsthed på vi er en celle i Guds liv, alle omkring os er det samme. Vær bevidst om jeres indre kærlighed, en indre væren inde i jer.

Vær bevidst om hvert eneste hjerteslag der sker, lad det ske igennem kærlighed og tillid. Lad kærlighedslyset vokse inde i jer, kærlighedslyset, den altfavnende kærlighed. Når vi er mere bevidst om det, mærker man en indre ro, fred, glæde, lyksalighed og hengivenhed. Når I lader det indre kærlighedslys gennemstrømme jer, vil der komme en afslapning i jeres udtryk, der vil komme mildhed i jeres bevidsthed, I vil få en fredelig udstråling og fundamentet bliver kærlighed, kærlighedsfundamentet. **Kærlighedsfundamentet kan være vores kraftord** i dag. Vær kærlighedens budbringer. Prøv at være forenet med jeres indre liv.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme alle jeres handlinger i dag og i al fremtid. I skal forestille jer, hele tiden, at I hviler i jeres indre, jeres indre guddommelighed, som alle indeholder. Fyld jeres liv op med kærlighed, tillid og visdom.

Vær helt bevidst om hver eneste vejtrækning, hver eneste pulsslæg kan formidle kærlighed både på ind og udstrømning. Bliv i jeres indre væren. Vi ser muligheden for at være et med jeres indre guddommelighed, den indre kærlighed. Når vi ser med kærligheden, så ser vi muligheder hele tiden, vi ser nye muligheder. Forestil jer mildheden og kærligheden er i jeres øjne, og når vi samtidigt har bygget tålmodighed og tillid ind, man overgiver sig til sin indre ledelse i sin guddommelighed.

Jeg ønsker jer alle en velsignet god dag, også i dag og hver dag. Det er i dag mandag den 10. juni 2019, det var vores morgenmeditation nummer 266.

Godmorgen og jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.