

Nr. 263 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 7. juni 2019

Nøgleord: **Når man tror på, forsynet hjælper en, så er man aldrig helt alene.**

Godmorgen det er Peter L. Simonsen fra Sønderjylland, der er på linjen her.

I dag tænkte jeg lidt på, jeg vil snakke om noget andet, end jeg plejer at gøre og måske alligevel det samme. Jeg er lidt i nye omgivelser i dag, det er rigtig dejligt at være det.

Jeg tænker på, vi mennesker er på en lang rejse i hele vores liv, hvor vi går fra et niveau ind i et andet niveau, hvor der er mange lektier, der skal læres. Alle de mange nye lektier der skal læres. Jeg spekulerede lidt på, mange af os der er i inkarnation lige nu, vi har måske levet i de højere verdener. Jeg responderede lidt på herlighedens håb og kærlighedens muligheder. Herlighedens håb.

Vi ved, der er noget, der hedder den guddommelige herlighed, hvor alt er lyst og godt, så har man været deri et langt stykke tid blevet fyldt op med lys, kærlighed, tillid og visdom, man er blevet skolet i det på de indre planer, herlighedens håb, kærligheden. Kærligheden forvandler, kærligheden opbygger, kærlighed og tillid. Vi har været herinde i himmeriget været fyldt op med de typer energi.

På et tidspunkt bliver man aktiveret igen, siger, ”Nu skal du have en ny inkarnation, du skal ned på jorden igen ned i menneskeriget, der har du nogle opgaver, du skal lave”. Det bliver dejligt at se, hvad man skal lave, man kigger lidt på det, siger, ”Hvad blev man ikke helt færdig med i den gamle inkarnation”. Det bliver lagt ind som nye muligheder, hvor man skal forandre de processer. Man vil møde nogle mennesker, hvor forandringen er til stede inde i. Man bliver udsendt af det guddommelige liv, guddommelige kærlighed, herlighedens lys. De ting har man med sig i den nye inkarnation. Det kan være mange forskellige evner, man har med sig.

Man bliver født her på jorden igen, selvfølgelig som baby, foster, undfanget, bliver præget af vores forældres mønstre. Vi har faktisk glemt alt om, hvem man var, hvordan det var, og hvad vi skulle lave. Der går et stykke tid i livet, man kommer måske ud for en del kriser, smerter og sygdom, mister nogle ting. Man begynder at tænke lidt dybere over livet. Hvad er det her liv for noget? Man spekulerer nogle gange på, hvorfor går det så godt for nogle mennesker og svært for andre mennesker. Man kigger lidt på, man har en indre tilskyndelse til, at man godt vil hjælpe, så de kan få det bedre. Man ved bare ikke helt eksakt, hvor tilskyndelsen kommer fra, det er en indre tilskyndelse til at gøre det bedre, fordi man kan mærke, de er glade for en og for andre.

Man går videre i livet, ser man har lavet en hel masse ting i lang, lang tid. Arbejdet i forskellige erhvervsområder, det har også givet god mening, der har man været ambitionsstyret. Det har været rigtig godt, fordi man gerne vil se fremgang på mange planer.

Når man har været der et stykke tid, de omgivelser man har været i, så er det som om, de er slidt op, der er ikke inspiration i det mere. Det kan være forsynet kommer prøver at komme med en god ide, siger prøv at gå den vej i stedet for den vej, du plejer at gøre. For mig skete der det, at jeg arbejdede som håndværker i byggebranchen, flisemand. Pludselig en dag kom der en indre tilskyndelse, ”Peter du skal købe dig en ny bil, jeg kan se, du skal til at køre langt”. Jeg lyttede til den del, der sagde, du skal købe dig en ny bil, du skal til at køre langt. Det var en stemme, som var fri for følelseslivet bare en ren klar information. Jeg købte en ny bil, fordi jeg kunne mærke, det var rigtigt, jeg kunne mærke tilliden i at købe en ny bil.

På det tidspunkt boede jeg i centrum på Mors, hvor jeg havde et hus. Det var selvfølgelig ”Huset i centrum”, som jeg senere navndøbte min nye virksomhed, eller vores nye virksomhed min eks og mig. Jeg købte en ny bil, den var splinterny, den stod på græsplænen, havde det godt, mens jeg kørte i min gamle bil, fordi den gamle bil kørte godt nok. Den kørte godt, men hvis det var dårligt vejr, regnvejr, tåget, så kunne den ikke rigtig starte, men det var en god bil. Det var dejligt

at have den med mange gode minder, mange gode køreture, mange gode snakke, naturen. Jeg kiggede meget på den bil. Den nye bil stod faktisk en hel måned ventede på mig, at jeg skulle ud at køre. Jeg tænkte, det var besynderligt, hvorfor kører du ikke i den nye bil. Jeg kunne lige så godt slide den gamle op først.

En dag kunne den gamle bil ikke starte, jeg tænkte, du kan også tage den nye bil. Jeg tog den nye bil kørte i den, den var meget, meget bedre end den gamle bil. Efter den tid kørte jeg ikke i den gamle bil mere. Jeg bestemte mig til at skrotte den eller sælge den til en anden, fordi der havde været mange udgifter, mange ting forbundet med den. Jeg kørte i den nye bil, jeg fik mange nye muligheder i livet.

På et tidspunkt mødte jeg igen nogle ting, som forandrede mit liv, hvor jeg skulle lukke noget mere op for de ting, jeg var gearet til gearet til at arbejde med menneskehedens udvikling. Jeg mødte en hel masse kriser først og dødsfald. Det satte mig i forbindelse med, at der måtte være en større mening med livet, end den jeg ser.

Jeg begyndte at søge noget alternativ udvikling. Jeg kom i udvikling lærte en masse nye ting. Hver eneste gang jeg lavede en proces, var der noget, der var bedre til mig på den anden side. Sådan har det været hele tiden, men man går fra noget gammelt ind i noget nyt. Man giver energi til det nye, det nye trækker noget mere nyt til sig, hvor der er nye muligheder igen, nye forandringer, større rummelighed og mere kærlighed.

Efterhånden får man øje på, det skal ikke dreje sig så meget om dig selv Peter, det skal dreje sig om, hvad jeg kan give, hvad jeg kan give andre af muligheder, nye muligheder. Jeg begyndte at tænke på, jeg kunne sådan set godt huske, hvor jeg kom fra, hvad der var min livsopgave. Jeg begynder at føre menneskeheden tilbage ind i det guddommelige, fordi det var det, jeg kom fra. Der vidste man, herlighedens håb var til stede, der var alting fuldstændig anderledes.

Når man begynder at gå vejen, er det let nok at gå vejen, men det at gå fra et niveau til et andet det kan være svært, fordi jeg ville også gerne. Min gamle bil ville jeg også have til det og det, men efterhånden som jeg kørte den nye, blev det bedre og bedre. Når vi erhverver os nye evner, nye kvaliteter, betyder de gamle ting, vi har haft tidligere har tjent et formål for at nå til det sted vi er i dag, så kommer vi videre derfra, vi ser nye muligheder.

Det kan være godt at meditere lidt på herlighedens håb. Luk op for de ting i sig selv. Luk meget mere kærlighed ind i sit liv, kærlighed, tillid, forvandling. Vi ved, sjælen forvandler alting, sjælen, tilliden. Når man tror på, forsynet hjælper en, så er man aldrig helt alene, man bliver ledt på vejen til at komme videre. Det vigtigste er at se det gode i alle mennesker, byg på godheden, kærligheden og tilliden.

Vi mediterer på Guds herlighed, den guddommelige tillid, visdom. Forestil os, vi kan trække os ud af følelseslivet, ind i inderligheden, ind i ydmygheden og blive opladet af lysets energi, af lys, kærlighed og tillid, det kan lade os op. Tænk på dem der er lysbudbringer fra de høje himmelsale, magisk stjernebestøver, tænk på alle kraftordene er forbundet med jeres sjælelige, åndelige guddommelighed. Kraftordene er magien for forvandling. Det er vigtigt for os, at anvende de evner vi har fået sat til rådighed blive ved med at anvende og bruge dem. Det bliver det stærkeste element, det bevirker trækket til følelseslivet bliver mindre. Det betyder, man fornyer sig. Fornyelsen kommer indefra, som igen giver en større forståelse, ny viden og tillid. Når man har taget de skridt i sit liv, hvor man har arbejdet ind mod det guddommelige, så får vi hjælp af det guddommelige. Når vi arbejder for de store, får vi hjælp af de store. Det vil sige, man kan rumme alting på en ny måde igennem ny forståelse. Herlighedens håb.

Tænk på det er en ny dag i dag, hvor vi kan sprede meget lys og kærlighed. Det er fantastisk, vi kan gøre det hver dag. Det vi møder hver dag, er for at udvikle nye evner inde i os, nye evner og nye muligheder.

Jeg siger mit kraftord igen. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Det er faktisk enkelt, når vi ligger bevidstheden ind imod den guddommelige herlighed, eller imod den guddommelige kærlighed, så fornyer vi den verden, vi lever i, vi går ind i kærlighedsbevidstheden, Kristusbevidstheden, som er det samme. Vi forbinder os med avatarerne, vi kan forbinde os med Hierarkiet, Shamballah, alle de ting vi tror på, det giver ny fornyelse, nye muligheder til os selv og til andre. Tænk i dag på herlighedens håb, tænk på I er måske udsendt derfra.

Godmorgen til jer alle sammen. Det var morgenmeditation nummer 263, den 7. juni 2019. God morgen til alle. Jeg ønsker jer en velsignet dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. En velsignet dag igen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk