

Nr. 262 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 6. juni 2019

Nøgleord: Oprigtighed ind mod vores højere bevidsthed.

Godmorgen og velkommen. Lad os starte med at smile til verden. så smiler verden tilbage igen, det er jo vældig, vældig fint. Godmorgen til jer alle sammen. Mit navn er Peter L. Simonsen, leder af Healerskolen her i Sønderjylland.

Jeg vil prøve at geare lidt ind på missioner i dag. Jeg kom til at tænke på, da jeg satte mig her i dag, at jeg måske skulle sige noget andet end det, jeg plejer at sige. Det vil jeg selvfølgelig gøre.

I dag er det torsdag den 6. juni 2019. Det er faktisk min lillebrors fødselsdag, tillykke med det Simon, han hører nok ikke udsendelsen, det tror jeg bestemt ikke, selv om det kunne være gavnligt for ham. Det her er morgenmeditation nummer 262.

Jeg vil starte med at fortælle om, da jeg startede skolen her. Inden jeg startede skolen, havde jeg været ude i nogle livskriser. Livskriser som var ufrivillig for mig. Jeg har haft en rigtig sød kæreste, som fandt ud af, at hun ville realisere sig selv, det betød, jeg var ikke indbefattet i hendes fremtid. Det blev jeg meget ked af. Jeg var meget sorgfuld i meget lang tid. Jeg fandt ud af, hun havde en anden kæreste. Ud fra min personlighed var det en stor katastrofe, men efterfølgende var det mit held, fordi hvis hun ikke havde meldt fra, var jeg aldrig begyndt på min åndelige udvikling og sjælelige udvikling, for at se hvad der lå i det.

De beslutninger jeg efterfølgende tog for at udvikle clairvoyance, healende evner, for at sætte menneskeheden i vækst, begyndte jeg at følge den indre inspiration, jeg havde i mig selv. Det fik jeg muligheden for, da hun gav slip på mig, så kunne jeg gøre noget andet. I skal tænke på, nogle gange når vi slipper et forhold, kan vi bygge et nyt forhold op. Når man bygger et nyt forhold op, skal man lægge forventningens glæde ind i det nye, en forventnings glæde til livet. Det betyder, de mennesker der er omkring os, skal man kunne snakke med, om de nye ting man laver, fordi der ligger en forventnings glæde til familierne og til børnene. Den må man aldrig tage fra dem. Det er vigtigt at sige, jeg tager det nye livsmønster til mig, den nye livsenergi tager jeg til mig for at komme videre. Man begynder at forvandle tingene.

Dengang tænkte jeg på, at jeg ville udvikle mine healende evner, clairvoyancen, min åndelighed med kun et formål at sætte menneskeheden i udvikling. Det var ikke bare et menneske, det var dem alle sammen. Når man begynder at tænke sådan, lukker man op for den indre vejledning inde i sig selv. Man får sat nogle andre vejledere til rådighed, end man havde tidligere, fordi man begynder at kræve, vil noget mere. Det betyder også, når man begynder at gå fremad, går der et lille stykke tid, hvorefter der kommer en masse nye opgaver, man skal løse. Andre sårede følelser dukker op, fordi de skal forvandles. Efterhånden ved man, at bagved hver eneste begrænsning ligger der en ny evne, som den guddommelige intelligens anviser os. Det siger, "Peter du skal lige løse det her og det der, fordi du får indsigt i, hvordan andre mennesker fungerer, du skal lige have den indsigt også, du skal lige være levende, du skal være nutidig". Det betyder, jeg begynder at søge efter det liv, jeg skal have i fremtiden, med de nye mennesker der skal være i det. Hvis man lægger det positive ind i at skal møde nye mennesker, så bliver det en positivitet, hvor man møder positive mennesker, fordi jeg kommer med en positiv indstilling. Det betyder, man kan hjælpe andre give dem gode råd.

Jeg fandt ud af, når man giver gode råd, det var en salgsvare. Det var en salgsvare, man havde fået fra det indre liv, sin guddommelighed. Jeg kunne give viden. Når jeg giver viden til andre, så arbejder jeg med tillid. Efterhånden arbejder man med tiltrækningsloven. Det var interessant at se, det kunne vokse. Alting vokser ved at køre med den positive energi. Jeg fandt også ud af, at alt det der ikke fungerede af det gamle, det var jeg nødt til at ændre på. Hvis jeg ikke ændrer

på det, giver det stagnation. Vi skal hele tiden ændre vores forhold til det gamle liv, sige at det ikke er ønskværdigt. Jeg tager det nye liv til mig, jeg tør lægge glæden ind til det nye. Forventningens glæde, der er en rigtig stor fremdrift, forventningens glæde sammen med kærligheden.

I starten kom der en kvinde ned til mig, som havde store besværligheder med alting i sit liv. Jeg var så heldig at se hendes kæreste, jeg kunne se på ham, at han også havde store problemer. Det var ikke så meget med kæresten, men han havde tanker på, hvad han lavede. Jeg kiggede lidt på ham og hans tanker. Jeg kunne se han arbejdede med en virksomhed, den virksomhed kørte rigtig dårligt. Jeg kunne se alle de bekymringstanker, han havde. I og med han var i de bekymringstanker, havde han ikke så meget tid til sin kæreste. Hun følte sig forsømt, tænkte "han vil mig jo ikke, han vil mig ikke rigtigt, som jeg gerne vil have ham til". Det ville han dybest set gerne, men der var lige det andet, der fyldte. Forståelsen for at finde ud af det, snakke sammen den var ikke til stede. Der kom en adskillelsesmur op imellem dem, den skulle nedbrydes.

Jeg sagde til fyren, "Jeg kan se, du har store problemer med det og det, jeg kan se, du kan ikke få den virksomhed til at køre, du er ved at lede". Det kunne han heller ikke. "Lad os snakke om det". Han sagde, "hvordan kan du vide, jeg har en virksomhed?" "Det er fordi, alt det du tænker på, det giver det stærkeste mentalbillede til mig, så det er synligt for mig at se, hvad du laver". "Kom ud en dag, så tager vi lige en snak om det". Han fortalte, han havde en virksomhed i Sønderborg, som han ledte var direktør i. Vi kiggede lidt på den, jeg siger, "det er en fordel for dig at slanke firmaet, slank den til det halve af ansatte. Lad os få noget motivation bygget ind til resten, så overlever du, så får du en virksomhed med ekspansion igen". Der var 60 mennesker i virksomheden, de 30 blev fyret. Det vil sige, mange af de mennesker som var i det, de var derhenne, hvor de sagde, "det kører ikke for godt, det går nok." Det engagement de skulle have helhjertet, det var ikke til stede. Det betød, de kørte med afviklingskursen i virksomheden. Da vi kørte det ned til det halve antal mennesker, fik vi resten motiveret til virkelig at gøre en indsats, så de sidste 30 mennesker kunne producere 35 % mere end dengang de var 60. Virksomheden var levedygtig og bæredygtig. Det betød, direktøren og kæresten kunne køre deres kærlighed op igen, fordi nu var bekymringen væk. Man har fået en ny indsigt, den indsigt kører man videre med i sit liv. Man skal ikke være så bange for det, sige "jeg lever i noget, som ikke er bæredygtigt".

Tænk på, hvis man ændrer sit forhold til det her system, eller siger til den anden, vi skal videre, vi skal have noget udvikling, vi skal have noget åndeligt udvikling. Kom ned og få lidt hjælp til det, eventuelt tale sammen så kan man forandre tingene lukke op for livsglæden igen. Det handler hele tiden om livsglæden.

Det er vigtigt at give ansvar, vise børnene, man kan gøre sådan og sådan. Mange gange siger man, det er synd for dem. Man skal se på det bedste, man kan give børnene, er evnen til at kan klare sig selv som voksen, så kommer der meget mere glæde ind i deres liv i fremtiden. Det kan være, det kun er småjusteringer, der skal til, så virker det. Nogen gange tror man, det er en hel katastrofe at ændre på mønstrene, men tager vi det i småbidder, bliver de efterhånden glade i stedet for, får glæden til at fungere. Hele tiden skal vi arbejde med glæde, kærlighed og tillid.

Vi skal huske, når vi beder om hjælp til de situationer, man er inde i, så får man hjælpen. Det er ikke sikkert, det er den måde, man ønsker, det skal være på. Det kan være, man skal igennem nogle procesforløb først for at få det, man gerne vil have. Det var bare det, jeg tænkte på. Hvordan får vi tingene til at vokse, hvordan forandrer vi det?

Jeg har altid arbejdet med mine medfødte evner som clairvoyant, åndelig clairvoyance. Det er altid de ting, som har hjulpet mig videre. Videre i samfundet, hele tiden videre. Det er vigtigt for mig, at de evner jeg indeholder, de kan blive andre menneskers ejendom, at jeg kan give dem de evner, jeg har. Folk siger, når du giver de evner fra dig, har du jo ingenting, jo det har

jeg da lige nøjagtigt. Jeg får meget større evner ved at give det væk. Når jeg giver muligheder til andre, når andre vokser, så er der andre, der vokser med dem igen, så ser man, hvordan alting hele tiden udvikler sig. Jo mere du giver væk af din kærlighed og din oprigtighed, jo mere vokser mennesker. Jo bedre har de det i deres omgivelser, deres familier, på arbejdspladsen. Man skal gå fra at sige, jeg skal spare. Nej man skal sige, jeg vil give alt, hvad jeg har i mig, jeg vil gøre det bedste, jeg kan. Hver dag sige jeg vil gøre det bedste, jeg kan. Det er ikke nok at sige det, man skal gøre det, man skal virkelig mene det, man skal være oprigtig i sine handlinger. Det skal være sådan, man kan begynde at omkode sin underbevidsthed. Man kan sige, det nye her er godt, men man skal leve det fuldt ud. Man har hele tiden forventningens glæde, man skal se sig selv i fremtiden, i det nye liv, bruge sin forestillingsevne. Hvis man synes, det er for svært at komme igennem med dem, man har omkring sig, så kan man sige, jeg skal lige ringe ned til ham Peter, måske har han et råd til mig. Det kan være, man kan ordne det i telefonen, eller man skal komme ned og få en healing. Jeg skal ud af situationen, jeg skal fungere bedre, end jeg gør. Der er ingenting, der er så smukt, som når folk fortæller, nu kan de begynde at bruge deres kreativitet igen, spontanitet og livsglæde, se den forvandling der sker i folk og i deres omgivelser. Det er rigtig smukt at se på. Det ønsker jeg, I alle sammen skal gøre. Luk op for livsenergien, livsglæden og kærligheden.

Hvis man arbejder med at fuldende nogle processer, man gør tingene færdige, siger ”jeg står i en ny proces her, hvor det er kærligheden, der er den styrende”, så begynd at blive kærligheden i stedet for, være kærligheden. Luk op for kærlighedsenergien i hjertet. Når vi åbner for kærlighedsenergien i hjertet, betyder det, at de begrænsninger der har været hidtil, dem forvandler man. Man forvandler begrænsningen. Hvordan kan man forvandle noget, der altid har været der? Det kan man, når man accepterer, at de er der, når man giver kærlighed til det, siger bagved ligger der en ny evne. Den nye evne fremelsker man med kærlighed og tillid. Det er det positive inde i os, der har vundet. Hvis man f.eks. siger, ”jeg har aldrig haft penge nok”, det er en begrænset tanke, hvis man arbejder med universets bevidsthed, fordi der er rigeligt til alle. Det vil sige, når man giver slip på den opfattelse, man har om sig selv, at man ikke kan gøre det. Det er et selvværdsproblem. Sig, ”jeg vil få ubegrænsede muligheder, jeg giver ubegrænsede muligheder væk, jeg vil få indstrømning af ubegrænsede midler”. Hvis vi tænker sådan, er det det, der sker.

Det vil sige, de midler der kommer ind, de skal i cirkulation igen med det samme. Man beholder dem ikke, man lader dem vokse. Giver du virkelig de ting fra dig, som du lige har fået bygget op? Ja, fordi når man giver det fra sig, får man flere endnu.

Det er mærkeligt at tænke på, man kan have en pung, og for hver gang man giver penge ud af den, så ligger der faktisk flere penge i pungen. Det er noget mærkeligt noget. Det er magi de her ting, så det er magi, vi skal arbejde med. Vi skal turde stole på den indre ledelse. Hvis vi har villigheden til det, vi overgiver os lidt til vores guddommelighed, så bliver vi forsynet med al den rigdom, der skal til og meget mere. Tænk på, vi ændrer tingene med kærlighed, tillid og ny forståelse. Vi skal ønske det helhjertet, hvor vi siger, ”jeg vil gerne tage forandringen”. Nogen gange når vi tager forandringen, kigger lidt tilbage i tiden igen, så siger vi, ja det var godt nok stort kaos og krise, vi var i, men havde jeg ikke været igennem den krise der, så var jeg ikke nået det sted, jeg er i dag. Mange der kigger på det nu er glade for forandringen. Læg glæde ind i det nye, forventningens glæde. Jeg kan se, tiden er ved at smutte for mig.

Nogleordene er oprigtighed ind mod vores højere bevidsthed. Kør med en forventet efterbevilling på at det lykkes. Det I skal have frem, og den kærlighed I får, skal I videregive til andre. Videregivelse er frigørelsen. I skal videregive kærlighedsbudskabet, så frigør vi os for vores begrænsninger. Vi fjerner angst, frygt og stress. Lad lys og kærlighed gennemstrømme os selv og menneskeheden.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen, torsdag den 6. juni 2019. Morgenmeditation nummer 262.

Prøv at tage det positive liv til jer vælg det hver eneste dag. Godmorgen til jer alle sammen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk