

Nr. 255 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 30. maj 2019

Nøgleord: Fredens Avatar, Kærlighedsavataren og Solavataren.

Godmorgen og velkommen til en dejlig morgenstund. Vejret er lidt overskyet i dag, måske bliver det regn, men der er måske andre steder, der er solskin, og så er det jo dejligt.

Det ville være en god ide at meditere på Fredens Avatar, Solavataren og Kærlighedsavataren, lad os prøve at meditere på de tre og se, hvad der kommer ud af det.

Fredens Avatar, Kærlighedsavataren og Solavataren. De tre mediterer vi på i dag.

Vi mediterer yderligere på, at vi er en solengel, en sjæl. Solenglen ligger inde midt i hovedet, og solenglen indeholder skaberkraften, kærligheden, tilliden og ny forståelse, ny viden. Og vær så bevidst om når sjælen er ved at få styr på personligheden, hvad der sker i personligheden, hvor meget den spænder ben for at blive sjælsstyret, og om vi er bevidste om det. Se på de steder i jeres liv hvor der virkelig skal en forandring til en forandring for at blive oplyst. Vi skal se på, om vi har villigheden til at ændre nogle af vore livsmønstre for at få en større oplysthed, for at kunne rumme mere kærlighed, og for at kunne være en positiv inspirator. Prøv at se om det er muligt at være en positiv inspirator, en der virkelig kan inspirere og løfte.

Vi skal tænke på, at disse tre Avatarer er til stede for os mennesker, så vi kan få en ny åndelig inspiration, få mere kærlighed ind i vores liv, kan bruge den gode vilje i det vi foretager os. Avatarenes virke ligger uden for tanker og følelser, de arbejder i virkeligheden med den guddommelige plan. Fordi intet liv kan opstå i vores ydre form. Vi skal iagttage vores villighed til at følge med livsstrømmen, kærlighedsstrømmen. Tillidsstrømmen.

Vi har alle en skattekiste i vores indre, en skattekiste, som indeholder meget kærlighed og godhed, tillid og visdom. Det er dejligt at have en sådan skattekiste, man kan lukke op for og se ind i, når man synes, at tingene er svære. Så gå på skattejagt. Det der ofte sker, når vi prøver at kontakte det indre sårede barn er, at så har det barn altid en oplysning med til os, en gave, en gave til forvandling og magi. Hver eneste dag modtager vi nye gaver, nye værdier, nye muligheder. Det er en glæde at have sådan en oplevelse inde i sig selv hver dag. Tænk på hvor heldige vi er, at vi lever et sted med mange muligheder, med lys, kærlighed, tillid.

Tænk på i dag om I kan være bevidste omkring, at der er nogen, der har brug for jeres hjælp. Vil du lægge opmærksomheden ind på, at der er nogen, der har brug for lige nøjagtig din egenskab, dine evner og kvaliteter. Læg bevidstheden ind på, om der er nogen, der har brug for dem. Prøv så at stille dine evner og kvaliteter til rådighed for de mennesker der kommer og beder om hjælp til noget. Giv jer selv den mulighed i dag at I kan hjælpe og støtte jeres medmennesker, der er altid nogen, der har brug for jeres hjælp.

I dag vil vi stå til rådighed for andre i kærlighed, tillid og visdom. Samtidig vil vi sende kærlighed, lys og tillid ud til verden. Oprigtighed, kærlighed og tillid og se skønheden i andre mennesker.

Godmorgen til jer alle, hav en fantastisk god dag. Hav i baghovedet at der er nogen, der har brug for jer, fortvivl ikke hvis du tænker, du ingen møder i dag, for du møder helt sikkert noget, måske er det din åndelige inspiration, du møder. Vær bevidst om hvordan I modtager det, hvordan I i virkeligheden gør.

Godmorgen til alle og en rigtig god dag.

Det var morgenmeditation den 30. maj 2019 nr. 255.