

Nr. 245 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 20. maj 2019

Nøgleord: **Godhed, kærlighed, tillid og god vilje der løser man mange forhindringer.**

Godmorgen til jer alle. I dag er der morgendis en rigtig frodig forårmorgen. Sådant kan det være inde i os selv, hvis det er det, vi ønsker. Vi har noget, der hedder den gode vilje inde i os, tænker vi på, at vi har en god vilje inde i os? Men det har vi. Den gode vilje forandrer alting. Vi kan lægge den gode vilje ind på projekter, eller andet vi skal lave, så lykkes det ofte, fordi vi går fra konflikternes princip, og tager den gode vilje til at løfte tingene med. Den gode vilje hænger sammen med Guds kærlighed. Den gode viljes kærlighedsprincip er noget af det stærkeste, menneskerne ejer, så lad os begynde at anvende det i dagligdagen.

Det er en god ide at lægge bevidstheden ind i at sige, at nu vil jeg være med i den opladning, der er i morgenmeditationerne hver eneste morgen. Nu vil jeg lave en regelmæssighed i mit liv. Det kan sagtens være, at personligheden siger, at det vil den ikke, men prøv at se hvad der sker, når man overvinder det og går med om morgenen og oplever, hvad der så sker.

Hvis vi siger, at vi mediterer på den gode vilje og begynder at lægge bevidstheden ind på det. Den gode vilje hænger sammen med de gode menneskelige relationer. Tænk hvis vi havde en god vilje overalt på kloden, så var det jo en kærlighedsplanet, vi havde. Det er spændende at tænke på, at vi selv er med til at skabe den verden, vi lever i. Godhed, kærlighed, tillid og god vilje der løser man mange forhindringer, det løser faktisk det hele. Vi kan begynde med at lade som om, vi har en god vilje og begynde at forestille os, hvordan den verden vi lever i så ville se ud. Prøv at tænke på hvis vi møder alting med en god vilje.

Vi mediterer på den gode vilje og lægger det ind i vores bevidsthed. Husk denne regelmæssighed, vær med helt fra morgenen det vil give et fantastisk fundament i løbet af dagen. En god vilje er ren kærlighed. Når vi mediterer på den gode vilje, og forbinder det med hjertets kvalitet, livskvaliteten, så er der ingen problemer med at træde ind i sjælens verden, kærlighedsverdenen. Så vil der ske en udvidelse af bevidstheden, man begynder at forbinde sig med alle sjæle, kærligheden binder det hele sammen. Den gode kærlighed i rette handlinger og ret forståelse. Luk mere op for livsglæden og kærligheden. Forestil jer vi mediterer med glæde og den gode viljes energi. Forestil jer I synker dybere ind i den gode viljes energi, i kærlighedsbevidstheden, i den altfavnende kærlighed, synk dybere og dybere ind og vær i kontakt med det gode liv i sin kærlighedsnatur. Kærligheden. Det gode liv, Den gode vilje.

Gennem kærligheden løser vi alt. Kærlighed, god vilje til at nå fuldkommenhed. Det der er vigtigt, at tænke på er, at selv om man ikke helt ved, hvad det er endnu fuldkommen kærlighed så læg tillid ind til det. Når vi mediterer her på skolen, og hvad vi ellers gør, så læg tillid ind til det vi laver. Tillid sammen med den gode vilje, så sker der noget andet. Selv om mange ikke kan se fremtiden endnu, så ved vi, at vi er ved at skabe fremtiden, med den måde vi tænker på, og vi ved jo, at energien følger tanken. Tænk på hvor svært det er for mange at bruge nogle øjeblikke på kærligheden, guddommelig kærlighed. Synk dybere og dybere ind i hjertets kvaliteter i hjertecentret samtidig med at I flytter bevidstheden op i hjertechakraet i hovedcentret. Synk dybere og dybere ind i jer selv, forestil jer at der har I den gode vilje i solenglens bevidsthed, kærligheden.

Jeg siger ofte til mig selv, tænk på at man kunne være her meget længere tid af dagen og blive opladet med energi, jeg tænker ved mig selv, hvorfor er det så vanskeligt for folk at gøre det? Jeg tænker lad dem nu bruge den gode vilje til det, så skal det nok komme. God vilje og kærlig forståelse tænk på at man kunne modtage al ny viden gennem kærlig forståelse. Fantastisk med den energi der ligger i det. Tænk på at vi er ikke i nærheden af følelseslivet, men det er sjælelivet, vi taler om. Vi skal prøve at være et med det indre liv, vi har inde i os selv med alle sjæle. Så er vi også i stand til at holde den indre bevidsthed på, at vi sender lys og kærlighed ud til vores klode,

til alle de steder der er spændingsfelter, der er krige, modløshed, håbløshed, og der lader vi den gode viljes energi strømme ud til, og I tænker på, at i centeret af al kærlighed står jeg. Hvis nu I siger det, I centeret af al kærlighed står jeg, den deler jeg og sender lys og kærlighed ud til verden, brug det som et mantra: I centret af al kærlighed står jeg, der sender jeg lys, kærlighed og den gode vilje ud til menneskeheden. Vi begynder at forestille os, at der kommer en bedre verden, og på sigt skulle krigene og konflikter gerne holde op. Kærlighedskraften er den bærende kraft. Kærlighed og god vilje. Forestil jer at inde i jeres hjerter er der et hav af kærlighed, et hav hvor alt er fyldt op med kærlighed, det er inde i jer. Det guddommelige er inde i os alle, det er blot ikke alle, der ved det, men derfor er det jo rigtigt alligevel. Sig til jer selv, at der er så meget, jeg kunne gøre, men jeg gør det ikke. Lad os sige, at vi lægger den gode vilje på at gøre det, der skal til for at løfte menneskehedens bevidsthed.

Jeg ønsker jer alle en fantastisk dag, begynd at bruge den gode vilje i praktisk handling i dag og i fremtiden. Den gode vilje som hænger sammen med Guds altfavnende kærlighed. Det kan vi godt anvende på vores niveau, tror jeg. Godmorgen til alle.
Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk