

Nr. 237 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 12. maj 2019

Nøgleord: Viljen til at realisere det indre liv, få tingene til at ske.

Godmorgen til jer alle sammen. I dag er det søndag den 12. maj 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 237.

Det kunne være en god ide i dag, at starte med at arbejde med fjernhealing. Det betyder, alle jer der er healere, I ved alt om, hvad der er fjernhealing. Dem der ikke ved det, I trækker på solen energi, solens livsglæde, solvarmen.

Mærk den opstemthed der er, når man ligger i solen. Man kan tåle en del af solen, man kan bare ikke tåle det ubegrænset. Fyld jer op med solenergi, livsenergi, livsglæde.

Start med at arbejde med opløftede tanker. Tænk på, nu bliver der mange sol dage til os, mange badedage det bliver helt skønt. Vi kan være i naturen hver dag, blive opladet af naturen, mærke det liv og kærlighed der er til os. De fredfyldte morgener der er her, lige inden solen står op, det er helt fantastisk at tænke på, vi har fået en ny chance igen til at leve i glæde, harmoni og tillid. Det er dejligt at tænke på, at det kan vi lægge ind i vores liv.

Jeg vil gerne opfordre jer til, når I vågner op, vågn op med indre billeder af glæde, kærlighed og tillid både til jer selv, jeres delpersonligheder, jeres sårede følelser, vågn op og giv lys og kærlighed til det. Tænk på i dag forvandler vi nogle af vores begrænsninger, vi skaber mere balance, vi skaber mere livsglæde. Tænk på vi ønsker at være i mere kontakt med vores højere bevidsthed. Når den er der, er motivationen i orden. Man ved 100 %, hvad man vil. Man kan bruge sin vilje til at få tingene til at ske. Læg livsglæden, kærligheden og tilliden ind. Tænk på at sammen med solen sender vi det ud til verden, sollys, livsglæde, kærlighed og tillid. Vi kan rette på hvert eneste punkt i menneskehedens historie, hvor der er brug for lys, kærlighed og tillid. Det er vigtigt for os ikke at gentage historien med grusomhed, angst, frygt, had, ligegyldighed, stress og angst men putte glæde ind i livet, ingen fordomme, ingen kritik på en selv.

Prøv at være bevidst om hvor i jeres barndom, I har fået skældud for en eller anden ting nogen gange berettiget nogen gange uberettiget. Vær bevidst om hvordan I har modtaget det, om I stadigvæk lever i forældrenes skygge, afmagt, eller om I har frigjort jer for den del af begrænsningerne. Prøv sådan en morgenstund at være bevidst om at I arbejder med frigørelsesenergien. Jeg frigør mig for gamle bindinger, frigør mig for fastlåsnings, jeg tager livet til mig. Forestil jer, I kan tage det indre liv til jer. Tænk på vi er alle solengle, vi er sjæle, vi rummer Kristusbevidstheden, som er kærlighedsbevidstheden. Prøv at lade det komme til fuld udfoldelse i dag og i al fremtid. Giv jer selv lov til at mærke kærligheden i jeres hjertes, kærligheden er i hjertet, forestil jer I skal se med kærligheden. I skal være i kærligheden, og I skal leve kærligheden. Når vi gør det, forvandler vi vores dag vores liv. Lev i kærligheden, harmonien, tilliden.

Forestil jer jeres lange rejse mod fuldendthed, kærlighed, indre harmoni. Forestil jer I er tæt på at nå målet, lige nu ligger der måske nogle forhindringer, der hedder skyld, frygt, angst og bekymringer, som lige skal ryddes af vejen, omdannes til nye muligheder.

Tænk på vi er tæt på målet, til at fungere som oplyste sjæle. Sjælen er altid oplyst, den er oplyst af åndens liv.

Nu skal vi lade en forening af åndens liv, sjælens lys og kærlighed gennemstrømme alle vores legemer, til frigørelse, til indre harmoni og tillid. Vi skal tænke på, vi er her på jorden, lever her på jorden en smertens og lidelsens planet, hvor muligheden for indvielse er til stede, hvor vi kan omdanne begrænsninger til skabende vækst, til at vi kan udvikle en intuitionsbevidsthed. Den mulighed har vi hver eneste dag at blive intuitiv i sin opfattelse. Tænk på vi har en bevidsthed inde

i os, der kan række adskillige lysår frem i tiden, vi er bare ikke altid bevidste om de evner, vi ligger inde med. Tænk på vi kan rejse med tankens kraft. I tankeenergien kan vi rejse hen, hvor vi ønsker, vi kan rejse med kærlighedsenergien i vores hjerter, som er en bærekraft til forvandling og magi. Det er magi at rejse på kærlighedsvingerne. På tankeenergi, sige nu rejser jeg derhen og derhen. Der er nogle mennesker, der har brug for jer, rejs derhen hvor der er brug for hjælp. Forestil jer I er der som solengle, kærlighedsengle måske som indre vejledere. Der hvor der er mange børn, forestil jer I kan hviske dem ind i ørene fortælle dem om en god fremtid i kærlighed, harmoni og tillid.

Jo større sorg I har været igennem, jo større lidelsen er, jo større evner er der til at realisere det indre liv, jo større dybde er der i det. Prøv at lade lys og kærlighed strømme igennem jer, rejs på kærlighedens vinger. Det vil altid være godt at lægge trøstende ord ind til andre mennesker give dem et nyt håb. Forestil jer når I rejser ud i verden til krigszoner og andre lidelser. I er i stand til at arbejde med tilgivelsens lysbevidsthed. Vi kan skabe nye fundament i kærlighed, tillid og visdom. Tænk på kraftordet, "Jeg er den enbårne søn, der vender tilbage". En af vores healere har det kraftord. Han går fra den ydre verden ind i den indre verden, ind i hans ophøjede bevidsthed, ind i hans guddommelighed, derfra vender han tilbage igen giver oplyshed, kærlighed og viljestyrke til menneskeheden.

Tænk på den vrede der kan opstå i ens liv, når man ikke arbejder med det, man er gearret til. Der kan være modvilje på at arbejde med kærligheden. Når der er modvilje på at arbejde med kærligheden, opstår der mange lidelser. Forestil jer vi er ved at bygge en kærlighedsplanet op, vi skal have det bedste frem i alle mennesker, alle skal have muligheden for at leve det liv, de er gearret til, i kærlighed, tillid, ny forståelse.

Forestil os vi er alle tilbage, går fra hjertecentret op til hjertechakraet i hovedcentret, her kan vi være i forbindelse med det indre hierarki, med åndens bevidsthed, planetlogos, sollogos bevidsthed, Sanat Kumaras bevidsthed. I kan være i forbindelse med Avatarens bevidsthed. Når I er i forbindelse med Avatarens bevidsthed, oplever I i jeres dagligdag, I kan pludselig meget mere, end I kunne før. Det er helt enkelt det hele, det er så let, det jeg kan gøre nu. Det er fordi, I låner noget bevidsthed fra mesterens eller Avatarens bevidsthed. Når I kommer hjem til jer selv igen, opdager I, det er vanskeligt at udføre. I flytter bevidstheden tilbage igen, hvor I er sammen med sjælene, så opdager I igen, nu er det nemmere at udføre igen. Når I låner noget af min kærlighed min tillid til jer alle sammen, så forandrer I den verden, I lever i. Det betyder, når I tænker sådan, vil der strømme meget ydmyghed igennem jer, fordi jeg er meget ydmyg overfor jer og gerne vil give jer det bedste I har inde i jer selv, det allerbedste I har, som er kærligheden. Jeg ønsker, det skal komme til udtryk i hver eneste sjæl, hver eneste person, udtryk jeres guddommelighed hver eneste dag. Bare I tænker lidt på morgenmeditationen her i dag, vil I opleve det som en stor opbygning i kærlighed og tillid.

Jeg siger, "Jeg, Peter L. Simonsen, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg kommer med viljesenergien. Viljen til at realisere det indre liv, få tingene til at ske". Tænk på vi er ganske almindelige mennesker hver eneste af os, men vi kan være forbundet med vores ophøjede bevidsthed. Når vi er forbundet med vores ophøjede bevidsthed, så er det det, der overskygger alle vores handlinger, det er det, der fornyer os. Vi kan være til stede i evigheden, som er kærligheden, så bliver det efterhånden til en kærlighedsplanet, fordi vi ser med kærlighedens øjne på alt det, vi ser og opfatter med kærligheden.

Godmorgen til alle sammen, det var vores morgenmeditation nummer 237, søndag den 12. maj 2019. Godmorgen til jer alle sammen.

Jeg sender en velsignelse ud til jer alle sammen, Herrens velsignelse. God morgen. Hav en fantastisk dag. Lev den i kærlighed, lev den igennem vinderpositionen, så alle kan blive vindere, fordi de arbejder med deres ophøjede bevidsthed. Det er ikke noget, man praler med, det er bare noget, man gør. Det er en værens tilstand inde i os.

Godmorgen og hav en velsignet dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk