

Nr. 235 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 10. maj 2019

Nøgleord: **Vi mediterer på tillid, engagement og livsglæde.**

Godmorgen og velkommen til overfladen. Det ser ud til, at vi skal have godt vejr i dag igen. Det er næsten godt vejr hver dag, vi skal bare tage noget tøj på, så det passer til det.

Jeg tænkte på, om vi skulle fortsætte med det, vi gjorde i går, eller om vi skulle tage et andet emne. Jeg kom til at tænke på, vi lever i et univers med alle mulige muligheder. Jeg lever også i et univers med alle muligheder. Hvorfor anvender vi ikke nogle af de muligheder til at skabe større balance med, større livsglæde, større forståelse?

Når jeg eller en af mine kunder har et problem, går jeg ind og mediterer dybere på det arbejder målrettet, indtil jeg kan se en løsning på det. Nogle gange er løsningen helt enkel, andre gange er den svær at grave frem. Nogle gange får man løsningen i løbet af natten i en klar drøm, i en klar bevidsthed, nu skal drømmen så fortælles videre. Der kan ligge forudsigelser på, hvordan et menneskes skæbne vil udvikle sig. Det er hensigtsmæssigt, at man får en dybere kontakt med kunden, og at kunden kan modtage informationen uden at gå ind i forsvarsmønstrene.

Når folk siger ”Det vil vi gerne”, ser jeg en tendens til, at de ikke holder aftalen. Det bekymrer jeg mig lidt om. ”Har du svigtet et eller andet sted her Peter, siden de ikke holder deres aftale?”

Jeg siger til mig selv, ”Holder du din aftale Peter, aftalen ind mod det guddommelige, realiserer du det, får du det til at ske i den verden, vi lever i, eller hvad sker der i virkeligheden?”. Sådan tænker jeg sommetider, når kunderne eller eleverne siger, ”Vi vil gerne det og det”, men de får det aldrig til at ske.

Jeg tænker, ”Gør jeg for lidt for dem, skal jeg motivere dem lidt mere, eller skal jeg bare lade det sejle?”. Lader jeg det sejle, kommer der ikke til at ske noget. Det er altid et dilemma, jeg står i, hvor meget skal jeg skubbe på.

Nogle gange kan jeg virkelig se den forandring, der skal til, så de får det liv, der er forudbestemt for dem, som hænger sammen med den samfundsstruktur, de lever i, og de opgaver de har besluttet sig til at udføre, inden de kommer i inkarnation. Der ligger en masse opgaver, man har sagt ja til. Der skal ikke så meget drejning på, for at de kan gøre det. Jeg må nok hellere lige mase på en gang mere, se om jeg kan få de realiteter til at ske, så deres trivsel og livsglæde bliver større hver eneste dag.

Mange gange får man tilbudt nogle ting arbejdsmæssigt, som kan være bedre, end det man gør i dag. Har man villighed til at skifte over til det arbejde, man så skal lave, eller holder man fast i sine gamle overbevisninger? Nogle gange ligger der angstsider først, som man skal igennem for at få en større glæde og større tilfredshed på mange planer.

Jeg tænker på, kunne man få nogle dage uden bekymringer, bare med livsglæde, spontanitet og tillid til at sige, ”Nu gør vi det her, nu ændrer vi på det hele igen”. Har vi villigheden til at gøre det? Det tror jeg faktisk, men så er der det med udholdenhed, om man nu holder fast i det. Jeg har bestemt mig til at ændre på det, men jeg synker tilbage i de gamle mønstre. Jeg har besluttet mig til om aftenen, at i morgen vil jeg stå tidligt op begynde at meditere, for jeg vil have en samklang med min guddommelighed, så jeg kan være i min indre ligevægt, indre balance.

Det kan man godt beslutte sig for om aftenen, men næste dag siger man, ”Det var i går, jeg sagde det, det har ingenting med mig at gøre i dag”. Så kommer man ind i det, der hedder delpersonligheder, hvor der er forskellige dele af en selv, som vil en ting, en anden ting og en tredje ting. De delpersonligheder kan man iagttage, se hvordan de kører med en. Men vi kan også bestemme os for at tage styring over delpersonlighederne. Det er sjælen, der tager styringen der at

arbejde med sjælens hensigt i stedet for personlighedens hensigt. Vi har været der mange gange med den snak her.

Vi kommer ind i livsmønstrene, som siger Jeg vil godt forandre tingene, men der kan være lagt nogle opgivelsesmønstre ind, inden man er ved at forandre det, så sker det ikke. Man siger, "Du lover så meget, men du holder det ikke". Hvis man er vokset op med sådan en, som forældre måske har udtalt, så er den svær at bryde. Man kan bevise over for sig selv, at man kan gå igennem det, fordi man beslutter sig for at gøre det alligevel, selv om der ligger fordomme, kritiksider, så løser man tingene.

Det allersværeste er, når folk skælder ud på sig selv hele tiden, har voldsom skyldfølelse, skyldproblemer, hvor det ikke er nødvendigt. Så er det svært at komme ud af røret igen, sige nu skal vi skabe balance og ligevægt. Jeg ved, vi kan gøre det, jeg ved, vi kan forandre den verden, vi lever i, jeg ved, vi kan få nøjagtig den velstand, vi ønsker, fordi energi følger tanken, det vi lægger energi ind på, det bliver en realitet.

Hvis vi ønsker os et fantastisk godt arbejde, pengene flyder i vores liv, vi mangler ingenting, det kan vi lægge tanker ind på, at det er det, der skal ske, så bliver det en realitet, hvis vi bliver ved med at lægge energien ind på det. Det betyder også, når man har fået midlerne, så skal man glæde sig over at give dem ud, så er det glæden ved at give, der bliver altfavnende. Når I har fået nogle nye indsigter, nye visdomsportaler så begynd at give den viden fra jer. Giv viden videre til andre, der har brug for den viden. Tænk på vi gør det i en større helhedsproces, når vi giver den viden fra os, som vi ved, andre har brug for. Det kan man give videre med god samvittighed.

Mange gange skal man finde åbningen til folk for at give dem større muligheder end det, de havde før. Mange gange når man vil give dem en større indsigt, så vægrer de sig for at få den indsigt, fordi de holder fast i det gamle i stedet for at forny sig.

Vi mediterer på tillid, engagement og livsglæde. Vi lægger liv og kærlighed ind på, jeg vil gennemføre processen, jeg er i gang med. Jeg vil gennemføre de ting, som er sjælens hensigt, jeg vil gå igennem i dag, jeg vil sejre over min personlighed. Prøv at gå igennem det i dag, igennem kærlighed, tillid og engagement. Forestil jer al energi følger tanken, øjet styrer energien. De gode sider kan lige så godt være det, der vinder i dag. Få jeres gode sider til at have en indvirkning på andre. Nogle gange skal vi bare stå op få tingene til at ske.

Vi mediterer på tillid, kærlighed og engagement.

Se på jeres visdomssider, tænk på de skal gerne komme til udtryk i hverdagen, så I oplader jeres legemer med kærlighed, tillid og engagement. Det bliver en selvforstærkende proces, når kærligheden, tilliden og engagementet er til stede. Forestil jer I har et scepter i den ene af jeres hænder, som er fyldt op med velstand, engagement, kærlighed og tillid. Det scepter kan man helbrede med.

Forestil jer I er en fe, der har et scepter, som er fyldt op med stjernestøv, kærlighed, lys, engagement og tillid. Forestil jer det kan I drysse alle de steder, der er nødvendige, hvor folk er sørgmodige, bekymrede har et indre ståsted, der kan I være som en fe, der drysser de her ting ud i menneskeriget, dyreriget, i alle rigerne. Forestil jer en fe, I har nogle små vinger, og I er meget meget, mindre, I har forladt jeres tunge kroppe svæver ud i verden, og der hvor I kan se, der er brug for hjælp, ny tillid, der drysser I nogle tillidsfrø, små tillidsstjerner og nogle hjerter med kærlighed. Det var dejligt at blive til en fe i dag.

Hvis man altid bruger sin forestillingsevne, sin tillid, sin kærlighed, bliver vi det, vi tænker på. Tænk på feen, arbejd med energien, kærlighedsenergien. Forestil jer alle de steder der mangler kærlighed imellem mennesker, parrene, kæresten, husk I kan være en lille fe, der flyver rundt og har et kærlighedscepter med sig.

Det der sker, når man ikke har større livsengagement, i det man er ved at bygge op, man anvender skaberkraften, kærlighedskraften og viljesenergien til at gennemføre det, så bliver tingene en realitet for os, det bliver virkeligheden.

Det er godt at leve i en verden, hvor vi skaber nye vilkår, kærlighed, tillid og forståelse.

Forestil jer på Rømø flyver der en lille fe rundt, rundt til folks hjem, sender noget kærlighed ned over folks haver, får alting til at gro bedre. Lad os få kærligheden til at vokse i dag. Kærligheden, tilliden og engagementet. Brug kærlighedsøjnene til at se med, forbundet med den højere bevidsthed, se med kærlighedsøjne ud på verden. Brug jeres healerkræfter, samtidig med jeres healende evner, det er der, magien ligger.

Nu skal vi slutte vores udsendelse i dag, men I må gerne være en fe hele dagen. Prøv at se hvad det kan give. Det er selvfølgelig noget, I selv bestemmer.

I dag er det fredag den 10. maj 2019, vi har fået morgenmeditation nummer 235. Det er der, vi forvandler os til en fe.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk