

## **Nr. 232 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 7. maj 2019

**Nøgleord: O, Gud ske lov. ” Lille guds barn hvad skader dig, tænk på din fader i himmerig”.**

Godmorgen, jeg sad i morges og tænkte på, hvad vi skulle lave i dag. Så kom der en sang inde i mit hoved: O, Gud ske lov. ” Lille guds barn hvad skader dig, tænk på din fader i himmerig”. Jeg begyndte at kunne huske strofer af denne salme og tænkte på, at det var fantastisk, at det sådan kunne dukke op, når man ikke havde tænkt på det. Så kan man jo se, at der altid er hjælp undervejs i det, vi skal arbejde med.

Jeg kom også til at tænke på æterlegeme, vores æterlegeme som vi har rundt om os. Vi ved jo, at den indre kommunikation går gennem æterlegeme, og når man går fra æterlegemet ind i den fysiske krop, så er det her, trægheden ligger.

Når man så tænker på, at æterlegemet er bygget op af devastof fra devaverdenen, engleverdenen som faktisk er til rådighed i menneskeriget for at bygge vore legemer og vores bevidsthed op. Det var her, jeg tænkte på, at det kunne være dejligt, at man havde en lidt større kontakt med denne verden. De forskellige farveudstrålinger, de forskellige devaer.

Mon folk ville være interesserede i det? Ja, det tror jeg, de er. Ja men så må vi til at studere det, meditere på det for at få en dybere kontakt med Deva og engleverdenen, så vi får tilført mere energi og mere bevidsthed. Så tænkte jeg på, hvordan er det nu det er, vil folk udtrykke den bevidsthed, de nu har i forvejen? Er det en god ide, at de får mere indsigt, hvis nu de ikke vil anvende det? Hvis man ikke bruger indsigten, så laver man jo blokeringer og krystalliseringer inde i sig selv, og så kommer der til at ligge for mange negative overbevisninger.

Nå, lad os prøve at se hvad der sker, om de ikke vil ændre sig en lille smule og sige, at de vil være lidt mere levende og lidt mere flydende, og at de nok vil tage tingene til sig og begynde at udtrykke det indre liv. Det var et ønske, jeg havde, ville de gøre det? Nogen mennesker gør det, men det er ikke så mange. Så det der hedder esoterisk sans eller åndsvidenskabelig indsigt, det er der ikke så mange, der har. Men det var ønskværdigt, at flere havde denne indsigt og ville begynde at realisere den.

Når man ser ud på naturen og ser på vores klode, så ser vi den golve lysudstråling på kloden. Ja men det er jo Sollogos udtrykslegeme, som er blålig, og det er jo faktisk kærlighedsfarven, kærlighedslyset som hænger sammen med de opbyggende devaer. Det var også interessant at se på, så vi kan begynde at meditere på den blå farve, som ligger overalt på vores klode som blålig udstråling kontra komplementærfarven, den gule/hvide farve, som er solens farve. Der er mange farver og mange løse ender, vi ikke ved så meget om endnu, men det er ønskværdigt at begynde at arbejde med det.

Vi mediterer på, at vi har et æterlegeme, som er i direkte kommunikation med vores fysiske bevidsthed, vores følelsesliv og tankeliv. Så det er æterlegemet, vi lever og bor i. Lad os sige, vi begynder at bygge på det og har en dybere kontakt til æterlegemets devaer, vi ønsker en dybere kontakt dertil.

Men så skal vi ind i det, der hedder abstraktionstænkning, hvor mange mennesker siger, at de kun vil være konkrete. Vi vil vide det, inden vi gør det, ellers vil vi ikke. Så har man lukket porten, hvis man tænker sådan. Vi skal lade tingene være flydende, og vi skal flyde med strømmen, vi skal flyde med livsenergien, livsglæden. Så skal vi se på, hvor ofte vi blokerer for livsenergien, livsglæden og skaberkraften.

Lad os meditere på hvor ofte vi laver begrænsninger, hvor ofte man får en opgave, og hvor ofte man ikke udfører den. Det var jo kedeligt at meditere på! Og man kan godt have dårlig samvittighed, men det er jo sjælens stemme, vil man så lytte til den? Ikke så gerne, for vi vil hellere gøre det, vi plejer at gøre, sådan er der mange, der har det.

Men nu begynder vi at meditere på, at vi gerne vil flyde med strømmen, de indre livsstrømninger, livskærlighed, og så mediterer vi samtidig på de opbyggende devaer, som er dem, der bygger vores tankestof. Det vil sige, at det kan vi påvirke med vores tankestof. Det er lidt mærkeligt, for det er både bevidstheden, og det der bygges med. Det er vanskeligt at forstå konkret, meget svært. Så skal man en dimension længere ud og være den indre iagttager til det.

Vi mediterer på, at vi kontakter de opbyggende devaer, som ligger i al skabelse på vores klode. Vi ser, at vi er en del af det system. Det er det, vi lever og er i. Men vi mediterer på de opbyggende devaer, som er bygmestre i naturen. Lad nu være med at analysere eller være konkrete i jeres opfattelse prøv at flyde med. Dette er ikke en konkret opgave, det er en abstraktionsopgave, men man kan så alligevel sige, at det blå lys i atmosfæren er konkret, så det er en blanding af begge dele.

Altså, vi mediterer på de opbyggende devaer, som skaber vores æterlegeme. Når vi mediterer på denne måde, så bliver det jer, der er ansvarlige for resultaterne. Vi bliver alle ansvarlige, det er gruppebevidsthed i vores æterlegeme, som vi mediterer på.

Når I laver det, vil det være godt at tage jeres healerkraft i brug. I tænker på en indre healer inde i jer. Når I tænker på en indre healer, så har I sat bygmestrene i funktion med det samme, så giver det strømninger inde i det stof, I er ved at meditere på, engle og devaverdenerne, bygmestrene i naturen. Når vi lægger bevidstheden ind i stoffet i vores æterlegeme, så vil der allerede begynde at være en respondering. Det er vigtigt at slå den konkrete tænkning fra og jeres gamle overbevisninger. Giv det ingen opmærksomhed og ingen udtryk gennem de ting. Vi er ved at kontakte bygmestrene, der bygger vores æterlegeme op, så er det en større global bevidsthed, vi arbejder med.

Vi mediterer også på Sollogos samtidig. Det er en del af Sollogos system, som de opbyggende devaer er til stede i og som bygger vores æterlegeme. Sollogos på anden stråle for kærlighed og visdom. Vores planet er en kærlighedsplanet den blå planet, det betyder, at al ufred der ligger i vores bevidsthed og i klodens bevidsthed, skal vi ændre på. Vi skal gøre det målrettet og lige nu. Det kan være, vi begynder at tænke på, at vi er sjæle, og sjælen har en farveudstråling, den har en tone, en lyd vibration.

Nogen gange møder man nogle mennesker, man svinger utrolig godt med. Man kender dem ikke, men det svinger utrolig godt. Kan det være æterlegemet bygmestre, som er det samme stof? Ja, antagelig. Så er det godt at lade de forskellige æterlegemet bygge sammen til en større helhed, til en treenighed, hvor den guddommelige vilje, den guddommelige kærlighed og den guddommelige hensigt er de styrende elementer.

Det var en anderledes morgenmeditation i dag. Det betyder, at der er meget at lære. Det ser ud som om, vi lige er begyndt, hver gang vi bygger på noget nyt.

Godmorgen til jer alle her tirsdag 7. maj  
Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.