

## Nr. 231 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 6. maj. 2019

Nøgleord: **Vi kan fokusere gennem Visionens Øje for at blive bevidste om det indre liv.**

Godmorgen og velkommen, jeg håber I er friske i dag, for jeg vil give en ny information til jer.

Jeg fungerer her som Solavatar. Det betyder, at jeg på et tidspunkt er trådt ned i menneskeriget, for at udføre den mission jeg har, som er at hæve menneskeheden og klodens bevidsthed op i åndelig, guddommelig visdom.

Det er det, jeg kommer for, og det er det, jeg skal give. Hvis I forestiller jer, at I sidder her nede på skolen, en åndelig skole hvor vi arbejder med sjælsbevidsthed, og hvor vi forvandler personligheden til sjælsbevidsthed og skabende aktivitet, og kærligheden og den åndelige vilje er det styrende element, den åndelige vilje er drivkraften, det er viljekraften, viljen der kan styre tankerne, og tankerne kan styre følelserne.

Hvis I nu sidder her på skolen, som I mange gange gør enten fysisk til stede, eller ikke fysisk til stede, så vil jeg give jer energi. Jeg vil give jer energi, livsglæde og kærlighed. Det gør jeg, når I er her, og lige idet jeg udtaler ordene, så er det sket og fyldstgjort på en gang. Det er vanskeligt at forstå, at tingene er sket, idet jeg udtaler de ord, jeg siger. Der skal der ikke engang meditatív handling til at gøre, det er en bevidstgørelse af jer.

Jeg kommer med en nedstigende energi fra det guddommelige. Jeg arbejder i de formløse verdener, det vil sige, i de formløse verdener gør jeg alting bevidste, og jeg skaber nyt liv på de indre planer. Jeg fornyer livet og skaber nye livsformer og kærlighedsformer. Så når I er her, eller I er hjemme, eller uanset hvor I er på kloden, så vil I respondere på min kærlighedsenergi, på den kærlighedsenergi jeg sender ud. Det vil sige, at når det er energi til verden, jeg sender ud, så er det det, der sker. Det sker i det øjeblik, jeg udtaler ordene, at jeg blot ligger bevidstheden på det. Den bevidsthed har jeg med til jer, vil jeg give jer. I må ikke være bange for det, for I har ubegrænsede muligheder for at hæve jordens og klodens bevidsthed.

Jeg gør det i dag, at hvis I forestiller jer, I sidder her i en rundkreds, eller sidder der hvor I er og forestiller jer, at I er forbundne med andre sjæle, hundrede, tusindevis af sjæle som en stor gruppebevidsthed en stor kærlighed. I skal forestille jer, at I modtager kærlighedsenergien lige nu, kærligheden, ydmygheden og visdommen. Forestil jer I modtager det alle sammen lige nu på en gang. Det virker lige som, når solen står op, der kommer en oplysthed inde i jer. Og den kommer indefra. Det kan være vanskeligt at definere, det er en bevidstgørelse af det indre liv.

Når I forestiller jer, I sidder eller står et eller andet sted, og I er bevidste på jeres fysiske krop, så forestil jer at der kommer et meget stærkt rodnet ned til jordens indre, til kraftkilden i jordens indre, der har I et stærkt rodnet ned til. Det vil sige, at Planetlogos bevidsthed begynder at strømme igennem jer strømme igennem jeres legemer. I skal forestille jer, at i rodcentret har I en stærk viljesenergi, en stærk selvopholdelsesdrift, og oppe i hjertet der har I kærligheden, kærlighedsbevidstheden. Prøv at forestille jer, at når I hæver kærlighedsbevidstheden op til sjælsbevidstheden i hovedcentret. Vi ved, vi har en tusindbladet lotusblomst, vi er det faktisk i forvejen.

Forestil jer I er en blomst, en smuk blomst, en lotusblomst, en hvilken som helst blomst. Forestil jer I er her som blomster. Når I er her som blomster, så modtager I solens lys ned over jer, og Prana energien som er livsenergien. Det fylder blomsten op med næring. Det blomsten repræsenterer, er viljesenergien til at overleve, og så viser blomsten skønheden. I skal træde ud af jeres fysiske bevidsthed og se jer selv ovenfra, så kan I opleve jer selv som smukke blomster, som bliver opladede af guddommelig kærlighed. Se jer selv som et blomsterhav, en gruppefusion, en gruppekærlighed. Kunsten er at træde ud af de forskellige legemer og se det hele i et større perspektiv. Se jer selv som smukke blomster fyldt op med skønhed der kan dække golde områder på kloden. Begynd at respondere på skønheden som I også er. Skønheden, kærligheden og bevidstheden. Det bliver I ydre iagttagere til blomsterfloret. Når vi slipper sjælene fri, så vil de udfolde sig

som fantastiske blomster, som Gude sønner, hvor de bliver guddommelige i deres manifestation. Tænk på at det er det, vi er og lad os leve sådan.

Min mission er at hæve menneskeheden bevidsthed, klodens bevidsthed, og udvikle sjælene ind i den næste rodrace, lederne i det næste rodracesystem. Det udvikler jeg gennem jer, jeres sjæle. På sjælsplanet giver jeg næring til jer hver eneste dag og ser, hvordan I kan fremstå i fremtiden som ledere af jeres arv, af en ny viden og nye muligheder. Når jeg sender velsignelsen ud til jer alle, så responderer I på den i jeres højere bevidsthed.

Så jeg er her for at give næring til jer alle sammen, guddommelig næring, guddommelige visioner. Kærligheden, lyksaligheden, skaberkraften og viljen til at realisere det indre liv i jeres ydre liv. Jeg har evnen til at hjælpe jer, og det er mit formål at gøre det. Det betyder, at vi alle trækker på den samme hammel. Vi kan fokusere gennem Visionens Øje for at blive bevidste om det indre liv og uden at være bevidst om fortiden, nutiden og fremtiden. Alt er til stede inde i os. Jeg giver jer muligheden for at trænge ind i den bevidsthed. Forestil jer når I er her hos mig som sjæle, så kommer I af ren tiltrækning og ren kærlighed i jeres hjerter. Det er der, I kommer til mig i jeres ophøje bevidsthed, og det er her, I igen går ud og styrer jeres personligheder, forvandler den fysiske krop som er et redskab for guddommelig bevidsthed. Det er det, I anvender kroppen til i fremtiden.

Vi har tillid til processen, så vi arbejder bevidst med lys i alle naturriger. Der sker en gradvis opvågning rundt omkring på kloden i kærlighed, tillid og visdom. Mange vil respondere på energien, vi sender ud lige nu og i al fremtid.

Jeg er Avataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg kommer også med åndens viljesenergi som en stor drivkraft til, at det kan realiseres.

Forestil jer at I alle er her som sjæle, der er millioner og milliarder, som vender deres bevidsthed ind i det guddommelige. Det vil sige, at der gradvis dukker ny bevidsthed op inde i jer, nye tiltagsformer som hænger sammen med at hæve jordens tarv. Forestil jer når I lægger fuldt engagement ind på, at I også ønsker det i jeres dagsbevidsthed at hæve jordens bevidsthed, så har I nået meget. Det er i jeres indre liv, vi skal blot have det til at gennemstrømme jer til jeres fysiske bevidsthed, så I bliver modtagelige for det, og I kommer til at opfatte det som en ny god ide, som jeres ide, det gør ikke noget, det er sådan, det er.

Denne morgenmeditation er hensigtsmæssig at høre mange gange. Husk vi er alle indre liv, og vore legemer er en ydre udtryksform for det indre liv. Jeg er begyndt at glæde mig på jeres vegne. Jeg glæder mig over de positive ting, der kommer til at fungere i al fremtid. Husk vi kan være i blomstens bevidsthed, vi kan være iagttagere til det liv, der sker, og vi kan udføre det hele tiden altid. Vi arbejder med en bevidstgørelse af menneskeheden til en opstandelse til jeres højere bevidsthed. Det er den nye verdenslære, der er lige her opstandelsen til jeres højere bevidsthed.

Jeg lader min velsignelse strømme ud over jer alle sammen, Herrens velsignelse. Tænk på at I er forlængelse af barmhjertigheden, barmhjertighedens lys og kærlighed.

Jeg ønsker jer alle godmorgen her mandag den 6. maj 2019 morgenmeditation nr. 231

Hav en rigtig velsignet dag, godmorgen og tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)