

Nr. 228 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 3. maj 2019

Nøgleord: Medfølelse, Tillid, Kærlighed, Gruppeforståelse og Gruppehensigt.

Godmorgen til jer alle. Jeg kan se solen står op nu, det bliver sikkert en spændende dag i dag. Se man kan jo gøre dagen så god som man vil, og lige så træls som man vil men lad os lave en god dag.

Det ville være en god ide at glæde hinanden, glæde hinanden med den udvikling man går igennem. Noget af det jeg elsker at høre er, når nogle af eleverne er gået igennem nogle af deres begrænsninger og har omdannet dem til livsglæde, at høre den episode de har været igennem for at opnå sjælsbevidstheden i det pågældende område. Det er knap så spændende at høre på beklagelser, det fjerner energien, men heldigvis hører jeg mest det positive. Lad os håbe på at det bliver ved at vare, at folk bliver ved at have glæden i deres liv.

Når man virkelig begynder at udvikle sig og tænker på gruppebevidsthed, gruppefusion, så betyder det, at man altid er til stede og kan løfte, støtte og inspirere. Det vigtige er at være til stede i sin ophøjede bevidsthed, for her har vi ikke personlighedstanker. Personlighedstanker adskiller, sjælstanker opbygger. Tænk lidt på det hver dag gør jeg det bedste, jeg har i mig, eller kun det næstbedste, eller gør jeg ingenting? Prøv at blive bevidst om det. Jeg har før talt om, at når man bygger en ashram op, så er det altid svært, fordi nogle er interesserede og står i periferien og ser, hvad der sker og kommer ikke ret meget nærmere centrum. Så er der dem, der står lidt tættere på, og som er der delvis men også kun delvis, fordi deres personligheds interesser stadig er de største.

Det er vigtigt at sige, at nu følger vi op, nu går vi tættere på centrum tættere på kærligheden. Så er der de mennesker, der står i inder gruppen, hvor der virkelig bliver tildelt opgaver, hvor igennem man kan hæve bevidstheden, og som skal hjælpe mange mennesker og også begynder at gøre det. De ser glæden i at give til andre give uselvisk hver eneste dag. Det er dejligt at se på, at man giver uden at tænke på at få noget igen. Det er en proces, der ligger for at få en ny mere ophøjet bevidsthed.

Jeg vil anmode folk om at deltage mere i det åndelige arbejde. Når man ser rundt om på kloden, så ser vi krige og ufred, og mennesker der slår hinanden ihjel, vi ser magtmisbrug i stedet for kærlighed. Brug kærligheden meget mere hver eneste dag. Læg kærligheden ind, læg glæden ind, tilgivelsen, overbærenheden. Læg det ind. Tænk først og fremmest på at der er nogle af jeres medkursister, der glæder sig over de positive ting, I kan give. De lytter meget til hinanden og siger, at det er noget, de kan spejle sig i. Hvis man ikke giver de positive ting, når folk har brug for det, så kommer der nedtrykthed, og hvorfor skulle der opstå nedtrykthed, når vi kan være til stede og løfte og inspirere. Det er vigtigt at tænke på det hver eneste dag se på sig selv og spørge ”løfter jeg gennem ren kærlighed, eller hvordan løfter jeg?” ”Kan andre regne med mig, kan de regne med mig fuldt ud, helhjertet”. Det kan de måske godt, fordi man gerne vil være der for andre mennesker, eller siger de, ”en gang imellem vil jeg gøre det, der skal til”. Se på det og se hvad der kan forandres.

I går begyndte jeg at se på store gennemslagsområder, hvor man kan lave tiltag til at hæve menneskeheds bevidsthed ind i et nyt område. Det var dejligt at se på. Jeg havde en mængde oplevelser på det i går formiddags. Det var dejligt at se på de nye forvandlinger, der skal til. Men når man er ved at lave nye forvandlinger, så dukker der altid begrænsninger op først. Pludselig står de der som en mur, men man kan jo se, at det nye tiltag, forvandlingsprocessen er sat i gang. Men når man ser muren og begrænsningerne, så betyder det, at tingene er sat i funktion, og så skal vi blot overvinde begrænsningerne. Det er det, man skal tale om, den proces det var at overvinde begrænsningen og samtidig løfte og være der for sine medmennesker, være i gruppebevidstheden, gruppefusionen. Det er umådelig vigtigt. Nogle mennesker er ligeglade med det, men det kan der jo ændres på, så de siger, at de gerne vil være der, være der for helhedsopfattelsen. Giv jer til at tænke på det, er I der, vil I være der, eller hvad sker der i virkeligheden?

Lad os sige vi mediterer på medfølelse, tillid, kærlighed og gruppeforståelse, gruppehensigt. Lad os meditere på det, læg glæden ind i det. Begynd at meditere på det, det er faktisk en hjertesag. Husk at mange gange er der nogen, der har brug for jeres viden, hvis man er til stede. Tænk på at vi kommer med ny inspiration, ny glæde, og vi er med til ny udvikling. Fornyelsen sker i forvandlingsprocessen fra personligheden til sjælsbevidsthed, og fra sjælen til åndelig bevidsthed frem til den guddommelige kærlighed. For hvert skridt sker der forvandling, og en ny bevidsthed gennemstrømmer det liv, man lever i. Dermed vokser gruppen, gruppeforståelsen og menneskeheden tarv tilgodeses. Prøv at have et tankesind der er fyldt op med kærlighed, lys og tillid. Lad os bygge på en indre og en ydre balance. Læg livsglæde ind i alt hvad I foretager jer. Der er nogle mennesker, hvor offerilden er til stede indeni, og de ønsker at ofre personligheden til et større formål. Det der er vigtigt er, at I hver dag arbejder med den trængende næste arbejder med næstekærlighed. Det skal vi gøre uden fordomme og uden kritik men i en ren glæde i at hjælpe og inspirere. Byg et nyt liv ind til andre mennesker. Et liv der bygger på forståelse og kærlighed, gruppefusion, gruppeenergi. Giv jer til at højprioritere det. Byg ikke et liv på negative overbevisninger men på positiv energi. Brug den positive livsenergi hver eneste dag, læg kærligheden ind, tilliden og forståelsen. Vi kan leve i vores ophøjede bevidsthed det meste af dagen. Sjælsenergien og kærligheden er det, vi skal arbejde med. Det kan være, vi har nogle ord og trøstende vendinger, som andre har brug for så lad os anvende dem. Mange steder ligger håbløsheden som en dyne, den kan vi omdanne med kærlighed. Læg kærligheden ind gennem gruppen, der hvor der er håbløshed til stede. Tænk på at overalt på vores klode er der kamp mellem lys og mørke. Lysets brødre og mørkets brødre der er en evig kamp her. Men lysets brødre vinder til sidst, men der skal mange kampe til. Men det er vi i stand til at gøre i en gruppefusion gennem gruppekærligheden. Vælg at tale om lys og kærlighed, medfølelse, tillid, sindsro og troen på en positiv fremtid. Jeg vil gerne, at I reflekterer over det i dag og så hele tiden vende tilbage med fornyede kræfter, fornyet energi igennem kærlighed, tillid og visdom, gør det nu. Giv jer selv muligheden for at opleve glæde lyksalighed og tillid.

Dette var dagens morgenmeditation fredag den 3. maj 2019 nr. 228

Godmorgen til alle og en velsignet dag fra Peter L. Simonsen, Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk