

Nr. 226 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 1. maj 2019

Nøgleord: Vi har Kristusbevidstheden i os.

Godmorgen til jer alle sammen. I dag skal vi have en ny morgenmeditation, nummer 226. I dag er det onsdag den 1. maj 2019. Det er dejligt, tænk på vi er kommet hertil på året. Det er mærkeligt at tænke på, der kan nå at komme både sne og frost endnu, inden året er ude. Det er nok ikke lige nu, men det kan være sidst på året.

Jeg tænkte på, om jeg skulle snakke en lille smule om skaberkraft. Den hænger sammen med vores intuitive bevidsthed. Det betyder, om man tør stole på sin intuition. Jo mere lukker man op for universets energier, jo større gennemstrømning er der i vores bevidsthed. Hvis man vil skabe nye resultater for menneskeheden og vores klode, som ikke er baseret på vores selviske hensigt, så vil vi lukke op til universets rigdomme. Jo mere intuitive bevidste man er, jo mere lukker man op for livsenergien, livsglæden og kærligheden og pengestrømmen. Tænk på penge hænger sammen med at stole på vores egen intuition. Når vi ved, hvor let det er at udvikle det, at bagved hver eneste begrænsning ligger der en ny evne, ny kvalitet, en sjælskvalitet. Senere når man bruger sjælskvaliteten med kærlighed, lukker man op for den intuitive bevidsthed. I det modsatte af de sårede følelser ligger den intuitive bevidsthed.

Det er mærkeligt at tænke på, hvor svært folk vil have ved at frigøre sig for de begrænsninger, når der alligevel ligger ubegrænsede muligheder bagved.

Den intuitive bevidsthed er ikke en mavefornemmelse, som mange mennesker siger ”Jeg skal lytte til min mave.” Fordi når de skal lytte til maven, lytter de til deres begrænsninger deres erfaringsområde. I den intuitive bevidsthed ligger der ingen erfaringer, der ligger ren viden til det pågældende sted lige nu og lige her. Det er ren viden, man kan anvende. Jo mere vi bruger vores intuitive bevidsthed, jo større gennemstrømninger er der på alle planer. Det betyder evnen til at få energien til at flyde, det betyder også, man kan få pengene til at flyde i ubegrænsede mængder. Er det ikke dejligt at tænke på. Mange mennesker har brug for at sige, ”Jamen jeg mangler altid penge, jeg mangler altid det og det”. Mange mennesker siger, ”Jeg skal undvære det og det, for jeg har ingenting, jeg har ingenting at gøre med”. Men de har jo deres evner og kvaliteter, så hvorfor ikke bare bruge dem. Jo mere man lærer at bruge dem, jo mere man tør udfordre de ting, man lever i, jo bedre er det. Luk op til den intuitive bevidsthed det kan vi gøre igennem meditation, vi kan også gøre det ved at sige, ”Nu vil jeg være et forbillede for andre mennesker, jeg vil vise, hvordan man kommer videre, uanset hvilke begrænsninger der kommer ind, fordi begrænsningen er muligheden for at udvikle nye evner, nye kvaliteter”.

Da jeg startede hernede i 1994 med at bygge skolen op, da købte jeg en nedlagt ejendom stoppede med mit eksisterende arbejde. Havde et hus på Mors der lå til 670.000 kr., kan jeg huske, jeg investerede i det. Der er ingen huslejeindtægter, der er intet, jeg startede på bar bund med en sød kæreste og hendes børn. Der er meget, der skal betales. Ny investering i ny bolig. Jeg startede helt forfra uden arbejde eller kunder, så sagde jeg til mig selv, ”Jeg vil udvikle mine intuitive evner, clairvoyancen, sjælskvaliteterne.” Min målsætning var at arbejde med menneskeheden hele menneskeheden for at hæve deres bevidsthed. Det var min målsætning, det er det stadigvæk. Den målsætning kan give nye kunder, som har brug for nøjagtigt det samme, hvor man går i samklang med at hæve menneskehedens bevidsthed. Hvis man har villigheden til at sige, ”Vi vil godt hjælpe her, vi vil godt ekspandere her”, så får vi nye læringsområder, vi lærer noget nyt. Man skal ikke være bange for at skifte job eller noget som helst.

Hvis man hele tiden holder på sikkerheden, så kan det være, sikkerheden er en begrænsning, fordi det kan være, der er nye ting, der skal udfoldes. Lad os gå i gang med det.

Jeg kan se eksempel med nogle af mine gode venner i Sønderborg, hvor manden havde været lønmodtager længe synes der var meget væsen i det sted, han arbejdede, det var også godt, han ville gerne prøve at udfordre sig selv. Han begynder at arbejde med de nye ting i sit liv siger ”Jeg er villig til at tage hvad som helst, for at

det kan fungere". Det viser sig meget hurtigt, at det er en meget bæredygtig forretning, han laver sammen med hans kæreste og senere kone.

Hvis man har villigheden til at sige, "Lad mig bare gøre det", så får vi muligheder sat til rådighed, sådan er det for alle. Hvis I arbejder med jeres healende kræfter, som er jeres sjælskræfter anvender dem til gavn for andre mennesker, så kommer der mere velstand. Jo mere I tænker i muligheder, jo mere I mediterer på nye muligheder, jo større fremgang kommer der.

Jeg kan huske i nytårsaften 1985, der spurgte min kæreste, om jeg ville holde med at ryge. Det havde jeg ingen ambitioner om. Det var ikke fordi, jeg røg så meget. Jeg røg 25 til 30 cigaretter om dagen, 8 til 10 cigarer og lidt pipe, det er selvfølgelig meget. Det var nytårsaften hun spurgte, om vi skulle have sådan et fortsæt, om vi skulle holde med de her ting. Jeg ville tænke over det til i morgen, for nu er det nytårsaften så lad os nyde det. Næste dag kunne jeg godt huske det, vi snakkede om med røgen. Jeg vil tænke over det til på fredag, og give dig besked om hvad jeg vil. Fredag den 6. januar 1986 bestemte jeg mig for at holde med at ryge, jeg holdt den dag og har aldrig røget siden.

Efter nogle få dage fik jeg forøget livsenergi, livsglæde og kunne se nye muligheder. Røgen havde tilsløret de nye muligheder. Det er et eksempel på, man slipper en last og får nogle nye evner, det er dejligt at tænke på. Lad os glæde os over livet, sige når vi omdanner vores delpersonligheder til sjælskvaliteter, så lukker vi op for nye evner, nye kvaliteter. Er det ikke det, vi skal gøre, for vi ved, lige bagved ligger den intuitive bevidsthed.

Vi mediterer på, vi er solengle, vi er sjælen, vi er Kristusbevidstheden, og vi har ubegrænsede muligheder.

Vi skal tænke på, når vi beder Vorherre om hjælp til at få tingene til at fungere bedre, så sker der oftest det, at vi får et problem, og det problem skal vi løse for at frigøre nye resurser. Vi er altid naive og tror på, at når vi beder om hjælp, så får vi øjeblikkelig hjælp. Hjælpen kan være at udvikle sine evner og kvaliteter, og det kan være den allerstørste hjælp, man kan få.

Vi mediterer på, vi er sjæle, vi er solengle, vi har Kristusbevidstheden i os, som er kærligheden. Vi lærer at anvende kærligheden hver eneste dag. Prøv at være helt målrettet.

Efter 1994 hvor vi startede hernede skabte skolen, var vi selv forsynede 34 år efter med økonomi. Normalt tager det 7 år at bygge en virksomhed op, men vi brugte vores intuition til at vejlede os, den højere bevidsthed. Jeg vil ønske, I vil anvende jeres højere bevidsthed. Det er vigtigt at være fri og uafhængig at kunne lytte til sin højere bevidsthed, skabe de nye livsformer som er til gavn for menneskeheden. Det betyder, den gennemstrømning der er inde i os, den videregivelse af ny viden der kommer, den guddommelige hensigt den skal komme til udtryk. Når vi hele tiden arbejder med omdannelse af personlighedens opfattelse, til sjælsopfattelse og anvender sjælens hensigt, senere den åndelige hensigt, og måske tænke på at man er ansat af Hierarkiets mestre. Det er det, jeg tænker på så arbejdet med at bygge en bedre verden. Bedre verden med rummelighed, kærlighed og tolerance.

Vi mediterer på, vi er solengle med ubegrænsede muligheder. Hvis vi er åbne for mulighederne, kan de træde ind i vores bevidsthed. Lad være med at afvise det der kommer, men brug jeres skelnevne, se om det er noget, der er til gavn for en større udvikling end ens egen personlighedsinteresser. I skal lægge personlighedens interesser væk, leve i jeres ophøjede bevidsthed.

Mediter på vi er sjæle med ubegrænsede muligheder, som er bygget op med kærlighed, tillid, visdom, intuitiv bevidsthed. I skal huske hver eneste dag får I mulighed for at udvide jeres bevidsthed, udvide jeres erfaringsområder. Det er vigtigt, at det er baseret på kærlighed, tillid, visdom. Når vi lægger vores opmærksomhed ind på det, så vær opmærksom på I begynder at arbejde med abstraktionstænkning.

Det vil sige, det kommer ikke i den rækkefølge, vi er vant til, som vi ønsker i den konkrete verden. Det kan komme ind til os fuldstændig omvendt, det vi skal arbejde med. Husk vi skal have tilliden til at modtage

udviklingen. Nogle gange når vi udvikler os, skal vi måske i en periode sige, vi har den og den uddannelse, glem det tag de muligheder der er til stede, ikke tænk på man nedværdiger sig, men tænk på man udvikler sig til at se tingene i nye perspektiver, nye muligheder. Man kan ændre på sin skæbne, når man bruger kærligheden og visdommen. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Luk op for nye muligheder universets kreativitet.

Jeg siger lige mit kraftord. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg kommer med den åndelige visdom.

De ting jeg snakker om, var man ikke helt bevidst om for mange år siden. Det kommer gradvis ind i vores bevidsthed, ligesom vi er klar til at arbejde med større livsopgaver. Hvis man er villig til at løse og forvandle sine begrænsninger til skabende aktivitet, der ligger værktøjer i. Lad os tage arbejdstøjet på, arbejde for et større formål end det vi ser i dag.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer alle en velsignet dag, onsdag den 1. maj 2019, morgenmeditation nummer 226.

Lyt til morgenmeditationen igen, begynd at se de muligheder I ligger inde med hver eneste dag. Bagved hver eneste begrænsning ligger muligheden glæd jer over det og anvend det. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk