

Nr. 224 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 29. april 2019

Nøgleord: Sig jeres kraftord med oprigtighed, kærlighed, visdom og tillid, så virker det.

Godmorgen til jer alle sammen og vel mødt. Vel mødt til Herrens frelsermøde, som man plejede at synge i gamle dage.

I dag er det mandag den 29. april 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 224.

Nu har vi lige haft en weekenduddannelse på tre dage. Det var spændende at se, hvordan folk arbejdede med deres opgaver. Mange er rigtig, rigtig flittige, så det var godt at se. Det er godt at se forskelligheden i alting.

Det er vigtigt, når man arbejder med udvikling at acceptere de forskellige sider af en selv. Nogle ting er man godt i kontakt med, nogle evner vil man gerne bruge hver eneste dag. Man har også nogle sider i sig selv, som man ikke rigtig ønsker at løse. De sider man ikke ønsker at løse eller acceptere, de tager fuldstændig ens livsenergi. Man kommer til at stå fast, det vil sige, der er ikke mulighed for gennemstrømning af ny bevidsthed, ny forvandling. Det skal vi gøre noget mere ved, så vi kan få både gennemstrømning og en udtryksform til at virke på alle planer. Det er hensigtsmæssigt.

Er der nogle steder, vi blokerer tingene, så opspænder vi energi. Det vil sige, det område man opspænder energi, vil der komme fysiske sygdomme i det chakra, der ligger lige under, eller de chakraområder tingene er opspændt i. Når man står over for nye ting, nye beslutninger man skal tage, og man går i gang med det, kommer mønsteret farende ind for fuldt skrald. Hvis man har nogle undertrykte sider, eller mindreværdskomplekser der ligger, kommer det til at tage al ens livsglæde. Det betyder, vi er nødt til at acceptere de sider men også begynde at gøre noget, begynde at forvandle det til livsglæde og spontanitet som udtryksform. Det er vigtigt at gøre det, fordi den universelle bevidsthed ønsker at hjælpe os, så vi kan komme videre, så vi alle kan blive en del af den guddommelige plan. Ikke blokere for den, men sige ”jeg accepterer de forskellige sider af mig selv, jeg begynder at udvikle nye evner og kvaliteter, så gennemstrømningen kører fuldstændigt gnidningsløst.” Så kommer man videre og får et bedre liv på alle planer, det er vigtigt. Kig på det arbejde hver eneste dag. Mange flere områder i ens liv kan blive fyldt op med livsglæde, ny forståelse, tillid.

Vi er alle solengle. Solengle er sjælen, det betyder kærlighedsbevidstheden, Kristusbevidstheden som er inde i os selv, vi er forbundet med vores højere selv, det er ikke ensbetydende med, at vi vil bruge vores højere selv. Mange bekæmper sit højere selv, fordi de er bange for det.

Det var ligesom i gamle dage, hvor man sagde, jorden var flad, og når søfareren skulle sejle ud til et område, vidste de, at når de kom derud, der slap vandet op, og de hoppede i en afgrund. Sådan er der mange, der tænker stadigvæk. Skal de ind i deres højere selv, tror de, at de er ved at dø, fordi man skal give slip på sine begrænsninger. Det er mærkeligt at tænke på, det er det samme system, men bare i en ny forklædning i et nyt liv. Når man kommer ind i sin ophøjede bevidsthed, er der ingen begrænsninger der, som vi ser i vores dagligdagsbevidsthed. Jeg skal bare have jer til at tage det næste skridt.

I dag mediterer vi på, vi er livet, vi er kærligheden, vi er tilliden, og vi er den skabende intelligens. Prøv lige at meditere på det. Vi er livet, vi er kærligheden, vi er den skabende intelligens, og vi udtrykker det til hjælp for menneskeheden. Lad os meditere på det i fem minutter, så får tankerne og følelserne ro. Mediter på vi er sjæle. Det vil være godt for jer at kigge fra sjælsbevidstheden ud i alt, hvad vi foretager os. Integrere sjælen i jeres bevidsthed. Slip personlighedens begrænsninger. Gå ind i sjælens skabende natur. Husk hver eneste dag er en ny byggeproces, hvad vil vi bygge med? Tillad jer selv udvikling. Lad livsglæden flyde i jeres blodårer,

livsglæden, kærligheden og visdommen. Lad jeres blodårer blive gennemstrømmet af det. Tillad jer selv en indre frihed, en frihed som er fri for begrænsninger, fordi I ønsker at forvandle begrænsningerne. Det håber jeg I gør. Det er ikke alle, der ønsker det, nogle ønsker at stå fast i det gamle, fordi det er kendt, men prøv at slippe det gamle. Tag det nye liv til jer, tænk på, vi fornyer os hele tiden, lad os følge med.

Naturen eksploderer lige nu af kraftressurser, der ligger derinde. Det har vi mennesker også inde i os. Vi er store kraftressurser, som skal frigives. Vi skal arbejde med større integration i vores bevidsthed. Begrænsninger skal omdannes til skaberkraft, vi skal videregive den indsigt, vi får. Der er ingen ide i, at få en indsigt og bagefter lader man den gå i stå, man bliver uvidende igen. Hvorfor vælge den vej når man kan vælge den oplyste vej. I skal regne med, I kan meget mere, end I selv tror. Stop med at beklage jer, bare gå fremad. Sig, ”nu lever vi i fuld vigør på alle planer. Vi vil skabe en forskel hver eneste dag.” Smil til verden og verden smiler til dig. Lad være med at beklage jer over jeres skæbne, men glæd jer hver eneste dag over nye muligheder.

Det er gråvejrs i dag, men vi ved, bagved gråvejret skinner solen. Lad lys og kærlighed gennemstrømme det hele I har inde i jer selv, videregiv lys og kærlighed til jeres medmennesker, til hele vores verden, til hele vores klode. Lad glæden og kærligheden oplyse jorden.

Begynd at arbejde med jeres kraftord inde i jeres hoved eller sig det højt inde i stuen. Sig jeres kraftord med oprigtighed, kærlighed, visdom og tillid, så virker det. Hvis I bare siger det uden at have en dybere betydning, så har det ingen værdi. Prøv at lægge oprigtigheden ind i det I siger. Brug jeres kraftords energi til at sende til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, til jeres indre vejleder og til jeres medmennesker. I laver øvelsen med hænderne hvor venstre håndchakra vender opad mod himlen. Forestil jer I videregiver tingene, videregiver den instruktion I får, når I arbejder med oplysthed. Ikke lade den gå til grunde men lad det vokse. Vokse i kærlighed, skønhed og sandhed.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Det er mit kraftord.

Dem af jer der ingen kraftord har, arbejder med kærlighed, tillid og visdom. I siger, jeg arbejder med og videregiver kærlighed, tillid og visdom. Det er en måde at bygge jer selv op på. Vi skal integrere nyt liv inde i os selv, og vi er medlem af en stor menneskehed, hvor det er kærligheden, der skal være udtryksformen. Kærligheden skal være udtryksformen. Vi er nødt til at leve i kærligheden, det bestemmer I selv, men det er hensigtsmæssigt. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Forestil jer at hele vejen rundt om jer, der har i et lysfelt, som kan bygges op med kærlighed. Det betyder, jeres auriske udstråling vil lyse af kærlighed og tillid. Der vil komme fornyelse indefra, hvor I faktisk bliver yngre, end det I var før, fordi vi begynder at fungere igen i livet, livsglæden, kærligheden.

Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god morgenstund og en rigtig god dag. Byg nu det bedste ind I har inde i jer selv og videregiv det. Videregiv kærligheden og tilliden.

Det var vores morgenmeditation i dag, mandag den 29. april 2019, morgenmeditation nummer 224.

Få andre til at smile igennem jeres visdom. Godmorgen til jer alle sammen.

Det var Peter L. Simonsen fra Healeskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk