

Nr. 223 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 28. april 2019

Nøgleord: Vi har så mange kraftkilder inde i os, vi har så meget, vi kan gøre.

Godmorgen og velkommen til overfladen. Det er dejligt at se, I er friske. Det kan være, I også er omgængelige i dag, så er det endnu sjovere. Hvorfor kom jeg nu til at sige omgængelige? Det var et mærkeligt navn at tænke på inde i billedet her. Måske er det ikke så dumt endda. Omgængelige, er vi omgængelige? Kan vi komme rundt om tingene, eller er vi i stagnation? Det bliver spændende at iagttage. Hvad er vi?

I dag er det søndag den 28. april 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 223. Det er en dejlig søndag morgen.

Jeg tænkte på, hvor mange skal i kirke i dag? Høre gudstjeneste det er en dejlig søndag, det kan være en god ide at komme til gudstjeneste i kirken, høre på præstens ord omkring det guddommelige. Det kan være en god ide for mange af jer at gå derhen. Det kan også være en god ide at komme her på Healerskolen lære noget mere udvikling omkring en selv, hvordan man kommer videre med sit liv. Det kunne være en fantastisk god ide. Godmorgen til jer som I dukker op til overfladen.

Jeg tænkte igen på omgængelighed. Det skal vi spekulere lidt på. Omgængelighed, fleksibilitet, handlekraft eller stagnation. Det var noget mærkeligt noget, du kom til at sige her Peter. Sådan er livet jo også. Jeg kender mange mennesker, som jeg ved har nogle problemer. De ser det ikke som problemer, for de lever det liv, de lever. Mange gange ser jeg nogle af de ting, de mangler at udvikle. Jeg tænker på, hvorfor udvikler de det ikke. Mange vælger den passive rolle, gør ingenting før det hele ramler omkring hovedet på dem, så går man ind i beklagelserne i stedet for. Prøv at kigge på jer selv om I har sådanne nogle problemer. Vi skal huske på, vi er her på jorden som sjæle.

Vi snakkede tidligere om vores indre, vise barn, det vise barn inde i os selv. Får det vise barn næring og omsorg af ny viden? Giver vi det vise barn ny viden? Hvis vi tænker på, vi har skabt et visdomsbarn inde i os selv på regnbuebroen, hvor I kom ind som en form for energi, hvor jeg sagde, I blev skabt som et åndeligt væsen, hvor mødet med Solavataren og jeres egen sjæl skabte et visdomsbarn, et åndeligt visdomsbarn. Hvor tit giver I det barn næring? Det er det indre barn inde i os selv, som skal have ny viden, ny visdom. Det er noget, vi skal gøre hver eneste dag. Vi skal vokse indefra og udad. Giver vi det barn næring, eller har vi glemt det? Er det hensunken i glemslen? Mange er, fordi der sker ingenting. Mange mennesker kan have rigtig, rigtig travlt i deres hverdag, de glemmer bare det væsentlige, det er deres åndelighed. De glemmer at søge det åndelige. De glemmer at søge sjælsstyring, sjælsbevidsthed. Jeg ser mange mennesker blive ved med at have det samme problem år efter år. Jeg tænker ved mig selv, hvorfor gør de ingenting ved det? De ved, det kommer til at stå som en hindring, hvis de skal videre frem i livet, så er det en hindring. Hvorfor ikke give sig til at fjerne hindringen, fordi de ved på sigt, at de er nødt til at løse det. Man kan sige til sig selv, hvor mange dage, hvor mange uger, hvor mange år går der, inden man løser et problem. Nogle gange kan det være angst og frygt, man ikke tør omdanne til spontanitet og livsglæde.

Nogle gange kan man sige, nu er jeg ved at være uden arbejde, men jeg skal stadigvæk bruge penge til den første, næste første og den næste første igen, hvorfor gør jeg ingenting ved det og får nyt arbejde. Man skal gerne kigge 1 til 3 år frem hele tiden, sige hvordan løser jeg tingene. Hvordan løser jeg de ting, jeg har på min vej, så jeg kan køre min åndelighed, min inderlighed.

Tænk på inde i os selv har kvinder en maskulin genpart, som de kan forelske sig i, mændene har en kvindelig, intuitiv bevidsthed derinde, som de kan forelske sig i, som de kan få til at vokse. Man kan også lægge kærlighed ind til universet, man kan lægge kærlighed ind til mange ting. Hvorfor gør vi det ikke? Nogle gange kan det

være så enkelt i sit liv, det er at tilgive sig selv, fordi man ikke handler. Vi kan have problematikker hver dag, en såret følelse som altid styrer. Hvorfor skal vi ikke bare have den positive side til at styre, være vejledende? Vi skal øve os på at give det bedste fra os, vi har inde i os selv. Giv det bedste til andre vis eksempler på at I kan arbejde med forandring. Dybest set handler det om skaberkraften. Det er en energi, vi har inde i os selv, skaberkraften.

Vi skal skabe nye muligheder, nye tankeformer. Hvorfor gør vi det ikke? Hvorfor handler vi ikke på det? Hvorfor lader vi stå til? Stil jer selv spørgsmålet. Se problemerne inde i jer selv som er ved at blive synlige. Sig til jer selv hvorfor handler jeg ikke på det? Hvad forhindrer mig i at gøre det? Har jeg aldrig lært at handle? Hvis man får en ny ide, hvorfor realiserer man den ikke? Der er selvfølgelig det, at når man får en ny ide, skal man efterprøve motivet i den nye ide. Prøv at lægge den nye ide over til nye mennesker, bare på tankeplanet, se hvordan de reagerer.

Det skal vi også gøre med os selv. Hvordan vil vi reagere, når vi ikke handler på et problem, eller nye opgaver der bliver anvist fra en, der siger, ”værsågodt der er nye opgaver, du kan tage her, det står i overensstemmelse med din åndelighed, din visdomsside, her er muligheden, anvend den.” Jeg spekulerer på, hvorfor handler vi ikke? Har det noget med tillid at gøre, har det noget med manglende engagement, eller er det dovenskab? Prøv at se på hvad er det. Giv accept til hvad det er. Beslut jer her i dag, at nu vil vi ændre på det her. Hvis I ved 100 %, hvor I kan få hjælp så tag hjælpen. Hvis I ved, I skal ud at køre, og I har et forhjul, der ikke kan holde luft, så siger I, det er lige meget, om der er luft i det dæk, fordi det er først om en time, jeg skal ud at køre. Det er vigtigt at forebygge. Forebygge, omdanne, skabe nye muligheder, sådan er det på alle niveauer. Vi skal skabe nye muligheder på alle niveauer. Vi må ikke fortsætte ad den gamle vej, hvis der er for mange begrænsninger i den. Hvis den gamle vej er oprigtighedens vej, den oplyste vej så er det den vej, vi skal gå. Men vi skal ikke vælge frivilligt at gå i begrænsningerne, når vi kan ændre vores egne forhold til vores begrænsninger. Når man holder fast i begrænsningerne, så er man medvirkende til at låse andre mennesker i deres mønstre, som ikke er hensigtsmæssigt for dem. Lad os løse knuderne op og gå på den oplyste vej. Forestil jer hver eneste dag giver jeg lys og kærlighed til jer alle sammen. Vi kan løse det sammen, vi kan løse det i gruppefusion.

Husk at anvende jeres kraftord hver eneste dag, syng Gayatri mantraet en del gange hver dag til at få løst tingene. Bekræft jeres guddommelighed, begynd at give næring til jeres indre visdomsbarn, I har inde i jer selv. Jo mere næring I giver til visdomsbarnet, betyder det, når barnet bliver voksen, så er det blevet vis i sin grundholdning. Tænk på jeg siger, ”Jeg giver lys og kærlighed til verden. Jeg elsker mine medmennesker. Alt hvad jeg har, vil jeg give til dem af ny viden, ny forståelse, nytænkning, at gå fra afmagt til skaberkraft”. Tænk på når I arbejder med at legemliggøre kærligheden, lad kærligheden strømme igennem jer, kærligheden opløfter, kærligheden er Gud.

Vi laver en indre iagttagelse, en meditativ proces, ser de låsninger der ligger. Iagttag jeres gamle handlingsmønstre. Samtidig ved I, nu begynder vi at ændre på de gamle systemer. Læg kærligheden ind på den oplyste vej. Når I lægger kærligheden ind på den oplyste vej, vil I møde kærligheden. Kærligheden kommer til jer, det har den altid gjort, og det vil den altid gøre. I skal bare sige ja til kærligheden, modtage kærligheden. Sig ”jeg ønsker at modtage kærligheden i mit inderste væsen, i min inderlighed, der ønsker jeg at modtage kærligheden. Kærligheden og den åndelige vilje jeg ønsker at modtage det, og jeg ønsker at gengive det”. Sig ”jeg er ved at blive en modtager for den åndelige inspiration”. Idet I modtager det, lad det gennemstrømme jer, giv det videre til jeres børn, jeres venner og bekendte. Lad parforholdene vokse i kærlighed, forståelse og tillid. Lad verden vokse igennem kærlighedslyset, tilliden og visdommen. Arbejd med at få tingene til at ske. Husk vi er årsagsbehandler.

eg overfører velsignet lys og kærlighed til jer alle. Lys, kærlighed og tillid. Godmorgen til jer alle sammen. Jeg ønsker kun det bedste for jer. Det bedste er at kunne anvende sine evner hver eneste dag, bruge sin visdom, videregive viden. Der kommer glæde, og I giver glæde fra jer.

Det var vores morgenmeditation nummer 223, søndag den 28. april 2019. Godmorgen til jer alle sammen og jeg ønsker jer en velsignet dag. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk