

Nr. 222 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 27. april 2019

Nøgleord: Hvad er morgenglæde? Det er kærlighed. Når kærligheden er til stede inde i os, og vi udtrykker kærligheden, bliver vi glade, så er glæden til stede.

Godmorgen. Skal vi synge en lille sang for mig i dag, jer der er gode til at synge, det kunne være dejligt en dejlig morgensang måske. Godmorgen til jer alle sammen.

I dag er det lørdag den 27. april 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 222. Det er dejligt, vi er kommet dertil. Jeg håber, I er ved at være oppe på dupperne og kan tage del i morgenarbejdet, morgenritualet få noget glæde ind i livet igen. Morgenglæde.

Hvad er morgenglæde? Det er kærlighed. Når kærligheden er til stede inde i os, og vi udtrykker kærligheden, bliver vi glade, så er glæden til stede.

Når vi alle sammen tænker på, vi er guddommelige, det guddommelige er inde i os, det skal have en udtryksform. Vi skal udtrykke al ting med kærlighed, tillid og forståelse. Det skulle da ikke være så svært. Når vi tænker på kærligheden er i alle mennesker, og kærligheden er det guddommelige. Det betyder, vi allesammen er guddommelige.

Lad mig illustrere det på den her måde. Vi har en almindelig solskinsdag, vi spreder noget glæde, kærlighed ud i livet til andre mennesker, kærlighedsfrø. Det svarer til, at se en jordbund som får noget kærlighed, solvarme, regn. Det betyder, at næste dag kommer der nye spirer op af jorden, som vokser, der kommer nyt liv og en ny livsglæde. Når vi sår nye frø ind i andre menneskers bevidsthed, får dem til at blive glade, får dem til at tage initiativet gennem glæde og kærlighed, så sker der store forandringer i jeres celler, i jeres bevidsthed. Skal vi ikke bare gøre det? Jo det skal vi.

Lad os meditere på kærlighed, glæde, lyksalighed og inspiration. Kærlighed, glæde, lyksalighed og inspiration. Det betyder, I skal til at inspirere. I skal gøre en forskel. I skal være årsag igennem kærlighed, forståelse og tillid. Det er det, vi mediterer på lige nu. Lad os begynde nu.

Vi starter med at trække bevidstheden fra det ydre liv ind i vores indre liv. Det indre liv inde i os. Gud er det indre liv. Gud elsker det indre liv. Det er det indre liv, der får kærligheden til at blomstre mellem alle mennesker. Kærlighed, lys og tillid. Prøv at få jeres medkursister eller andre mennesker til at lytte til morgenmeditationen, lytte til deres indre virkelighed, i stedet for at leve i den ydre virkelighed. Prøv at tage nogle med hver dag en i hver hånd. Vi mediterer på kærlighed, glæde, lyksalighed, inspiration, forståelse og tillid. Det I får bygget op nu her til morgen, skal I anvende her i formiddag til nye livsmål, nye horisonter.

Bevar den indre ro, synk ind i inderligheden, kærligheden, ind i det guddommelige. Herinde hvor man har lyst til at ofre alt i sin personlighed for at være til stede i det guddommelige liv. Jo mere vi ofrer i det her liv, jo flere spirende evner har vi i det næste liv eller senere i livet.

Forestil jer jeg kommer vandrende ind i jeres bevidsthed inde fra den indre lyskilde, Guds sind. Se jeg kommer vandrende her i mit fysiske legeme, i mit guddommelige legeme, vandrer ind i jeres bevidsthed. Vandrer ind fra jeres højere bevidsthed, ind i jeres dagsbevidsthed. Jeg går på den oplyste vej, jeg kommer med lyset og kærligheden til jer. Begynd at se det. I ved jeres sjæle har fulgt mig i mange inkarnationer før, det er naturligt for jer at følge mig. Når I følger mig, følger I også det guddommelige inde i jer selv. Der kommer gruppefusion og gruppesamklang, så I lever og rører sig inde i jeres indre liv.

Nu har I et billede af at se mig inde i jeres indre liv, hold det fast inde i hovedet.

Mærk glæden, lyksaligheden og sindsroen springer som et springvand i jeres hjerter. Over springvandet er der alle mulige regnbuens farver. Det gennemstrømmer en ny bevidsthed i jeres legemer. Hold det indre billede fast.

Fokuser på jeres pandecenter, åben øjnene, kig på mig et øjeblik, men hold det indre billede fast. Det indre billede som er som en film i jeres bevidsthed. Fokuser her på mig, på pandecenteret og på mine øjne. Jeg vil tilføre jer åndelig energi inde fra jer selv af og her ude fra den ydre bevidsthed. Jeg vil igen løfte jer ind i jeres indre bevidsthed. Det vil jeg gøre igennem mine øjne. Vi ved alle, vi er en stråle i Guds liv, Guds kærlighed. Jeg overfører åndelig vilje, kærlighed,

lyksalighed og den skabende intelligens til jer. Jeg er lyset og kærligheden i jeres bevidsthed. Jeg strømmer ud fra jeres hovedcenter, og manifesteres i det fysiske legeme, men udspringer af det guddommelige.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg kommer med den åndelige vilje, kærligheden og den skabende intelligens.

Forestil jer treenigheden er forbundet inde i os alle, det er det, vi er på de indre planer. Treenigheden går til en enhedsbevidsthed, til en endnu større fusion. Det kan være, når I arbejder med det ser ind i mine øjne, så vil der komme en stråleglans i jeres bevidsthed, i jeres aurafelt, en ny gnist af nyt liv. Vi oplever at være med i et nyt liv, der udvikler sig på alle planer, det er noget vi gør sammen i guddommelig samklang. I det indre liv her er der ingen sygdomme, ingen personligheder, der er en ophøjet væren, og der er en tjenestevillighed til at løfte og inspirere.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer og bevidsthed.

Gør jer selv den tjeneste at se den her morgenmeditation flere gange. Ikke gå i seng igen, arbejd aktivt med det. I er velkomne til at sende sms med, hvordan det virker på jer, men kun sms.

Godmorgen til jer alle sammen. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

Det var vores morgenmeditation nummer 222, lørdag den 27. april 2019.

Godmorgen til jer alle sammen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk