

## **Nr. 221 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 26. april 2019

**Nøgleord: Vi har så mange kraftkilder inde i os, vi har så meget, vi kan gøre.**

Godmorgen en dejlig morgenstund. Jeg håber, I er friske. Friske og veloplagte. I dag er det fredag den 26. april 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 221. Vi er kommet et lille skridt videre på vejen.

Når vi er kommet et lille skridt videre på vejen, så skal man kigge lidt på sit tjenestearbejde, man er ved at udføre. Hvor godt går det? Tjenestearbejde betyder, man arbejder med sin sjæls hensigt forbinder sig med sin sjæl hver eneste dag. Det betyder også, at man arbejder med sjælens hensigt, Hierarkiets hensigt, den guddommelige hensigt. Når vi skal fungere godt, er vi nødt til at udvikle os.

Vi er nødt til at arbejde fuldt bevidst på de opgaver, jeg prøver at give jer. De opgaver I tager med hjem at arbejde med, hjemmeopgaver. Skal vi få tingene til at fungere let, elegant og smertefrit så giv jer til at lave opgaverne, fordi opgaverne opbygger jeres sjælsbevidsthed, sjælsrummelighed, kærlighed og visdom. Når vi har arbejdet i lang tid med de forskellige arbejdsopgaver, kan der træde en anden bevidsthed ind inde i os. Der er altid noget, der ser på os, ser på om vi vil arbejde med den sjælelige, åndelige udvikling eller vil vi kun gøre det periodisk. Når I laver opgaver, hænger det sammen med jeres livsopgaver for jeres indre forpligtelser til at tjene det guddommelige. Den guddommelige udtryksform skulle gerne komme længere frem, end det personligheden ønsker. I skal sætte personligheden til side. Sig nu laver vi det indre liv, nu oplader jeg mig selv, jeg vil skabe den indre ligevægt, jeg vil arbejde med gruppefusion, gruppekærlighed, gruppeforståelse.

Hvis vi skal fusionere mere ind i vores bevidsthed til en kærlighedsarme, så er vi nødt til at bygge tingene op inde i os selv. Det vil sige, der kommer jævnlige opgaver, der kommer prøvelser ind, de kommer fra vores indre vejleder, vores sjæl og fra Hierarkiet for at vise, om vi er blevet mere stabile, mere pålidelige. Vi synes, vi er blevet mere pålidelige, men der kommer nogle gange nogle uventede opgaver ind, de kommer altid uventet, de kommer ikke der, hvor vi er forberedt på, at nu skal det se sådan ud. Det er altid på et usikkert fundament, vi får de nye prøvelser for at arbejde med det guddommelige, for at udvikle vores evner, vores udholdenhed. Det er altid en test for at se, om vi er kommet lidt videre i vores udvikling, eller er vi ikke.

Vi tager det lige igen, siger ”Nu udfører vi det”. Der er også mange af jer, der laver et fint, fint arbejde, andre påtænker at gøre det, og så er der nogle, der springer det over. Lad os se om vi ikke kan stramme det lidt op allesammen, hvor vi arbejder med en større gruppefusion. I får ingen skældud af mig, hvis I sender nogle opgaver til mig, hvor jeg kan se, I arbejder med jeres åndelighed, jeres sjælelighed. Det vil I få en bonus på.

Lad os give os til at løse det kald vi har, eller de livsopgaver vi har i samklang med det indre liv. I går arbejdede vi med det bjerg, vi kom fra lavmassen inde i jordens kerne. Der kan vi se den styrke, vi har inde i os selv, som ligger i vores rodcenter. Vi har så mange kraftkilder inde i os, vi har så meget, vi kan gøre. Det er ingenting, der er umuligt for os, bare vi lægger dybere engagement i det, vi gør lidt dybere lidt mere udholdenhed. De ting jeg snakker om her, er ikke noget, jeg har fundet på. Det er den måde, man bygger en ashram på, det er den måde, man bygger et åndeligt ståsted på, det er den måde vi lader Kristusbevidstheden gennemstrømme vores bevidsthed på. Når vi tænker på, vi lader lys og kærlighed gennemstrømme os hver eneste dag, når vi bliver opladet i det, så er det vigtigt at give det videre, hjælpe andre med den indsigt man lige har fået, lade det flyde inde i os selv, lad os følge med, skabe nye relationer.

I dag mediterer vi på Fredens Avatar, Kærlighedens Avatar og Solavataren. Vi mediterer på de ting sætter det sammen som en triangel af lys og kærlighed. Se det for jer som noget der er inde i jer men også udenfor jer. Prøv at være bevidst om det arbejde der bliver udført hver eneste dag. Hver eneste dag er en ny begyndelse, hver eneste dag er en ny mulighed for at udvide vores tjenesteområder. Gør det i kærlighed, gør det i tillid. Ikke

slå jer selv i tøjlerne bare sig, ”Nu trækker vi alle på samme hammel, nu udvider vi vores bevidsthed i samlet flok”.

Vi mediterer på Fredens Avatar, Kærlighedens Avatar, Solavataren sæt dem sammen i en triangel. Mediterer på det arbejde de udfører hver dag, hver eneste dag og hver eneste nat. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, samtidig med I mediterer på Fredens Avatar, Kærlighedens Avatar og Solavataren. Mediterer på deres virke. Lad kærlighedslyset gennemstrømme jer.

Stå foran spejlet, sig ”I dag der vil jeg opbygge min kærlighedskraft”. Men sig det hver eneste dag.

Vi ved godt, de mange dele af os selv vi har inde i os selv, de vil noget andet men lad os ensrette vores energi. Tænk på vi er alle sammen bevidste om, hvor vi kan gøre det bedre. Når vi mediterer på, hvordan vi kan gøre det bedre, ved vi, at Gud ser mig. De opgaver jeg snakker om, er for at udvide bevidstheden, lade det åndelige fungere i jer. Brug jeres vilje til at udtrykke det hver eneste dag, så I bliver gennemstrømmet af en højere bevidsthed. Lad lys og kærlighed gennemstrømme os.

Når vi laver vores opgaver, betyder det, vi vender ansigtet ind mod Gud, ind mod det guddommelige, og Guds ansigt er kærlighed/visdom, vilje/kraft og aktiv intelligens. Det er noget af det guddommelige, det er noget, vi prøver at gennemføre hver eneste dag. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Lad lys og kærlighed strømme ud på hele vores klode. Lad os være en del af byggeprocessen, arbejde med udholdenhed, kærlighed og rummelighed. Se på jeres liv i et højere udviklingsområde end det I er vant til.

Lad lys og kærlighed strømme ud fra jeres hjerter, jeres halschakra, jeres hovedcenter. Vær et levende lys som andre mennesker kan støtte sig til. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, jeres medmennesker. Prøv at gøre det når I har mediteret på Fredens Avatar, Kærlighedsavataren, Solavataren og set på deres virke tag noget af deres virke med ind i jeres liv, videresend budskabet. Budskabet kommer igennem jeres erkendelser. Når vi arbejder med at skabe en ny verdensstyrelse, en ny verdensstyrelses udtryksform, der går igennem vores bevidsthed, må vi give accept til forvandlingsprocessen.

Prøv at arbejde videre med opgaven, send så mange ting som muligt til mig. Jeg vil glæde mig på jeres vegne, til at I kan udvikle jeres evner.

Det var morgenmeditationen i dag, fredag den 26. april 2019, morgenmeditation nummer 221.

Godmorgen til alle, en dejlig velsignet dag til jer og tak for jeres venlighed.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)