

## **Nr. 216 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 21. april 2019

**Nøgleord: Kærlighedsbudskabet er det guddommelige budskab.**

Godmorgen til alle, hvad mon dagens meditation kan byde på, det bliver spændende. Hvis I har et godt forslag til emner så send det til mig, og jeg vil modtage det med kærlighed.

Det betyder jo, at vi skal modtage alting med kærlighed, vi skal give kærlighed og modtage gennem kærlighed, det er lidt spændende, at det er det, vi skal gøre.

Når vi arbejder med udvikling, så fornyer vi vores mål hver eneste dag, eller vi lægger mere energi ind på det. Nogen gange kører vi med det, som vi skal, hvem siger, at vi skal? Det er en indre overbevisning inde i en selv, der bestemmer retningen. Nogen mennesker stræber meget mod det åndelige mål og prøver at holde meditation i det, det er det, vi gør lige nu, vi prøver at meditere på det sjælelige, det åndelige, den indre væren, kærligheden og tilliden. Det er det, vi arbejder på lige nu for at få bygget op. Det er det, vi bygger på i morgenmeditationerne. Men vi har også en funktion mere, det er at arbejde som verdenstjenere, hvor vi spreder budskabet ud til andre mennesker, og det er det, det kniber lidt med.

Vi skal tænke på, at i gammel tid da Buddha levede, da samlede han sine disciple omkring sig, det var i fiskens tidsalder. Der var en anden hengivenhed mod lederen, end den vi har i vandbærerens tidsalder. Her prøver vi at manifestere Kristi tilsynekomst, det vil sige kristusbevidstheden inde i os, kærlighedsbudskabet, det guddommelige budskab. Det er det, vi nu prøver at formidle ud til verden. Det var det Kristus arbejdede med. Jesus arbejdede med at samle disciplene og få dem til at sprede budskabet i verden. Det er også det, vi arbejder på i dag. Vi spreder den indre visdom ud

Nogle gange, når vi arbejder med en ny hensigt, og den hensigt har altid ligget inde i en selv, så kan det give modstand i kroppen, fordi det er en hensigt, der har ligget der hele tiden. Lidt sært at tænke på, at hvis vi arbejder med det, der var formålet hele tiden, så kan det give lidelse og smerter. Det er ny viden, jeg prøver at lægge ind til jer her. Det der hele tiden har været hensigten, har man også arbejdet på tidligere. Vi tror måske, det er en ny ting, men det er i virkeligheden en gammel ting, og så kan det give modstand i formnaturen, det kan give konflikter, smerter og lidelser, fordi det eksisterer i forvejen. Så lad os lige tage det til efterretning.

Eftersom vi alle er guddommelige, så lad os trække det guddommelige endnu mere med ind i vores bevidsthed. I dag er det søndag morgen, da er det jo let for os, for vi er i den åndelige kirke lige nu, den åndelige kirke er den, vi befinder os i lige nu. Det vil sige åndeligheden inde i os selv. Vi har den åndelige vilje til at gennemføre livsopgaven med. Dejligt at tænke på, at det har vi alle sammen. Vi har jo også sjælspektet, den skabende kraft, som vi talte en del om i går, den skabende intelligens, og vi har kærligheden. Vi er jo treenigheden.

Prøv at være bevidst om, at når man målretter nogle grupper til at tage arbejdstøjet på, hvor man siger til dem, at nu skal de til at lave en mere markant del, end det de plejer. Så kan det være, at der er andre i den samme gruppe, som er i fuld gang med deres processer men måske blot ikke værdsætter dem. Det betyder, at de mennesker som er i fuld gang med nogen af de opgaver, jeg har udstukket til dem, og de udfører dem, de skal give accept og forståelse til, at vi jo er godt i gang, og så sige at de opgaver vi er i gang med, dem skal vi give os til at ændre på, vi skal bare udføre dem.

Der er mange forskellige mennesker i en gruppe på skolen hos os bl.a. eller i menneskeheden i det hele taget, som arbejder med videnskabelig forståelse på mange niveauer. Det er vigtigt, at vi laver et samarbejde til alle de forskellige grupper og integrere det i en højere bevidsthed. Ikke blive jaloux, ikke skabe konflikter, men

accepterer forskelligheden. Forskelligheden er vores styrke i gruppen. På skolen har vi haft folk fra 17 årsalderen og til langt oppe i 80erne. Der er stort spring aldersmæssigt. Nogle af de unge mennesker kan godt være gamle sjæle, hvor de har anlæg inde i sig selv, fordi de har arbejdet med det i tidligere liv, de skal selvfølgelig have en chance. Det kan også være, de ældre er vise på mange måder, uden at de ved, de er det. De skal få øje på, at de nok også er gamle sjæle. Mange mennesker har taget både 1. og 2. indvielse i tidligere liv. De er der i forvejen, de er blot ikke bevidst om, at de er der. Når de begynder at blive bevidst om, hvor de er, så kan de trække i arbejdstøjet og arbejde målrettet igen. Jeg prøver hele tiden at give jer en henvisning, og sige, at vi skal arbejde i det eller det område. Det passer til udvikling, og til den gearing I er i. Vi prøver at hæve bevidstheden hver eneste dag, vi hæver bevidstheden.

I dag kan vi meditere på vores rummelighed. Rummeligheden til at integrere andre i vores bevidsthed. Rummelighed, kærlighed og tillid. Mediter på det. så forestil jer hvor vi er inde i den, den kan vi lade lyse i lysets farver. Rummeligheden, kærligheden og tilliden, lad det lyse. Vi kan sige, at vi lader lyset komme indefra i os, lyset, kærligheden, rummeligheden og tilliden. Prøv at tænke på at vi arbejder med en forening, tænk på alt det Gud har skabt, og tænk på ikke at lægge modstand ind på det, men at vi skal være med i skabelsesprocessen. Vi skal videregive inderligheden, kærligheden, rummeligheden, tilliden.

Jeg ved godt, der kan være mennesker, som er umulige at tale dybere med på nuværende tidspunkt, fordi de ikke forstår det. Men det skal ikke bremse os i at fortsætte med at arbejde med den opgave, vi er i gang med. Så vi fornyer os hele tiden, så vi fornyer vores rummelighed, vores kærlighed og vores tillid, og vi lader lyset skinne ud fra vores bevidsthed. Vi forestiller os at rundt omkring på kloden, er der mennesker, der virkelig har brug for rummelighed, kærlighed, tillid og visdom. Lad os sende en bølge af energi dertil. Send til de steder I føler jer tiltrukket af. Der er mange forskellige steder, der vil dukke op i jeres bevidsthed, der har brug for jeres kærlighed jeres forståelse. Lad os sige, at vi alle sammen arbejder på at løfte, inspirere og hjælpe. Lad os arbejde i den hjælpende ånd, og I ved også, at når vi arbejder i den hjælpende ånd, at noget er muligt at bygge op, og noget kan ikke bygges op. Det der ikke kan bygges op, kan få lov til at vente en tid endnu indtil tiden er moden til, at det kan bygges op. Det er kunsten at se, hvornår man skal gøre den ene eller den anden ting.

Giv lys og kærlighed til alt det vi ser, og samtidig tænker vi på at Herrens veje er uransagelige. Så derfor vil det være vanskeligt for os at bedømme, hvordan det virker, og hvordan det skal se ud. Men vi kan arbejde med tillid til, at vi kan få forståelsen efterhånden.

Nogen gange når jeg arbejder med meditationer, så kommer der en indre telepatisk vejledning på, hvad det næste element er, så synes man, at den dag var ekstra god. Der er også de dage, hvor man bare er i rummeligheden, man kan sige at rummeligheden bliver mere intens, mere kærlig, mere fyldig. Så kan det være, at det var lige det, der var budskabet og kun det. Det er jo en stor ting, en fyldighed i rummeligheden, i glæde og kærlighed.

Husk nu også her i dag at være gode ved hinanden måske give hinanden en healing, en spadseretur, nyd naturen. Vær glad for at vi lever hver eneste dag, smil til verden, så smiler den til os.

Jer ønsker jer alle en velsignet dag i dag, velsignet i kærlighed og tillid. Læg kærlighed og nænsomhed ind i jeres liv og giv det videre. Godmorgen til jer alle.

Det var morgenmeditation søndag den 21. april 2019 nr. 216.

Peter L Simonsen Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)