

## Nr. 215 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 20. april 2019

**Nøgleord: Vi er blevet verdenstjenere, vi tjener med den højeste ydeevne.**

Godmorgen, dejligt at se det er ved at være lyst, de lyse tider er begyndt deres indtog i vores liv.

Der er noget der hjælper os hele tiden i udvikling, er det noget, vi værdsætter? Prøv at tænke på at der er noget, der fornyer os hver eneste dag, så vi får et bedre liv, ny forståelse, ny tillid.

Er vi klar over, at der er nogen, der arbejder utrætteligt for os hver eneste dag hele livet igennem. Er vi taknemmelige for det? Tænker vi ikke over det, eller er vi ligeglade med det? Jeg synes, vi skal lægge taknemmelighed ind og overveje, om det er den indre vejleder, der vejleder os i alting, er det Hierarkiets mestre eller er det begge dele? Kunne det være Sanat Kumaras ashram, eller Det store hvide Broderskab på Sirius?

Er det bevidsthed, vi har fået fra rummet, rumbevidsthed fra Venus eller Storebjørn? Tænker man over det til daglig? Tænker vi over denne videnskabelige fremtoning, vi får hver eneste dag? Tænk på alle de mennesker som skaber nye uddannelser i alle regi?

Nye uddannelser hvor kommer inspirationen fra? Er det noget, vi vil studere. Kan vi være taknemmelige for, at kloden udvikler sig hele tiden. Jeg tror, vi skal til at tænke lidt mere over det og vise vores taknemmelighed for, at det ikke står stille, at der hele tiden kommer nye udfordringer og ny udvikling.

Sig ”Vær hilset mine venner fra Venus, mine inspiratorer.” ”Vær hilset mine venner fra Storebjørn, mine inspirationskilder.” ”Vær hilset mine venner fra Sirius og Det store hvide Broderskab, mine inspiratorer.” Der er noget, der inspirerer os hele tiden, jeg synes vi skal være taknemmelige for det.

Giv også en velsignelse til vores skaberkraft. Vi har en skaberkraft inde i os, en trang til at skabe nye ting i alle mulige former for liv. Nogen tager det åndelige liv til sig, den åndelige videnskab, så vi arbejder med videnskab på mange plan.

Når vi siger ”vær hilset” til de forskellige systemer, så er det vigtigt at bruge jeres kraftords energi, sig ”jeg giver mit kraftords energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L Simonsen, den indre vejleder, til Avatarene og den bevidsthed der udvikler vores skaberkraft ud fra vores solsystem.

Tænk på at i dag kan vi skabe en ny dag, den er jo allerede skabt, men vi kan skabe et fantastisk indhold i den, vi kan lægge kærlighed, tillid og visdom ind i den, vi kan være fornyeren helt bevidst.

Prøv at se på om I har sat et præg på verden med jeres skaberkraft, se om I er bevidst om, at I har præget verden med jeres skaberkraft. Nu er der nogen, der tænker, min åndelighed har jeg synliggjort den, min sjælelige bevidsthed. Der er ham, der er håndværker, der skaber nye huse og andet, som står til eftertiden. Selv om man dør, så står det der stadig. Prøv at se på hvad I kan skabe. Der er også de, der arbejder med børnene skaber ny velstand inde i børnene, som de har med sig hele livet. Det kan være en enkelt lille prægning, de har fået i barndommen, som bliver til livsmål og tjeneste, videnskabelig tjeneste. Det kan også være en, der arbejder med computere, der har skabt noget, der er revolutionerende. Men glæd jer over jeres skaberkraft og husk at det er en sjælegenskab, så det er dybest set sjælen, der skaber tingene. Sjælen er meditativ ind mod det indre liv, Zodiaken, ind mod den monadiske bevidsthed.

Det er også dejligt, når solen skinner at komme ud i haven og arbejde, det giver en form for livsglæde og energi. Måske er man ved at omlægge haven eller noget i huset, måske en man i gang med at skabe dejlige påskemiddage. Mange mennesker tager alting som en selvfølge men lad os nu lægge noget glæde og noget tillid ind. Brug alle vores evner og kvaliteter hver eneste dag. Det er godt at aktivere evner og kvaliteter. Folk siger ofte, at nu skal de være sammen (med nogen) i påsken. På den ene side glæder de sig til det, den anden side tænker de, det måske bliver lidt bøvlet. Men vi gør det, at vi ser lyst på alting, lyst på det, lige som

vi ser på morgengryet, hvor lyset kommer ind, og solen kommer til at varme. Prøv at lade alting hamle op med jeres kærlighed, jeres tillid og forståelse.

Vi mediterer på, at vi er fornyeren, vi er skaberen. Vi skaber indre og ydre velstand. Mediter på det og se om der kommer nye ideer ind til jer. Vi skal være stille i vores bevidsthed for at få nye ideer og ny inspiration. I skal være indstillet på den kanal, hvor tingene udvikler sig igennem. Så lad os udføre det gennem vore evner og kvaliteter, forstærk jeres ting og forstærk indlæringen. Videregivelsen, vær bevist om den.

Det der også er godt er, hvor der er børn til stede, fyld børnene med jeres bevidsthed, skab en lysbro for børnene. Se børnenes evner og kvaliteter når I lægger tillid ind til, at de udvikler sig. Læg bæreenergi ind vi kan skabe bærekraft til et livsforløb lige nu. Lad os lægge bærekraften ind, så ved vi, at børnene er støttet i et langt livs vækst i konstant energi til at udvikle deres skaberkraft. Vi kan gøre det med børnene, vi kan gøre det med alle. Vi løfter og inspirerer. Vi anvender kærligheden og visdommen, skabende intelligens. Vi arbejder med treenigheden vilje/kraft, kærlighed og visdom og skabende intelligens. Beslut jer nu til at sætte et præg på verden i opløftethed og i sindsro. Og medens I arbejder med det, så forestil jer at I synker dybere og dybere ind i hjertet ind i inderligheden og ind i Guds kærlighed. Der er noget i jeres bevidsthed, der synker ind her og får den indre væren, en indre væren gennem ophøjethed og kærlighed, og den indre væren det er herfra, vi skaber. Nye muligheder, en ny verden, det vil sige, vi er blevet verdenstjenere, vi tjener med den højeste ydeevne. Når vi arbejder med denne her opbygning, er vi fuldstændig fri for følelseslivet. Det er kun skaberkraften, kærligheden og den åndelige vilje, vi arbejder med.

Prøv at være bevidste om de arbejdspladser I har, forestil jer at I kan være fornyeren der. Det er lige meget, hvad I laver, I skal bare have den indre opkobling. Det er det, der skal til for at skabe ny velstand og ny udvikling og nytænkning. Vi skaber alle sammen velstand på alle planer, og vi tapper energien fra den gode vilje hele tiden. Synk dybere ind i hjertet og husk vi er solengle, vi er kærlighedsarmeen, der skaber nyt liv og ny forståelse.

Det var morgenmeditationen i dag den 20. april 2019, godmorgen til jer alle. Arbejd nu for at vi kan skabe en bedre verden på alle niveauer.

Jeg lader min velsignelse strømme ud til jer alle, den åndelige velsignelse. I husker, når vi oplader os selv her at sende det videre som en fjernhealing, send det videre ud så andre kan bruge det.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)