

Nr. 213 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 18. april 2019

Nøgleord: Solenglens lysudstråling nedbryder Tærskelvogteren.

I dag er solen kommet lidt længere op på himmelen. Jeg har tænkt på, hvad vi skal arbejde med i dag. Det kom som en indlysende god ide. Vi har arbejdet med at ville hæve bevidstheds og udtryksformen på skolen i går, hvor vi får alle med i det udtryk, der skal til for at manifestere Hierarkiets hensigt og den guddommelige plans fremskyndelse på vores klode.

Vi kommer dertil i vores liv, hvor vi siger, at nu vil vi få noget mere til at ske inde i os. Jeg kan huske, vi har talt om i tidligere morgenmeditationer, at der kommer en hel mængde ting op i vores bevidsthed, en hel mængde begrænsninger som gerne vil fylde, og gerne vil bestemme det hele. Det er dybest set, fordi man vil arbejde med den gode vilje, kærligheden, visdommen og lyksaligheden, men der kommer altid noget, der spænder ben for os. Det kommer der langt hen ad vejen, indtil vi har passeret 3. til 4. indvielse. Vi ved, vi skal arbejde målrettet for at komme videre.

Vi talte om i går, at vi har en af de gode healere, der virkelig kan se, hvordan al den imperil ødelægger klodens bevidsthed. Det var en flot iagttagelse, tak for det. Han kunne også se, at når han skulle ændre på tingene, hvad der så ville komme frem i hans liv, f.eks. angst, frygt, at møde jalousi, konflikter mm. At skulle møde sådanne sider og skulle beherske dem, hvordan gør man det? Det gør man ved ikke at give dem opmærksomhed. Når vi ikke giver smerten, angsten, frygten, jalousien, konflikterne opmærksomhed, når vi ikke giver dem vores livsenergi, så er det os, der bestemmer. Så er vi den, der er energibestyreren. Vi har magten inde i os selv til at kunne styre udenom problemerne. Vi ved, de er der, det er en kendsgerning, men det hænger sammen med illusion og blændværk. Det er en prøvelse på at gennemgå en ny indvielse. Når man er kommet hertil, har man antagelig i et tidligere liv gennemgået 1. og 2. indvielse, man er blot ikke bevidst om det, når man er her (i dette liv). Man fungerer stadig i sin gamle bevidsthed, hvor man har begrænsningerne. Men så er det flot at kunne iagttage det og se, at disse følelser (angst, frygt, jalousi mm) bliver fremtidige problemstillinger. Så er man kommet et godt skridt videre i sin udvikling. Så er der ingen ting i vejen for, som vi gjorde i går, at vi begynder at hæve bevidstheden i helt andre dimensioner. Det vil så sige, at i de andre dimensioner vi går ind i, der er vi frigjort fra alt det stof, der ligger her i de tre verdener, og masser af andre begrænsninger eksisterer ikke, fordi vi er inde i vores højere bevidsthed, hvor ting ser fuldstændig anderledes ud. I sin højere bevidsthed er man i stand til at se frem i tiden. Vi arbejdede i går med at se 1000 år frem i tiden, se hvordan tingene vil se ud på en helt ny måde, på nye funktionsmuligheder. Det er det, vi skal begynde at arbejde med nu. Det er at bryde smerten og lidelsens magt, bryde med det vi har i vores personlighed. Når vi virkelig kommer op i gear, så møder vi det, der hedder Tærskelens Vogter. Det er et faktum i vores liv, der trækker alle vore begrænsninger op til overfladen fra dette liv og fra tidligere inkarnationer. Det sker for at forhindre os i at blive afklarede i os selv. Tærskelens Vogter er en nødvendighed, for at vi kan mobilisere vores sjælelige egenskaber og have en anden filosofi, hvor vi tænker ind imod Hierarkiets hensigt, Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, at det er det, vi vil begynde at realisere. Men hvis vi ikke giver opmærksomhed til vore begrænsninger, til Tærskelvogteren, så udsulter vi det, så dør det af mangel på næring. Vi holder op med at give livsenergi til det, og vi holder op med at tale om egne begrænsninger, men vi begynder at udføre de ting, der skal ske. Den selvoptagethed man har af sin personlighed, skal blive meget mindre, og til sidst skal den ikke eksistere.

I stedet taler man om planen, gruppeintegration, gruppebevidsthed, gruppekærlighed og en anden forståelse. Det er i det, man skaber en anden verden. Vi forholder os til vores udvikling på en ophøjet måde, hvor det bliver ånd og sind. Tankesindet bliver opladet med åndelig og sjælelig energi, som er styrende i alt det, vi foretager os. På det tidspunkt vil det være intuitionsbevidstheden, der vil være den styrende del. Dejligt at tænke på at det

er det, vi arbejder hen imod. Når vi står lige over for det sted, så er det der, jeg kan give jer masser af energi give jer nye indsigter hele tiden. Hvordan og hvorledes får vi det igennem, hvordan gør vi det i virkeligheden?

Når vi så er kommet igennem nåleøjet, så udvikler der sig et helt nyt liv. Når vi er på vej ind imod det nye, så har vi en mængde gamle vaner og overbevisninger, vi skal give slip på, fordi der er noget nyt, der skal træde ind i stedet for, nemlig kærligheden, tilliden, visdommen, lyksalighed og sindsro, og hvor vi begynder at beskæftige os med mesterens udvikling og opmærksomhed. Det betyder, den gruppefusion, den mester man hører med til, begynder man at fokusere meget mere på, og hvordan vi skaber nye resultater hver dag.

Så vi skal meditere på, at vi er den indre iagttager, der iagttager følelseslivet, hvordan det styrer os, og hvordan vi begynder at se den store illusion, og det blændværk Tærskelvogteren står for. Hvordan det lige så stille bliver mindre og mindre.

Vi mediterer på, hvordan vore sjælskræfter bliver større og større. Når vi virkelig begynder at arbejde med det, så får vi et andet liv hele dagen også om natten. Det vil sige, at vore natlige oplevelser hænger sammen med at manifestere en kærlighedsplanet. Det er smukt at tænke på, at det ligger inde i os, at det er vores arv at kunne gøre det. Vi skal huske, at vi er alle guddommelige, så den guddommelige kærlighed skal være den styrende del.

Husk vi mediterer på, at Tærskelvogteren mister sin magt over os og menneskeheden, og ud af det opstår en lysets planet. En lysets planet der er styret af kærlighed. Det vil sige, at vores blå planet vil have ydre ringe af gyldent hvidt lys. Det betyder, at kraftkilden fra jordens centrum stiger op som en ny udtryksform gennem hele vores klodes bevidsthed. Inden i os vil energien stige fra rodcenteret op til hovedcentret, hvor vi siger, vi har balanceret alle vore chakraer. Alle vore centre er i overensstemmelse med den guddommelige hensigt.

Vi mediterer på at Tærskelvogterens energi og magt blegner. Jeg er den indre iagttager, der ser det. Vi accepterer Tærskelvogteren som en kendsgerning, men vi bryder Tærskelvogterens magt ved at være iagttageren. Iagttager gennem kærlighed og visdom. På den måde bryder vi de illusions – og blændværks strømninger, der er inde i os. De kanaler hvor begrænsningstankerne er løbet i mange, mange liv, de bliver nedbrudt, og der vil komme til at være en stor kærlighedsværen inde i os, en kærlighedsværen. Vi nedbryder Tærskelvogteren med Solenglens lysudstråling. Solenglens lysudstråling nedbryder Tærskelvogteren. Det er en indre væren, bliv i hjerteenergien og vær en indre iagttager til det.

Der kan være mange spørgsmål til de ting, vi har talt om i dag, som er relevante. Så kan I sende mig en sms eller ringe, så vil jeg prøve at besvare det (tlf. 23 65 97 01).

Vi mediterer på, at vi er en indre iagttager, der ser, hvordan blændværk og illusioner opløses. Især Tærskelvogterens, modstanden i vores liv blegner og bliver mindre og mindre. Samtidig så oplever vi vores rummelighed og vores kærlighed, og forståelse bliver større og større. Det betyder, at angst, frygt og jalousi også lige som andre ting kommer til at blegne, og det bliver kærligheden, der bliver den styrende del. Kærlighed, visdom, lyksalighed, sindsro. De to sidste er energi fra åndens bevidsthed. Vi opdager, vores viljekraft er blevet større og større.

Begynd nu gradvis at respondere på Hierarkiet, på Det store Broderskab på Sirius og på Sanat Kumaras ashram. Vi nedbryder Tærskelvogteren, så kommer der nyt liv inde i os, et nyt energitræk som giver nye visioner og nye muligheder. Husk vi er Solengle. Vi nedbryder Tærskelvogterens greb ved at anvende kærlighed, visdom og udstråling. Prøv at være i den indre væren i hjerteenergien, som I er ved at vænne jer til at være i, og hjerteenergien i hovedcentret. Forestil jer en kæmpe stor engel, en Solengel. Gennem Solenglens udstrålende lys nedbrydes Tærskelvogteren, vi gør det gennem kærlighed. Angst og frygt kan ikke tåle kærligheden, det opløses simpelthen. Kærligheden nedbryder Tærskelvogteren og alle begrænsningerne, forvandler og fornyer.

Når vi somme tider tænker på, at hæmmet sjælsliv bringer sygdom, som kommer, fordi der er nye evner, der skal udvikles. Husk at lægge stor glæde ind i jeres liv lige her, glæde kærlighed og tillid. Hvis I forestiller jer, at I har den samme kraftkilde inde i jer, som når vi ser en solopgang, der fjerner natten og skaber en ny dag i lys og kærlighed. Prøv at tænke på at den egenskab ligger inde i vores Solengel, og at det er den, der nedbryder Tærskelvogteren. Vi gør det fuldt bevidst, og når vi nedbryder det, og begrænsning ophører, så vil man få et andet liv. Så er det vigtigt at sige, at alle de steder hvor begrænsninger kom ind, alle de gamle porte, dem fylder vi op med kærlighed. Så I laver dem til kærlighedsporte i stedet for porte for angst og frygt.

Godmorgen til jer alle her i dag torsdag den 18. april 2019 morgenmeditation nr. 213
Godmorgen, jeg ønsker jer en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk