

Nr. 212 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 17. april

2019 Nøgleord: **Kærligheden ligger også i al den energioverførsel, jeg giver til jer.**

Godmorgen smukke mennesker, sjæle. Velkommen til overfladen. Det ser ud til, vi skal have en smuk solskinsdag igen, solen er ved at stå op i horisonten. Vi ved, når det er solskinsvejr, så er vi lidt mere glade, end når det er regnvejr, selv om det er udviklingsvejr begge dage.

I dag starter vi med at tænke på kærlighed, ubetinget kærlighed. Vi lægger opmærksomheden foran vores hjerte, hjertechakra. Prøv at lægge bevidstheden her. Vi rummer alle ubetinget kærlighed, accept, tolerance og medfølelse. Det er noget, vi alle har. Lad os lægge bevidstheden ind på det. Vær bevidst om når et andet menneske har vist kærlighed overfor jer, hvordan det virker på jer. Et andet menneske har givet kærlighed til jer. Det kan være kærlig omsorg, kærlig tillid, børns kærlighed, kærestens kærlighed, mandens kærlighed, konens kærlighed. Vær bevidst om hvornår I modtager kærlighed. Kærligheden ligger også i al den energioverførsel, jeg giver til jer. Vær bevidst om når I modtager kærligheden i jeres hjerter. Tag kærligheden ind i jer, ind i jeres hjerter, ind i den indre væren, i ophøjethed og i tillid. Kærlighed er også tillid. Vær til stede i jeres kærlighedsliv. Kærligheden løfter alt, bærer alt. Synk dybere ind i den indre væren af kærlighed, inde i jeres bevidsthed. Modtag kærligheden lige nu. Idet du modtager kærligheden, kan du også give kærligheden. Kærligheden ligger inde i vores hjerter. Kærligheden strømmer igennem vores blodårer, som fornyer os. Kærligheden er livet. Gå ind i hjertechakraet, med hele jeres bevidsthed, træd ind i hjertet, ind i jeres kærlighedsliv.

Forestil jer, I modtager Herrens velsignelse i jeres kærlighedsliv. En indre velsignelse der giver oplysthed i kærlighed. Det betyder hele jeres krop bliver vitaliseret af kærligheden. Flyt kærligheden op i hjertechakraet oppe i hovedcentret. Kærligheden er også sjælen, det er solenglen. Det er Kristusbevidstheden.

Tænk på nogle mennesker ofrer deres liv, for at vi kan få kærlighed. Vær bevidst om det er lang tid siden, vi har haft en verdenskrig, hvor mange mennesker gav livet for freden, og for at andre kunne få kærlighed. Nogle gange når man skal øge kærligheden, møder man andre elementer i sit liv for at forøge sin kærlighed. Mange gange anvender man ikke kærligheden, kærlighedslyset.

Kærlighedslyset er ligesom et scepter. På toppen af scepteret er der en stjerne ligesom en stjerne kaster, der kaster lys og kærlighed ud i alle retninger på en gang. En rund stjerne men alligevel en stjerne med mange retninger på. Sådant et scepter kan I gå med, som symboliserer jeres kærlighed. Det er scepterlyset, det er kærlighedslyset. Når I går her, har scepterlyset kærligheden inde i jer, kommer jeg til at tænke på, vi hører også med til kærlighedsarmeen, Guds kærlighedsarme hvor det er ren kærlighed, der fornyer alt. Det lægger vi lige en tanke på, at vi hører med til kærlighedsarmeen. Når vi går ud i verden med kærlighed, møder vi mange forskellige skæbner. Vi ser mange lidelser, vi ser mange uretfærdigheder. Vi kan kigge på andres uretfærdigheder, og alligevel se på hvad de skal lære af processen. Vi kan tilføje andre kærlighed, så det er nemmere at løse processen. Nogle gange når vi går i kærlighed, den oplyste vej, møder vi selv uretfærdighed, en tilsyneladende uretfærdighed, så siger man, "Hvor kom den lige fra". Der er tilsyneladende noget, der er meningsløst, er uretfærdigt. Iagttag hvordan håndterer jeg situationen? Kan jeg blive i mit indre høje væren, eller hopper jeg ned i uretfærdigheden, føler alting er uretfærdigt, mister tilliden igen. Man kan gå den vej, hvis det er det, man ønsker. Man kan også se på, hvilken evne er man ved at udvikle, for at udvikle endnu større kærlighed. Man kan se to veje her. Når man ser på uretfærdigheden, kommer man til at opleve sit eget følelsesliv. Det kan være, der er noget, der ikke er fuldendt, som er ved at blive synligt, som vi skal give kærlighed til. Vi skal måske bruge forvandlingstankerne, skaberkraften. I dagligdagen kommer der pludselig nogle ting ind. Mange af de ting man oplever, er forudbestemt, for at vi skal udvikle nye evner, større rummelighed, endnu

mere kærlighed. Vi skal bevare den indre ro, sindsroen som er en åndelig kvalitet. Vi ser på, at vi har sindsroen i vores bevidsthed. Det er både åndens bevidsthed og kærlighedsbevidstheden, de er smeltet sammen i en skabelsesproces.

En ny skabelse en ny tid. Oplev I har en vilje til at realisere den gode vilje. Opdag det er jeres naturlighed inde bagved jeres daglige liv. Forestil jer I træder ind i Guds billede, i Guds liv. Det er ikke så svært at gøre, for I er små celler i Gudsbevidstheden i forvejen. Tænk på i dag kan vi give medfølelse, kærlighed, ubetinget kærlighed, og sindsro i alle de situationer, vi skal ind i i dag, i hverdagen.

Husk jeres kærlighedsscepter anvend lyset derfra. Når I bruger kærlighedslyset, fjerner I alle fordomme, alle bekymringer, al personlighedsengagement forsvinder, forsvinder fra jeres bevidsthed, fordi det ligger i jeres lavere bevidsthed, og I befinder jer i jeres højere bevidsthed, kærlighed, medfølelse, en indre visdom. I arbejder med hvid magi. I kan arbejder med skaberkraft i fysisk manifestation, som giver ubegrænsede muligheder. Lad livet strømme, mærk den indre livsstrøm, den indre visdom.

I kan blive herinde i morgenmeditationen, det er vigtigt, at når I træder ud af den, at I laver lidt notater, til den værens tilstand I har været inde i, så I kan huske at gå derind igen.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen. Det er onsdag den 17. april 2019 og morgenmeditation nummer 212. Godmorgen og en velsignet dag til alle.

Det var Peter L. Simonsen i Sønderjylland. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk