

## **Nr. 211 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 16. april 2019

**Nøgleord: Solenglens bevidsthed, i sjælsbevidstheden, som også er Kristusbevidstheden.**

Godmorgen alle venner, veninder, gode healere og andet godtfolk. I dag er det tirsdag den 16. april 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 211.

Det er dejligt at have en frisk dag til at arbejde med udvidelse af bevidstheden.

I går sagde jeg til jer, mig selv at vi har ubegrænsede muligheder, hvorfor ikke bare tage dem udføre det. Det skulle være det lettelse i verden at udføre sine talenter, evner og kvaliteter. Vi snakkede for nylig om, hvilke talenter og evner vi havde med fra barndommen, ungdommen, op til 35 årsalderen. Der var en del af jer, der fandt ud af, der ikke var så mange ting, der var udviklet på det tidspunkt.

De byggemidler der skulle have været der fra start af, har ikke været der, men mange af jer er kommet voldsomt fremad igen, hvor man kan sige, I har taget revanche og udviklet mange evner siden. Det var dejligt at se, I godt kan hver eneste dag. Når man arbejder med bevidsthedsudvikling, er det godt at sætte sig et mål, hvor man vil hen til. Et mål. Hvis man ser et mål f.eks. at overvinde alle sine forhindringer, det kan være et sødt mål at have. Det kan være en del på vejen at overvinde sine forhindringer. Hvis man ser et mål frem i tiden bliver ved med at køre efter det mål, så vil man nå det mål. Hvis man siger, ”Jeg er god til at nå det mål, jeg dur til det, jeg laver, jeg er glad for det, jeg laver”. Hvis man putter glæde ind, giver det accept til de evner man har eller er ved at bygge op.

Da jeg var et ungt menneske, tænkte jeg altid på, der er mere mellem himmel og jord. Andre mennesker tænkte ikke så meget over det, at der var noget dybere. Jeg ville finde ud af hvilken mening, der var med livet. Jeg kunne se på andre mennesker, at de ikke havde samme mål, som jeg havde. Jeg søgte det guddommelige i alting meget, meget tidligt i min barndom. Noget af det jeg har fokuseret på helt fra barndommen, var materialisering, hvor man kan skabe alting med sin bevidsthed, skabe nye muligheder. Jeg kan huske, uden jeg var bevidst om det, at jeg interesserede mig for energi, hvor man kunne materialisere en ting, og flytte det hen i en anden dimension. Det har altid haft min interesse, det kan vi også stadigvæk gøre. Den evne kan man udvikle, for den har man inde i sig selv dybt inde i sig selv. Man kan også tage et mindre mål, hvor man bare ønsker at hæve menneskehedens bevidsthed. Det er også et stort mål i sig selv. Hvis vi giver accept og tillid til, at vi kan gøre det, begynder det at ske, så jo mere man bekræfter sig selv i, at det er det, man vil gøre, jo tættere er vi på målet.

Det kan også være, man har en anden ting, hvor man siger, ”Jeg vil gerne bevidstgøre mig i de ting, jeg er ved at lære, så er jeg nødt til at skrive det ned, fordi jeg glemmer, hvad jeg laver”. Man kan lave for mange ting, gå i for mange retninger på en gang så glemmer man det, man vil gøre. Man skal skrive tingene ned. Det kan være, man siger, ”Jeg kender mig selv godt, det bliver aldrig til noget”. Jeg har en, som siger det til mig, ”Peter det bliver ikke til noget, jeg gør det jo ikke”. Jeg vil sige til vedkommende ”Det tror jeg, du vil komme til at gøre”. For at stadfæste en ny bevidsthed så er vi nødt til at erkende den. Jeg ønsker, I skal arbejde som en indre iagttagere til alt, I foretager jer. I skal arbejde med skabelsesprocessen. Gud skabte verdenerne, vi kan også skabe den verden, vi ønsker at leve i.

Nu ønsker jeg at bevidstgøre de ting, jeg har fået indsigt i, så det ikke går ud i glemsels slør, så jeg ikke kommer ud i begrænsningerne igen. Nu vil jeg være med til at skabe en ny verden for mange mennesker inklusiv en selv. Man ser billedet, forstærker billedet med sin bevidsthed, med kærlighed, med tillid, forståelse, en kærlig indfølelse. Man forstærker billedet med sin bevidsthed, man bygger et mentalt billede op på, hvordan den fremtid skal se ud. Det kan være undervejs, mens man bygger på det, er en indre iagttagere, at man ser, der kommer en lille tvivl ind. Hvis I ser tvivlen, der kommer ind så bare iagttag den uden at give den

opmærksomhed. I ser, den kommer ind imod jer, I ser, den passerer jer uden at give den energi, så forsvinder den, tvivlen dør. Al den modstand der kan komme ind, det er modstand i jeres personlighed, som ikke ønsker forvandling, men nu har I bestemt jer til, at I vil skabe en ny verden, hvor det er sjæle, solengle der bestemmer, hvor det er kærligheden, den sunde fornuft man virkeliggør. Vi ser den modstand, der kommer, men vi giver den ingen energi, vi er ikke fristet til at give begrænsningerne energi mere. Når vi giver en begrænsning energi, vores livsenergi, så har den spærret for udsynet for fremtiden. Hvorfor vælge taberrollen når vi kan vælge vinderrollen? De begrænsninger der bliver synlige undervejs, ser vi, men vi giver dem ingen energi. Med det samme vi giver dem energi, mister vi selv energi. De mål man ser for sig, skal man give masser af livsenergi. Vi forestiller os, vi faktisk er ved at være henne ved det mål. Vi kan se os selv bevæge os ud i fremtiden, i den nye målområde, vi er der 80 % med vores bevidsthed. Jo mere energi vi giver til det, jo mere vi accepterer den nye fremtid, den nye verden hvor man kan leve i fred, fordragelighed med glæde og kærlighed. Jo mere energi vi giver til det, jo mere virkelig bliver det.

Man har noget familie, de familiemennesker kunne få det meget, meget bedre hvis de anvender deres sjælskræfter, så kan vi begynde at se, de mennesker agerer på en ny måde. Når vi giver dem energi til det, er vi med til at skabe forvandling for de mennesker, vi omgås. Vi kan lige så godt give dem nye muligheder. Husk at modstande kan give os fornyelse ved ikke at give dem opmærksomhed. Når vi ikke giver dem opmærksomhed, tager de ikke energi fra os. Vi lader dem bare passere.

Forestil jer I er inde i jeres ophøjede bevidsthed, i sjælens verden. I ønsker at udvikle sjælsbevidstheden, og I udvikler sjælsbevidstheden igennem kærlighed, tillid og forståelse, accept. Husk det ord, accept. Når man accepterer sine evner og kvaliteter, så vokser de. I bliver meget stærkere, og det mål man søger, kommer meget tættere på. Man kan gå inde i den verden, man ønsker at være i. Forvandlingen kan nærmest ske øjeblikkelig. Det har jeg ikke arbejdet med tidligere, nej men det gør vi nu, lige nu laver vi forvandlingen. Vi skaber en ny verden, nye visioner, nye muligheder.

Vær til stede inde i jer, i den indre væren, der er fyldt op med kærlighed og tillid. I er der som solengle. I træder ind i solenglens bevidsthed, i sjælsbevidstheden, som også er Kristusbevidstheden. I træder ind i den væren, I skaber muligheder, nye mentalbilleder på hvordan fremtiden ser ud, når vi alle bruger vores bedste evner, kvaliteter, talenter, vores egenskaber. Se hvad der sker, når I er med til at bekræfte de nye muligheder, se de nye muligheder blive realiseret. Det vil forøge jeres livskraft hver eneste dag, og jeres immunforsvar bliver stærkere. Når vi gør processen at være en indre iagttager. Den indre iagttager er hverken personligheden eller sjælen, det er en indre højere bevidsthed. Vi øver os i at skabe mulighederne, se de nye situationer, hvordan de fungerer. Vi giver accept og tilladelse til at bruge vores evner og sjælskvaliteter, vælger vores sjælskvaliteter til at vokse. Rummelighed, ny forståelse og tillid det er det, vi lægger fokus på. Når der kommer begrænsninger ind fra elementer i jeres personlighed, ser vi bare begrænsningen komme hen imod os, men vi giver dem ingen opmærksomhed, så forsvinder de igen. Følelsen af utilstrækkelighed og opmærksomhed ryger direkte i solar plexus og i haracentret. Lader vi det passere, som også er jeres kærlighedskraft og sjælsenskaber.

Meditér på vi bygger en ny fremtid, ser fremtiden, lever fuldt bevidst i den nye fremtid. Ser hvordan vi fungerer, hvem vi kommunikerer med. Ser lys og glæde hver eneste dag. Vi forøger vores livskraft. Prøv at være i en indre stille væren, mens vi bygger på en ny fremtid, byg som verdenstjener som dem der arbejder med årsag.

Jeg kan huske en af de ting, som interesserede mig en del. Jeg gik i 4. klasse i skolen, hvor vi havde kristendomsundervisning. Vestergård var ved at fortælle om, at Jesus var ved at modellere nogle fugle i ler, modellere noget skønhed i nogle fugle. Der kommer nogle, der vil træde på de her ler fugle. Jesus sagde til fuglen ”Flyv, flyv op til vor Herre”. Magien skete, fuglene fløj. Jeg så det billede for mig helt fra min barndom, hvad skabelsesprocessen skaber. Det forvandler tingene fra døden til livet. Det var et godt mentalt billede for

mig at få puttet ind der. Når jeg fortalte om det, blev jeg til grin, kan jeg huske. Min overbevisning var, at det kunne lade sig gøre på et tidspunkt, når evnerne var udviklet. Når vi flyver på kærlighedens vinger, flyver vi ud der, hvor der er brug for vores hjælp, vores evner. Vi arbejder med magien. Jo mere vi virkeliggør tingene, jo mere sætter vi vores åndelige kræfter i gang, vi virkeliggør tingene. Vi kan lige så godt anvende evnerne og energien på de højere bevidsthedsområder i stedet for der, hvor alle mennesker fungerer. Lad os være vanebrydere, bane en ny vej. Vi skaber en ny udvikling. Det er den passage, hvor vi er inde i vores indre væren, i den indre stilhed, hvor vi skaber de nye mentalbilleder, accepter det nye liv. Det kan man skabe inde i sit hjerte. Måske rører der sig energi i hjertechakraet og halschakraet. Det kan være, der kommer en fokus på kroppen lige der. Måske springer der en smuk blomst ud lige der, jeg så lige en margerit, der sprang ud der. Tænk på der er muligheder hele tiden. Vi går fra mørket til lyset og til evigheden.

Godmorgen til jer alle sammen. Det var morgenmeditation den 16. april 2019. Morgenmeditation nummer 211. Godmorgen og en velsignet dag til jer. Prøv at lytte til den her morgenmeditation flere gange. Det er en god ide. God morgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)