

Nr. 208 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 13. april 2019

Nøgleord: Godhed er en sjælskvalitet en indre værens tilstand, som ligger i hjerterne hos jer alle sammen.

Godmorgen venner velkommen op til overfladen, igen til en dejlig super god dag. I dag er det lørdag den 13. april 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 208.

Det kunne være godt at arbejde med taknemmelighed, kærlighed og skaberkraft. Vi kan også vende det om og sige skaberkraft, kærlighed og taknemmelighed. Det må I selv bestemme, hvordan I ønsker at gøre det. Taknemmelighed, kærlighed og skaberkraft er en god formulering. Giv jer til at arbejde lidt med det mediter lidt på det. Ud af det I arbejder med, kommer der en eller anden form for resultat, det skal I lige gemme lidt.

Jeg vil lige give jer lidt informationer. Meget tidligt på Healerskolen har vi arbejdet med, ”Hvem kommer ind i min bevidsthed?”. Det vil sige, der kan træde noget ind i vores bevidsthed, vi ikke har tænkt på, det kalder vi for en sansning. Hvis I tænker på nogle mennesker, så er det tænkt. I kender godt forskellen. Når vi kan se, der kommer en sansning ind, er der en eller anden, der har brug for vores hjælp, noget vi kan gøre.

I forgårs kørte jeg til Mors til min gamle bopæl mit gamle liv. Jeg har en god opgave, hver gang jeg er deroppe. Jeg er altid på kirkegården, der er nogle gravsteder, jeg passer deroppe. Det er jeg rigtig glad for. Inden jeg kørte derop, havde jeg en oplevelse af, at min bedstemor som døde i 1959, hun dukkede op i min bevidsthed. Jeg kiggede på hendes ansigt, det så lidt trist ud. Jeg var klar over, hun manglede glæde. Inde i min bevidsthed spurgte jeg hende, hvordan hun kunne få glæde. Hun viste mig et tankebillede af blå blomster, det kunne hun godt tænke sig at have. Det var dejligt bedstemor, tak fordi du viste det billede, det skal jeg efterkomme på stedet. Jeg kom til at tænke på de dejlige æbleskiver, hun lavede til mig som barn. Jeg tænkte på, det var alt, alt for tidligt, hun døde, jeg var kun omkring 11 år. Sikke et godt liv man kunne få hos en bedstemor, som gerne vil give en omsorg og kærlighed. Ud af de ting sprang der taknemmelig i min bevidsthed. Taknemmelighed for den godhed hun havde givet mig. Det var jeg helt fantastisk glad for. Da jeg var oppe ved gravstedet, havde jeg blå blomster med til hende, som jeg gravede ned og vandede. Det var en stor taknemmelighed. Alle gravstederne fik forskellige blomster. Jeg tænkte, det er fantastisk Peter, du har muligheden for at glæde de mennesker, som ikke er fysisk til stede. De kan lægge en bevidsthedstråd ind til mig, så er jeg i stand til at udføre det her på det jordiske plan. De har en større glæde i det indre liv, fordi de er stadigvæk husket. De er stadigvæk levende i vores bevidsthed, med den kærlighed de rummede. Derfor er det meget stor taknemmelighed, man kan give, til de ting der har været der tidligere. Gider du virkelig køre derop og ordne de gravsteder? Ja det gør jeg, for det giver en indre fred. Man har et fundament base inde i sin højere bevidsthed, hvor man kan nå andre sjæle igennem sådan en proces. Det er vigtigt for os at nå andre menneskers sjæle og give de sjæle en mulighed for udfoldelse. Jeg arbejder med det som healer hver dag at give andre sjæle et udfoldelsesområde.

Hvis nu I skulle skrive en lille bog omkring det arbejde, jeg laver her for menneskeheden, kunne jeg glæde mig til, at I laver sådan en bog se jer skrive sådan en bog. Hvis I skriver sådan en bog, kan jeg tilføre endnu mere inspiration i jeres liv. Det vil sige, jeres kreativitet kan jeg forøge i jeres bevidsthed. Det vil sige, den kreative del i jer vil vokse i kvalitet, styrke og visdom. Prøv at skrive sådan en bog om delemner, som I arbejder med som Solavatar. Man kan skrive en bog en levende bog, det betyder, det åndelige hierarki vil stimulere jer. Det vil sige, jeg vil overføre energi igennem jer til jeres højere bevidsthed for at forene jer med det guddommelige inde i jer. Det betyder, jeg får mulighed for at lade den guddommelige kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Det vil igen give taknemmelighed og glæde og kærlighed for mange mennesker. Fordi I begynder at udføre en åndelig vækkelse en åndelig opstandelse. Forestil jer I tager bogen med til mig næste gang, vi skal

ses. Det kan være en bog, der er helt simpel lavet eller et hæfte. Man kan allerede starte nu efter udsendelsen ved at sende en sms. Forestil jer I skaber sådan en lille bog. I kan også forestille jer, som om I gør det og se forskellen på at sige, "Jeg gør det" eller jeg lader, som om jeg gør det. Der er to niveauer i det her. En af sidegevinsterne ved at lave sådan en bog, det er, I træder nærmere ind i jeres indre mesters nærværelse. Det vil få en betydning for jer jeres liv i al fremtid. Det bliver på sigt til det, der hedder disciplen på tråden, så kan man spekulere lidt på, hvad det er, det er muligt at slå op og finde ud af. Det er også et stykke arbejde til jer.

Forestil jer hvor meget I kan gøre af gode ting hver eneste dag. Gør det hver eneste dag, læg taknemmelighed, glæde og kærlighed ind. Tænk på alle de børn der har brug for hjælp og kærlighed. Stopper vi op og giver dem det, eller er vi så fortravlet i vores liv, at vi ikke ser, de har brug for hjælp. Det kan være børnene, det kan også være de ældre. Tænk på hvor mange ældre, ensomme mennesker der er. Tag ud og besøg nogle ind imellem. Giv dem jeres taknemmelighed for at I har mulighed for at besøge dem. Prøv at bruge ½ til 1 time på det, læg oprigtigheden ind i det, oprigtig kærlighed. Det vil styrke et ældre menneske i måneder. Giv endnu mere nærværelse til vores familier børn ind imellem. Det vil også styrke dem. Giv styrke, kærlighed og tillid. Når vi retter vores bevidsthed ud til menneskeheden, vores verden, jordens skabelse og lægger en kreativ bevidsthed ind her tænker på, hvad er der brug for, så vil I opdage, der er mange ting, der er brug for. Det kan vi tilføje som tankebilleder. Vi kan bygge det ind med ren kærlighed, ren visdom. Når I bygger jeres tankesind på den måde, oplader I jeres legemer. Der vil udspringe meget større kærlighed i jeres bevidsthed. Tænk på hvis det er kærligheden, der udspringer først, det vil være fantastisk. Vores meditation handler om taknemmelighed, kærlighed og kreativitet. Læg bevidsthed på jeres godhed, hvordan I anvender jeres godhed i dagligdagen. Godhed er en sjælskvalitet en indre værens tilstand, som ligger i hjerterne hos jer alle sammen.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen og ønsker jer en fantastisk god lørdag. Det bliver supervejr i dag, kan jeg se. Lad os glæde os over, vi får en god dag. Prøv at skrive sådan en bog til mig, det er sådan set for jer selv, I gør det. For selvet.

Morgenmeditation nummer 208 lørdag den 13. april 2019.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk