

## **Nr. 203 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 8. april 2019

**Nøgleord: Prøv at forestille jer at I sidder og mediterer har kontakt med jeres solengel.**

Vi har lige haft en dejlig weekend med megen god udvikling, så tænker jeg meget på jer der går på skolen, og andre mennesker der arbejder med sig selv, selvet, det vil sige sjælen. Det er dejligt at se, når folk gør det i fuld tillid til at arbejde ind mod deres højere bevidsthed. Jeg tænker på, at vi skal få mange flere mennesker til at gøre det. Vi har arbejdet en del med at tage to andre mennesker med i udvikling en i hver hånd og så føre dem frem til aspirantvejen, discipelskabsvejen og indvielsesvejen. Det er lidt spændende at se, hvad I kan gøre. I kan gøre rigtig mange ting, hvis I ønsker at gøre det. Jeg har set store muligheder, for at I gerne vil gå fremad, og at I gerne vil hjælpe andre. I form af de ting har jeg hævet skolens bevidsthed i går. Det varer lidt, inden det er mærkbart i hovedcentret og hjerteenergien mm. Det kommer inden så længe i form af en ekstra bevidsthedsudvidelse. Jeg glæder mig til at se, hvordan I kommer til at udfolde jer, og hvordan I videregiver det. Vi har jo hele tiden processen med at videregive ny viden, I får lagt ind. Det er så der, at gamle selvværdsproblemer kan komme ind igen, når man skal videregive. Men nu skal vi til at tro meget mere på os selv at kan gøre det, og selve gruppefusionen er bæreenergien. Det skal vi tænke på. Gruppefusionen ind mod åndeligheden er det, der har styrke.

Vi skal tænke på, at nu går jeg her sammen med jer hver eneste dag. Jeg har mange opgaver, der skal laves. Men jeg har en stor opgave i at løfte jer længere op, så I kan være endnu mere sjælsstyrede og senere endnu mere intuitivt bevidste og åndeligt bevidste. Det er mit hovedformål at få jer derhen, så I kan blive sole, der lyser på andre giver andre tillid. Vi ser også, at folk er meget uvidende på mange områder. De er fastlåste, sjælen er fastlåst i følelseslivet, og når det sker, og man ikke kan se nye muligheder, hvor ambitionsniveauet bliver for stort, så sker der det, at man laver adskillelse til sjælsbevidstheden. Vil man så tale med folk om, at der er andre muligheder? De skal lære at skelne mellem hvad der er personlighedsbevidsthed, og hvad der er sjælsbevidsthed. Bare det at man skal lære denne lille smule skelneevne, der er her og være i stand til at trække sig tilbage og være iagttageren til det, får nogen til at føle, at det næsten er overgreb, det at de skal have en større indre frihed. Det er uforståeligt at se, at man kan være så fastlåst i følelseslivet. Men vi skal jo sige at de mennesker, der er følelsesmæssigt styret af angst, vrede, had, stress og ligegyldighed, i mange af de ting har de kæmpe modstand, og de modstande skal vi omdanne til livsenergi. Det er i det, I i den næste periode skal hjælpe mig med, de ting hvor I skal I hjælpe andre mennesker med at få dem til at se fra kærlighedsnaturen. Vi har tidligere arbejdet med kærlig forståelse. Det er så vigtigt, at når vi skal opfatte nye ting, at vi arbejder med kærlig forståelse. Når vi arbejder med kærlig forståelse inde i os selv, så kommer vi ikke ned i følelseslivet. Men har vi ikke lagt kærlig forståelse og tillid ind til de nye ting, vi skal lære, så er det jo der, personligheden gør oprør, og vreden kommer frem, og det der ligger i følelseslivet overtager på stedet, og så er man fastlåst igen. Det er en bevidst proces, vi skal arbejde med nu. Så jeg vil gøre det, at I der arbejder sammen med mig, nu hjælper vi så andre med at gøre disse ting. Vi skal have mange flere sjæle befriet fra følelseslivet. Det betyder, at det vi laver, er det Jesus lavede, da han var i inkarnation. Han var menneskefisker. Det vil sige, han arbejdede med at befri sjælene fra fastlåshed, så det i stedet var kærlighed mennesker var styret af. Nu arbejder vi med nøjagtig det samme her på skolen. Vi kan se, at den opgave der startede for mere ned 2000 år siden, ikke er løst endnu. Vi kan derfor erkende, at vores planet endnu ikke blevet til en kærlighedsplanet, men nu er der pres på, at vi skal ændre på det. Så vi skal hjælpe hinanden med at udvikle en højere bevidsthed i os selv men endnu mere i andre. Det betyder, at vi alle gennemgår de forskellige lidelser for at få nye indsigter. Som jeg har sagt mange gange, bag ved lidelserne ligger et stort kærlighedsniveau.

Men det er også vigtigt, at vi kan tilgive os selv den måde, vi af og til fungerer på. Hvis vi hele tiden har i baghovedet, at jeg ønsker, min sjæl skal tage styringen, jeg ønsker at være sjælen i stedet for personligheden.

Vi kan sige, at mange af de sygdomme som viser sig i dag, det er astrale sygdomme, hvor det er følelseslivet, der styrer tingene. Det vil sige, at den følelsesmæssige udtryksform er det fysiske legeme. Der er mange sygdomme, som man ikke umiddelbart kan få en diagnose på, der er målbar i lægeverdenen, men vi kan se det igennem vores verden, fordi vi ser fra sjælsniveauet, fra sjælsniveauet kan man se de ting, der ligger under sjælsbevidstheden, det er synligt for os. Vi har mange gange fået værktøjet til at ændre det, så er det, der vi skal være bare lidt stærkere og bruge lidt mere sjælskraft hver eneste dag til at omdanne tingene. Vi skal udvide vores sjælsbevidsthed. De gode gerninger vi gør, skal vi udføre gang på gang, indtil det bliver en integreret del af os. Det er først der, frigørelsen ligger. Lad os nu kæmpe. Vi skal tænke på, at de sjælskræfter vi har, de kan flytte det hele, de kan befri os fra sygdommene og omdanne sygdom til livsenergi. Sygdom opstår på grund af hæmmet sjælsliv, der hvor vi ikke har kontakt med sjælsbevidstheden. De er faktisk helt enkle mange af disse begreber. Der er en kæmpe stor epidemi af astrale sygdomme, som er til stede her på kloden, rigtig mange deprimerede mennesker, men dem er vi i stand til at hjælpe ud af deres depression og give dem et værdigt liv igen. Er det ikke et dejligt mål, vi har. Vi kan hjælpe rigtig mange. Vi kan altid begynde i det små, og hvis man viser et større perspektiv på, hvordan tingene kunne se ud, så er det næsten umuligt at fatte, hvis man går i sine sårede følelser, og man kan slet ikke høre det, så vi er nødt til at tage det der, hvor de har nogle øjeblikke, hvor de har mulighed for at se igennem deres begrænsninger og ikke være i dem. Lige der skal vi have dem løftet op til at se helheder. Vi skal finde de punkter, hvor vi kan få dem igennem sløret.

Når I har arbejdet meget med meditation og løfter og inspirerer hver eneste dag, og det er noget, I gør fuldt ud, så bliver I stærkere hver dag, så kommer der en større glæde.

Jeg synes, det kunne være dejligt at meditere på, at vi fjerner folk fra deres uvidenhed og omdanner dem til oplyste sjæle. At gå fra uvidenhed til oplyst sjælsbevidsthed. Så lad os glædes over at se, at i jeres verden hvor I hjælper mig med de samme ting at oplyse menneskeheden, hvis I nu tager to tre stykker og begynder at meditere på deres fremtid begynder at se andre menneskers fremtid, hvordan den ser ud fra en sjælsbevidsthed, og I begynder at tilføre dem den energi, de skal have for at hæve bevidstheden.

Så er der mange andre behandlere, der vil sige, at så må du jo spørge de mennesker, om de vil videre frem i deres liv. Det er det, man gør, når man er i personlighedsopfattelse, men selve evolutionskræfterne spørger ikke hver enkelt. Der er jo et guddommeligt formål i at hæve menneskeheden bevidsthed, og hvis vi siger, at det er den ånd, vi arbejder i, det at hæve menneskeheden bevidsthed så er det i orden at gøre det. At se den glæde og inspiration i at gøre det. Vi vil gerne gøre det.

Mediter på at I tager to tre personer med i jeres dagsbevidsthed kan se en del af deres lidelser, og I kan omdanne en del af deres lidelser til glæde, spontanitet og ny visdom.

Mediter på at I kender sikkert to tre stykker, der har brug for hjælp begynd så at bygge bevidsthed op omkring de mennesker. I ser deres problemer. I kan også se deres muligheder, og det er de nye muligheder, vi skal give energi til. Det betyder, at I bygger lys og kærlighed ind i deres aurafelt. Når I bygger lys og kærlighed ind i andres aurafelt, så begynder de at få det bedre. Det betyder, at man begynder at fjerne mørket fra deres bevidsthed, fjerne angst og frygt. Prøv at forestille jer at I sidder og mediterer har kontakt med jeres solengel. I ved, I er solenglen, I ved, I er den indre ligevægt, den indre balance. I skal forestille jer at ud fra jeres hjerte, jeres halschakra og jeres pandecenter der udsender I lys og kærlighed. Lys og kærlighed fyldes ind i aurafeltet på de to, tre mennesker, I har valgt. I bygger lys og kærlighed ind. Når vi gør det fuldt bevidst i kærlighedens navn, så bliver I ikke modtagelige for folks negative tanker, og I bevarer en indre kærlighed. Så begynder vi at være i stand til at nedbryde deres negative tanker og belyse andre med kærlighed. Belyse andre mennesker med kærlighed og tillid, og når vi laver det hver eneste dag, så trækker vi andre mennesker ud af uvidenhedens slør. Vi begynder at befri deres sjæle, og vi giver andre mennesker muligheden for at arbejde i frihed og indre ligevægt. Når vi arbejder på den måde hver dag, så bliver I styrkede hver eneste dag. Jeres evner vil vokse,

udholdenheden blive stærkere, og alt vil fungere inde i jer i samklang med jeres højere bevidsthed. Vær meditativ tilstede nu.

Selv om jeg taler forholdsvis hurtigt, så følger energien tanken. Med det samme I lægger bevidsthed på det, så er I til stede i det, jeg siger, og så er det det, der virker. Lad nu lys og kærlighed være den gennemstrømmende del inde i jer. Lad det strømme ud fra jer fra hjertechakraet og pandecentret. Forestil jer at I er i et stort lysfelt af kærlighed. Det lysfelt videregiver I til to, tre andre. Så I bliver en miniature gruppe af en større gruppe. Lad lys og kærlighed gennemstrømme dem. Når vi bevarer den indre ligevægt og den indre kærlighed, så kan vi nå de andres sjæle. Men det er vigtigt at bevare roen. Hvis vi nu er fristede til at blive irriterede og vrede, så mister vi det, vi bygger op, og de mennesker vi arbejder med mister muligheden for fremgang.

Jeg ønsker jer en dejlig velsignet dag i dag. Jeg glæder mig over jeres nye fremtidige arbejde.  
Godmorgen og en velsignet dag til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)