

Nr. 201 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 6. april 2019

Nøgleord: Vi kan anvende ansvarligheden, så visdomsbarnet kan trives inde i os.

Vi skal meditere på herlighedens håb. Lad os se hvad det bringer lad os begynde med det. Kommer der andre tanker og følelser ind så giv slip på dem, vi mediterer på herlighedens håb.

Så går vi lidt videre og mediterer på ansvarlighed. Stil jer selv det spørgsmål om I selv er ansvarlige, ansvarlige overfor jeres eget liv. Sans lidt på om I er i stand til at se på jeres egen skyggesider, se på det der ligger inde i jer, som er skabt i fortiden skal frigøres i nutiden for at skabe en ny fremtid. Er det noget, vi gør? Vil I lægge en ansvarlighed ind og sige, ”nu løser vi det, vi ønsker at arbejde med forvandlingsprocessen, magien som ligger i sjælskvaliteterne”. Det er vigtigt at lægge en større ansvarlighed ind i sit liv. Nu begynder frigørelsens videnskab til videregivelse til vores medmennesker. Frigørelsens videnskab. Når man ligger ansvarlighed ind, så betyder det, at man ikke ligger skyld på andre, det holder man op med. Det betyder, man tager et livtag med sig selv og siger, ”nu ønsker jeg at arbejde med frigørelsesprocessen, fordi det er min sjæls hensigt at udvikle nye evner inde i mig”.

Alt det vi udvikler, skal anvendes til at fremme menneskeheden udvikling med. Vi skal ind og arbejde med at være sjælsstyrede personligheder. Det betyder, at begærlivet, følelseslivet skal styres, tøjles og forvandles til sjælskvaliteter. Vi mediterer på, at vi er ved at udvikle ansvarlighed, og at være et forbillede andre mennesker kan støtte sig til og have tillid til. Lige nøjagtig det med tillid, det kan være meget vanskeligt for mange mennesker, fordi de har levet et liv i mistillid gennem irritation og kritik. Det kan være vanskeligt at omdanne det til spontanitet og livsglæde, men vi anvender ansvarligheden til at gøre det med.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Kan I huske, at vi i en tidligere morgenmeditation har arbejdet med ”En kærlig forståelse”. Det vil sige, at når man lytter til andre, så lægger man kærlighed ind i sin forståelse, så kommer der sympati og livsglæde, og den sunde fornuft er til stede. Hvis nu vi kan bruge det samme til os selv, en kærlig forståelse for det der er ufuldendt inde i os. Vi skal huske på, i barndommen da vi var små børn, da efterlignede vi hele tiden forældrene for at finde ud af, hvem vi selv var for at få en udtryksform. De forbilleder vi havde dengang, var jo heller ikke fejlfrie, så vi er i en ikke fejlfri tilstand. Men nu i dag kan vi lægge større ansvarlighed ind, vi ved, at vi er alle sjæle, vi er solengle, og vi er solens børn. Forestil jer at vi lader sollyset skinne ind i vores indre liv til oplyshed og ny forståelse. Vi skal huske alle de sårede børn, vi har inde i os, har brug for omsorg og kærlighed, og sådan er det også i andre mennesker. Det er her, vi skal lægge en kærlig forståelse ind, vi skal være ansvarlige for, at de kan få det bedre.

Husk altid når vi betræder den oplyste vej, så skal vi til at forvandle vore skyggesider, fordi i vores skyggesider ligger evner og kvaliteter. Det vil sige, hvis man ofte udviser mistillid, så er man ved at udvikle sig til en tillidsskaber. En ansvarlig tillidsskaber.

Kan man nu mærke, at der inde i en selv er noget, der stritter imod det, jeg siger, så er det, fordi der er noget, vi skal have set på, og noget vi skal have forløst. Vi skal tænke på, at her for en tid siden, da arbejdede vi med regnbuebroen, her var der et møde med jer som solengle og mig som Solavatar, hvor jeg overførte energi til jer. Gennem den energi skete der en ny fødsel, en fødsel af et nyt visdomsbarn inde i jer. Det visdomsbarn skal mades med kærlighed, lyksalighed, åndelighed. Det er et åndeligt barn. Det åndelige barn har altid været til stede dybt inde i os. Vi skal anvende ansvarligheden, så visdomsbarnet kan trives inde i os, så vores vise del kan tage over hele tiden. Hver gang vi skal gøre noget nyt, så kan vi mærke styrelsen i, at vi har et visdomsbarn, som er ved at blive voksen. Støtter vi os til vores visdomsside, så lukker vi op for intuitionsverdenen, den

intuitive bevidsthed, og den lader man strømme gennem sin kommunikation, som også ligger i halschakraet. Kærlighedsenergien hviler i kærligheden.

Vi begynder at udvikle os mod at blive intuitive opfattende. Derigennem kan man se verdens nød, vi ser forvandlingsprocessen, vi kan skabe forvandlingen. Vi skal tænke på, at vi er alle Gude sønner. Det vil sige, vi kan skabe et guddommeligt liv på kloden her og på andre kloder. Vi ser ind i Guds herlighed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg arbejder med den skabende intelligens, og jeg kommer med åndens viljesenergi.

Forestil jer over jeres hoveder og midt i panden der hænger stjerner, og de stjerner udsender lys, renhed, kærlighed og ansvarlighed. Se ansvarligheden og kærlighedslyset i alle. Begynd med det i dag. Lad os glædes over dagen i dag, lad os lave forandringen.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag gennem selvforglemmelse, harmløshed og ret tale.
En velsignet dag til jer alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk