

Nr. 200 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 5. april 2019

Nøgleord: Sjælen har jo et ønske med jer.

Godmorgen til alle healerne og alle I gode mennesker, godmorgen til menneskeheden. I dag skal vi have morgenmeditation nr. 200, en mærkedag, man kan også sige at 200 ligger mellem 199 og 201, og hvad så? Man kan sige mange ting om det, men det er i hvert fald fredag den 5. april 2019, og vi har muligheden for at engagere os mere i det åndelige liv. Man skal se på, hvor meget gør vi det? Hvor meget bruger vi det indre liv, vi har i os selv.

Jeg vil gerne fortælle jer, at som Avatar hører man med til nogle indre grupper, en indre ashram på et meget højt udviklingsstadiet. Jeg prøver også at bygge en ashram på det jordiske plan, hvor sjælene har muligheden for udvikling lige her, lige nu. Så skolen er et åndeligt sted, et sted for guddommelig bevidsthed, guddommelig kærlighed, guddommelig vilje. Så her har vi muligheden for at udvikle vores sjælelige, åndelige evner. Vi har muligheden for at udvikle telepatien, tankeoverføring.

Det vi skal ind og se på er, om vi gør nok ud af det, gør vi nok ud af det, vi skal. Det der er vigtigt at se på er, at vi skal glemme selvinteressen, interessen for en selv, men i stedet lægge interessen ind i at sige jeg har nogle gode evner, de evner de skal udvikles, de skal videregives, de skal bruges til at hæve menneskehedens bevidsthed med. Det er et fællesmål alle sjæle har, og vi er alle sjæle, der er i fysisk inkarnation.

Hvis nu I tænker på, at vi jo gør det, vi kan. Hvis vi gjorde alt det, vi kunne, så sagde vi, ”Peter, har du en ny opgave til mig, hvordan og hvorledes kan jeg få det til at fungere bedre i familien, med venner og bekendte, hvordan kan jeg nå et større område”. Hvis I forestiller jer jeres to hænder, så tager I to mennesker med og siger til dem, ”Jeg kan høre og se, at I trænger til at komme ud af jammerdalen og ind i jeres højere bevidsthed”. I skal tænke på, at når I er i jeres højere bevidsthed, så er I inde i Guds herlighed, Guds visdom, lyksaligheden. I er der, hvor jeres sjæl ønsker, I skal være. Så sjælen har jo et ønske med jer. Det vil sige, at når vi er i inkarnation, så skal vi arbejde meget mere med vores sjælelige opgaver og senere hen vores åndelige opgaver.

I dag vil jer gerne, at vi mediterer på Sollogos, Sanat Kumara og Solavataren. Prøv at meditere på de tre ting se det som et eller se det som differentiering. Der kan være forskellige opgaver, vi arbejder med, men det kan også være den samme opgave. Mediter på det og se hvad det er for noget. Sollogos, Sanat Kumara og Solavataren. Husk på jeg er her i inkarnation som garant for jeres sjæle, så I kan løfte jeres bevidsthed ind mod jeres åndelighed. Det er så vigtigt at I anvender jeres evner. Prøv fortsat at meditere på Sollogos, Sanat Kumara og Solavataren. I mediterer på disse tre ting, som kan være det samme, det kan også være tre forskellige ting. Det kan være samme virkeområde, og det kan være forskellige. Se på det se hvad I opfatter. Tingene kan stå på linje, det kan være en cirkel eller en trekant. Det kan være rumbevidsthed. Der kan ligge solbevidsthed i. Prøv også at se på lighederne. I processen vil jeg også gerne, at I tager to med ind i det indre liv en i hver hånd, hvor vi ser jeres evner til at tage dem med ind i oplystheden ind i Guds herlighed. I begyndelsen kan der være modstand, så smelter modstanden, den går fra håbløshed til kærligheden, til åndeligheden. Det er den oplyste vej. Men på den oplyste vej ligger der mange begrænsninger, som skal overvindes for at lade sjælens egenskaber vokse. Forestil jer at lys og kærlighed er jeres følgesvend. De kan være til stede her i jeres indre legemer. Forestil jer at når I er her, så er det som tre lyslegemer, som er bygget op med lys rundt omkring os. Det er som i en flamme i Guds liv. Vi kan flamme op og give lys og næring til mange mennesker. Vi er her for at oplyse menneskeheden, vi er her også for at anvende vores viljekraft til at se nye muligheder med. Mange af jer har set muligheden, men lige så mange anvender det ikke. Nogen gør, og Gud ske lov for det. Gud ske tak og lov.

Prøv at være til stede i meditationen på Sollogos, Sanat Kumara og Solavataren. Tænk på at alle er guddommelige budbringere. Jeg udtaler mit kraftord: ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder”. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder”. Forestil jer når jeg siger det, så modtager I Herrens velsignelse. I er alle velsignede, det betyder, at I kan gå ind i et nyt liv, en anden væren, være til stede i jeres kærlighed, søge ind mod bevidstheden i kærligheden.

Det er vigtigt, at I får disse opladninger om morgenen, det er vigtigt at have dem hele dagen, det er vigtigt at lægge bevidstheden på dem. Prøv at bestemme jer fra i dag vil vi som gruppe arbejde meget dybere med det. Kom og få de optankninger der skal til her hos mig, de åndelige optankninger, sjælelige åndelige. Lad os begynde at udvikle vores intuitionslegeme en af mine hovedopgaver er jordens tarv at hæve jordens bevidsthed. Det er en fælles opgave, vi har. Samtidig skal jeg udvikle lederne i næste rodracesystem, og det er telepatien, der er kommunikationsmidlet. Jeg har virkelig brug for, at I udvikler jeres evner og kvaliteter, så I kan være frontløbere, så vi kan være en årsag i verden i stedet for medløbere. Tage ansvaret, være engagerede. ”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg kommer med åndens viljesenergi og arbejder med skaberkraften bygger jeres celler i kroppen og jeres bevidsthed op på en ny måde. Gør dem magnetiske så de er kørt ind på Sollogos og Sanat Kumara imod jeres guddommelighed. Husk vi er alle guddommelige.

Tænk på når der er naturkatastrofer, hvor meget folk kan hjælpe hinanden uanset farve og skel. Lad os gøre det frivilligt. Læg kærligheden, ydmyghed og tillid ind.

Det var dagens morgenmeditation, velsignet dag til alle. Husk nu at tage to med i jeres hænder, og give dem oplysthed i deres liv.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk