

## **Nr. 198 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 3. april 2019

**Nøgleord: Alle indeholder kærligheden og visdommen. Alle har viljen til at udføre det, det drejer sig kun om at bruge det, brug evnerne.**

Godmorgen til alle og hjertelig velkommen. I dag er det onsdag den 3. april 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 198.

Prøv at være en lille smule mere opmærksom på hvad der sker lige nu i vores samfund lige nu på alle mulige områder.

Jeg er som Avatar sat ind her på kloden fra den indre verdensstyrelse for at hjælpe menneskeheden i en større bevidsthedsudvikling. Det er en påtaget opgave, hvor jeg skal tilsidesætte rigtig mange ting, som kan løses på andre planer med mindre modstand, end der er her på det jordiske.

Jeg vil gerne I iagttager jer selv hver eneste dag, om I glæder jer til at leve en ny dag hver dag, om I lægger glæden ind i dagen lægger positive forventninger ind til den, eller I tænker måske slet ikke over, at I lever i dag, fordi hver eneste dag skal leves i et åndeligt liv, åndeligt liv med kærlighed, lys og tillid. Prøv at være en indre iagttager til jer selv og se på er det det, jeg ønsker at gøre. Det kan være, man ønsker at gøre det, men det kan være, man gør noget helt andet. Se på jeres holdninger til hvordan I har det med at lære noget nyt, ændre jeres opfattelse.

Der bliver mere og mere pres på for at arbejde med at blive sjælsstyrede personligheder, som også er Kristusbevidstheden. Kristus er en højt indviet mester, det vil sige, den visdom der bliver lagt til rådighed her, den skal vi anvende. Vi skal også anvende viden fra Buddha, der kommer oplysningskræfterne, den viden prøver jeg at give jer hver eneste dag. I skal prøve at arbejde målrettet med at anvende det, fordi I er kernen, der skal være med til at hæve menneskehedens bevidsthed, til en større gennemstrømning af bevidsthed fra avatarernes verden, ind i adepternes verden, videre ind i de indviedes verden, ind til seniordisciplene, disciplene og aspiranterne. Jeg prøver at give jer en mulighed for at være med på vognen hver eneste dag, sige nu ændrer vi tingene, vi ændrer det med tålmodighed og tillid. Vi vil godt ændre vores opfattelse, begynde at give lidt mere af den kærlighed vi indeholder. Alle indeholder kærligheden og visdommen. Alle har viljen til at udføre det, det drejer sig kun om at bruge det, brug evnerne.

Kig på når I skal ind til et nyt møde, eller hvad I skal i dag, om I er tillidsfulde, forventningsfulde til der kan komme noget positivt ud af det, eller ligger der en gammel negativ holdning, der skal til først, der måske skal bearbejdes, som tager masser af tid. Det er vigtigt at tænke på alle de steder i jeres liv, hvor I har oplevet noget positivt. Læg nogle tanker ind en gang imellem, glæd jer over det positive der har været tidligere i livet. Måske forstærke de steder der har været noget positivt med endnu mere positivitet, så der kommer en større samklang inde i jer. Når jeg arbejder med jer hver eneste dag, hvor I prøver at kigge på jer selv, siger det er dejligt nok at være med til morgenmeditation, men giver jeg den optimale kærlighed til andre mennesker, den optimale er altid ubetinget kærlighed. Gør jeg det, eller gør jeg det moderat? Iagttag hvor meget forhindrer jer i at gøre det? De forhindringer der er der, er det en nødvendighed, jeg skal have den modstand, er det virkeligt nødvendigt for mig, for at leve det liv jeg lever i dag? Er det modstanden, der er nødvendig, eller er det kærligheden, der er nødvendig? Prøv at iagttage tingene lidt dybere.

Vi mediterer på, vi kommer med en ny åndelig impuls for at hæve menneskehedens bevidsthed. Jeg vil gerne, I mediterer på en ny åndelig begivenhed, også på avatarer der kommer udefra, der kommer ind for at hjælpe menneskeheden. Vi prøver at dreje menneskeheden ind i en ny retning. Jeg kommer med åndens viljesenergi,

kærlighedsenergien og skaberkraften. Jeg står i tæt forbindelse med det indre liv. Jeg prøver at give jer muligheder alle sammen. Samtidig med prøver jeg at udvikle telepati i jeres udvikling. Det vil være en god ide, at være sensitiv over for telepatiske indtryk fra jeres højere bevidsthed i stedet for det modsatte i jeres personlighed. Lige nu har vi en enestående mulighed for at stå sammen og hæve jordens bevidsthed, hvis I mediterer på, at I bruger jeres allerbedste egenskaber. I bruger en af morgenmeditationerne studerer den nøjere hver dag. I kan vælge lige hvilken en, I ønsker. Lad indtrykket komme ind til jer vælg den morgenmeditation I ser, nærlæs den og mediter på den. Se jeres selv, jeres evner, bestem jer for at lade jeres evner vokse, komme til udtryk.

Jeg kommer med en lodret kommunikation til jer, en indre viden, den viden skal ud vertikalt. Det betyder, menneskeheden skal fungere som en kærlighedsarme for det guddommelige. Vi ved alle sammen, vi er solengle, vi er solens børn, vi er kærlighedens børn. Det ville være en god ide at tænke meget dybere over det.

Hvis I ser jer selv og grupperne som kærlighedens børn, så forestil jer lige rundt om hovedet der ser I lys. Forestil jer lyset er som et stearinlys, et stearinlys. Forestil jer I har hovedet inde i stearinlyset, men stearinlyset brænder ikke. Forestil jer omkring hovedet er det ligesom et stearinlys, det lyser op giver jer næring og kan være et lyspunkt for andre. Forestil jer hver eneste af os er sådan et lys.

Forestil jer inde midt i hovedet har i en indre sol som oplyser, varmer, giver næring og kærlighed. Hvis I ser hver eneste ophøjet tanke strømme ud som en bevidsthedstråd. Det kan være gylden eller en blåhvid energistrøm. Hver eneste positiv tanke I har, fungerer ligesom en stjerne. Forestil jer I kan kaste lysstråler ud i universet. Prøv at bygge på de her ting. Jeres ansigt er ligesom stearinlyset, en solengel inde i hovedet. Se jeres ophøjede tanker strømmer ud af hovedet som lysstrømninger, helt skarpe lysstråler, og de lysstråler strømmer ud til menneskeheden. Forstil jer I hæver jeres bevidsthed så meget, at I giver slip på kroppen svæver ud i rummet. Herude har I de opbyggende tanker, de strømmer ud som lysstrømninger, skarpt lys. Når andre ser jer, ser de en stjerne. En stjerne. Hver eneste ophøjet tanke bliver til en stjerne. Forbind jer med andre stjerner i universet, vær modtagelige for lyset, kærligheden, glæden, de åndelige impulser og videregive det. Videregiv lyset, videregiv kærligheden. Når I er her ude i rummet, ser jeres gruppemedlemmer så prøv at forene dem i en stor cirkel. Hver eneste af jer, I kender hinanden fra gruppebevidstheden her på skolen, eller den I er ved at bygge op. Træk dem ind i en stor cirkel, så kærlighedsflammen kan lyse op midt imellem jer, omkring jer, en fantastisk stor kærlighedsflamme, med et udtryksmiddel som en sol, en miniature sol. Alt det kan forenes i jeres bevidsthed.

Det er de ting, vi kommer med, hvor vi kan skabe noget helt nyt, men vi har en jord, en klode som ikke er hellig endnu, det er den, vi skal helliggøre. Vi skal skabe det nye liv på jorden her, vi skal skabe det inde i os selv. Vi er en stor kraftstation inde i os selv, hvis vi ønsker at være det. Hvis I ser det tankebillede, jeg fortæller jer her, hvordan hver eneste af os er lys og kærlighed, vores ansigter er inde i stearinlyset, vi er en solengel, som udsender solens lys. Vi ved inde i os selv, i hver eneste celle har vi nyt liv, det nye liv kan vi believe med kærlighed, tillid og forståelse. Vi kan være ude i universet, vi kan sende bevidsthedstanker ud i verden, ud i verdenerne. Vi kan sende bevidstheden ud med lysets hastighed.

Hvis jeres tanker er ophøjede nok, kan andre mennesker rejse på jeres tankeenergi. Jeres tankeenergi kan forsætte ind i uendeligheden, men andre mennesker kan rejse på det, hvis I er rene nok i jeres bevidsthed. Hvis I siger, jeg vil ikke ændre mig, jeg vil ikke bruge det positive, så eksisterer alt det vi bygger op nu ikke, der er ingenting, det bliver bare et mørkt hul, som suger lyset til sig. Der er mange, der vil miste deres liv, fordi man har en negativ fremtoning. Lad os bygge lyset ind i vores bevidsthed, lyset, kærligheden, tilliden og medfølelsen.

Det her er en anden type morgenmeditation igen. Prøv at gøre det nogle gange i løbet af dagen. Send mig en sms på hvordan I oplever det. Skriv det ind i jeres opgave. Når I sender opgaven til mig, så kan jeg sende direkte gennemstrømning igennem jeres opfattelse af positiv energi.

Godmorgen til jer alle sammen. Det var onsdag den 3. april 2019, morgenmeditation nummer 198.  
Godmorgen og en velsignet dag til alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)